



Bir hukukpolitik inceleme olarak Meclisten geçen haliyle paketi -ancak önemli noktaları ayıklayarak- ele almaya çalıştık.

İfade etmeliyiz ki, kapatarak cezalandırma, çağdaş ceza hukuku felsefesinde ve ileri insan hakları tartışmalarında tartışılabilir görülmektedir.

20. Yüzyıl Kara Avrupası hukukunun Toplumsal Ceza Hukuku kuramı kurucularından Filippo Gramatica şöyle der: 9'da



İnsanlığın gördüğü ilk demokratik meclisin inşa edildiği topraklar burası... Anadolu...

Lıkya, sömürgecilğe karşı Roma İmparatorluğu ile savaşta yok olmayı göze almış ve özgürlükleri için yaşamlarından vazgeçmeleriyle bilinen ülke ve halkı... Bu özgürlük savaşçısı halk, yazılı tarihte bilinen ilk Halk Meclisini, milattan önce 2. Yüzyıl'da kurmuştu. Anadolu o günden beri "ya özgürlük, ya ölüm" diyenlerin vatanı oldu.

20. Yüzyıl; Kapitalizmin Tekelci aşamaya, Emperyalizm aşamasına geçerek tüm dünyayı paylaşma savaşlarına giriştiği o kanlı yüzyıl... 2'de

Halkın Kurtuluş Yolu

Yıl: 14 / Sayı: 147 / 6 Mayıs 2020

Siyasi Gazete

www.kurtulusyolu.org

2.5 TL

10-13'te

Elimizi kolumuzu bağlayan bu afet günleri de geçecektir muhakkak

Başyazı

Yaşasın 1 Mayıs!

Saygıdeğer arkadaşlar;
Bu yıl 1 Mayıs'ı, üzgünüz ki

meydanlarda, sloganlarımızı haykırarak, mücadele içinde kutlayamıyoruz...

Bilimin buyruğu böyle davranmaya mecbur ediyor bizi...

Bilindiği gibi insanlığa karşı dünya çapında saldırıya geçmiş bir ölümcül virüsle karşı karşıyayız. Yani bir doğal afetle yüz yüzeyiz.

Her doğal afet gibi bu da geçecek,



kuşkusuz. Ama bu geçiş biraz zaman alacak. Bir süreç olacaktır. İşte bu süreci en az can kaybıyla, en az hasarla atlat-

tabilmek için konunun uzmanı bilim insanlarımızın nasıl davranmamız gerektiğine dair uyarı, öneri ve buyrukları var. Bizim de bilime ve özgürce-aydınlık düşünebilen, sorgulayabilen, akla inanan, bunları rehber edinen insanlar olarak oradan gelen sese kulak vermemiz, söylenenlere harfiyen uymamız gerekir.

Ne diyor o ses?
İmkânların elverdiği ölçüde evde kal. Dışarı çıkman, çalışman, işine devam etmen durumunda da koruma tedbirlerine başvur... Gerekli korunmanın sağlanması için patronunla mücadele et...

Yani özetçe; bu Covid-19 denen virüsle karşılaşmamaya çalış. Hastalığın sana bulaşmamasına çalış.

10'da



2'de

AKP'giller'in Saldırganlığına Gölü'ndeki talanını teşhir eden Burdur Yeşilova Belediye Başkanı'na yapılan alçakça saldırıyı lanetliyoruz



2'de

Nakliyat-İş'ten:

1 Mayıs 2020'de de Taksim 1 Mayıs Alanı'ndaydık

Yaşasın 1 Mayıs!

İşçilerin Sağlığı Patronların, Kapitalistlerin Kârından Değerlidir!

Bugün 1 Mayıs'ı Koronavirüs salgını nedeni ile kitlesel kutlayamamamızın verdiği buruklukla birlikte Taksim Meydanı'nda ve Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs Şehitlerimizi anmanın gururunu yaşıyoruz.

Çünkü sokağa çıkma yasağına rağmen sendikamız temsili düzeyde Üyelerimizin, Yöneticilerimizin, Real Market ve Uzel Makine Direnişçilerinin katılımı ile 1 Mayıs kutlamamızı gerçekleştirdik.

AKM binasının önünde 1 Mayıs pankartımızı açarak kortej oluşturduk. 1 Mayıs marşını söyleyerek, slogan atarak önce Taksim Anıtı'na çelengimizi koyduk.

Burada Genel Başkan'ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu kısa bir konuşma yaptı.

Başkan'ımız konuşmasına tüm İşçilerin, Emekçilerin 1 Mayıs bayramını kutlayarak başladı.

Bu yıl pandemi nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı gölgesinde az

sayıda İşçi ve Direnişçi ile 1 Mayıs'ı kutladığımızı belirterek, bütün yasaklamalara karşın mücadelemiz devam edecek, dedi.

19'da



Emperyalistlerin Soykırım Yalanı Halkları Birbirine Düşürme Planıdır!

Yaşasın Türk-Kürt-Ermeni Halklarının Kardeşliği!



Halkın Kurtuluş Partisi olarak, HAB-D Emperyalistlerinin Türk, Kürt ve Ermeni Halklarını birbirine kırdırmak için kullandığı "Ermeni Soykırımı" yalanına karşı her yıl 24 Nisan'da saat 19.19'da eylemler gerçekleştiriyor,

2'de

Üç Fidan'ın Bayrağı Ellerimizde Yükseliyor!



Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!

Kurtuluş Partisi Gençliği

www.kpgencigli.net | hkpgencigli | kpgencigli | www.hkp.org.tr

Ah Güzel İstanbul...

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu

Köy Enstitüleri ve bir aydın bozuntusu

Hüseyin Ali

Emperyalizm Öldürür, Sosyalizm Yaşatır!

7'de Prof. Dr. Özler Çakır

Koronavirüs diye İşçilere, Emekçilere zulmediyorlar

8'de Av. Tacettin Çolak

ABD haydudu tehdit ediyor-aşığıyor; Tayyipgiller üç maymunu oynuyor...

3'te M. Gürdal Çingir

Bir Devrim Meclisi olarak 23 Nisan Meclisinin ruhu 100. yılında İkinci Kurtuluş Savaşı mücadelemizde yaşıyor

Başta rafta sayfa 1'de

Ve Anadolu...
Modern Haçlı Ordularının işgal etmek için üzerinde yaşayan tüm halkları kırmaya, kurdurmaya, yok etmeye yeminli oldukları, konumu ve kaynaklarıyla emperyalistlerin iştahını kabartan verimli topraklar...

Ve yakın Banlı Emperyalistlerin henüz bilmedikleri bir şey var. Kökenini aynı verimden alan, Coğrafya ve Tarih üretici güçlerinin zirvesinde harmanlanmış topraklar buralar ve "İnsan"ı da toprağına göre mayalanmış. Emperyalist işgale karşı 100 yıl önce bir kez daha yükseliyor aynı slogan tarihin, toprağıın, toplumun bağrından: "Ya İstidat, Ya Ölüm!"

Muzaffer Meclis, İstanbul Halkına seslenen bildirisinde, kuruluşunu "ihane içinde olan ve sayısız suç işleyen hükümetin ülkeyi yılmaya sürüklediği"ni belirterek, şöyle duyurmuştu:

"Halk zulme karşı çıkmış ve zalimlerle her türlü bağlanıyı koparmıştır. Büyük bir inanç ve güçlü bir ulusal birlik içinde harekete geçen ve örgütlenen Anadolu Halkı, Ulusal haklarını ve ülkesinin toprak bütünlüğünü tüm koşullarda koruyacak bir güç düzeyine ulaşmıştır." (Aktaran: Abdula Mardanoviç Şamsutdinov, Bir Sovyet Tarihçisinin Gözüyle Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı, s. 111)

Kuruluşu doğaldır devrimci oluyordu bu nedenle Birinci Meclisin. Doğrudan Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir Halk Meclisi...

Tarihte, devrimle kurulan yahut devrim sonrası süreci inşa eden meclisler görüldü. Ama Halkın Kurtuluş Savaşını doğrudan yöneten, bu kurtuluş savaşını başarıya ulaştıran ilk Meclisti bu. İnsanlığın ilk Halk Meclisinden, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış ilk Halk Meclisine...

Bu tarihi, 20. Yüzyıl'da ilmek ilmek dokuyan halkın önderidir Mustafa Kemal: Bir kişi değildir o, Anadolu Halkının, tarihinin, coğrafyasının ru-

huna işlediği ve kendisi de bu ruhun artık ayrılmaz parçası olduğu bir katarsis halidir. Mazlum Milletlerin makûs talihini değiştiren tarihin de açıcılarındandır, Lenin Usta ile birlikte. Sonraki tüm halk savaşları, bunu örnek almadan edemezdir artık. Dolayısıyla Türkiye Halklarından başlayıp, evrenselleşmiş bir direniş tufanusudur Mustafa Kemal ve Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı'mız.

Bugün, adından başka hiçbir ortak özelliği olmayan Meclis, Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın ruhuna, maddesine, ideolojisine düşman bir koalisyon tarafından işgal edilmiş durumda. Ankara Ulus'taki Gazi Meclis'in koltukları, neredeyse her biri sıcak savaşın ateşiyle yanmış Kuvayimilliyeciler tarafından doldurulmuştu. Ankara Dikmen yolundaki Meclisin ceylan derili koltukları, 23 Nisan'ın 100. yılında; Amerikancılık ortak paydasında birleşen "Amerikancı Beşli Çetenin" üyeleri tarafından dolduruluyor.

AKP'giller, zaten halkın meclisi olmaktan çoktan çıkmış/çıkarılmış Meclisi, Meclis olmaktan da çıkardılar. Anayasayı ve yasaları alenen çiğneyerek yapılan bir referandumla da, fiili tek adam rejimi yasal kılıfa sokularak, Meclisin neredeyse tüm yetkileri gasp edildi ve AB-D Emperyalist Haydutlarının isteği doğrultusunda Başkanlık Rejimi oturtuldu.

Artık Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı'mızın simgesi, Genelkurmay olan Meclis yok. Emperyalist Yedi Düvele karşı verilen ve Mazlum Halklara örnek olan, Türküyle-Kürdüyle yüz binlerce şehitler verilerek kazanılan zaferin meyvesi Laik Cumhuriyet artık yok. Cumhuriyetle simgeleşen Mustafa Kemal'in Çankaya'sı, tek adamın atadığı memurlar tarafından işgal edilmiş durumda. Ve yine en acı verici durumlardan biri olan, Mustafa Kemal'in mirası, bataklıkta ormana çevrilen Atatürk Orman Çiftliği, AOC'nin arazisine, karşı devrimin simgesi Kaçak ve Haram Saray inşa edilmiş durumda... Ne yazık ki, Laik Cumhuriyet'in bütün kalelerini

bir bir yıkan gerici top gülleri, buradan atılıyor.

İşte Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kazanımlarını ortadan kaldıran bu saldırılar, 100 yıl önce, geldikleri gibi gönderilen ABD-

AB Emperyalistlerinin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) uğruna yapıyor.

Bakmayın zorlamayla sözde 23 Nisan kutlamalarına. Takiyecilik bunların fitnatında vardır. Bunlar çok değil 5 sene önce 23 Nisan törenlerini yasaklayanlardır. Ve ne acıdır ki, bu yasakları karşı tek dava açan Halkın Kurtuluş Partisi'dir.

İnsanlığın eşit, özgür, sosyalist bir aile olarak yaşamak zorunda olduğumun, küresel salgın ile bir kez daha insanlık bilincine kendisini dayattığı günlerdeyiz. "Mustafa Kemal'in yaptıklarını kendi ülkemizde yapmaya çalışıyoruz, o benden çok daha zorunu başard" diyen bir liderin, Fidel'in ülkesinden kanıksuluk, eşitlik ve uluslararası dayanışma örnekleri yayılıyor dünyaya...

İnsanlık tek bir sosyalist aile olacak. Bunun önündeki tek engel emperyalistler ve yerli işbirlikçileridir. Bir avuç asalak azınlık bunlar. Geri kalan milyonlarca emekçi, aydın, cefakâr halk yığınlarıdır.

En umutsuz anda, devrimci demokratik bir halk meclisi kurarak, emperyalist 7 düveli dize getirmişti Türkiye Halkı. Bu tarihsel/eylemsel politik güç bir başka slogan var etti: Örgütlü bir Halka hiçbir güç yenemez!

Bir kez daha gürleyecek halklarımız. Bir kez daha Kurucu Meclisimizi ve onun öncülüğünde Demokratik Halk İktidarı inşa edeceğiz. Tıpkı birincisinde olduğu gibi, İkinci Kurtuluş Savaşı'mızda da zafere ulaşacağız. Emperyalistleri ve her türden işbirlikçilerini, yeni padişahlarıyla birlikte kovacağız bu özgür topraklardan! Ama bu sefer çok farklı olacak. O insan soyunun en büyük düşmanı emperyalistler ve onlara ruhlarmı satan yerli işbirlikçiler bir daha bu topraklar üzerinde egemenlik kuramayacaklar. İkinci Kuvayimilliyeciler tarafından verilecek İkinci Kurtuluş Savaşıyla layık oldukları, tarihteki bütün zalimlerin gönderildiği tarihin çöplüğüne gönderilecekler.

Ant olsun ki, gerçek devrimciler en önde Halkımız arkanızda Sosyal Kurtuluşumuzu da gerçekleştireceğiz. Mustafa Kemal'in tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu kutlu günün 100. Yılında tüm dünya çocuklarına da sözümler olsun:

"Çocuklar inanm, inanm çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler..."

Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!
Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler!
Yaşasın 23 Nisan!

23 Nisan 2020

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

de korkusuzca gitmiş ve oteli anında mühürlemiştir.

Kendisinin bu davranışı, gayrimeşru yollardan "kazanç" elde etmeyi alışkanlık edinmiş çakal sürülerinin tepkisini çekmiş, gece yarısı evinde silahlı saldırıya maruz kalmıştır.

Kendisi ile birlikte eşini de ayağından kurşunlayan bu alçaklardan hesap sorulmalıdır.

Sayın Başkanın ameliyat sonrasında yaptığı açıklamaya göre; kendilerine polis süsü vererek gece yarısında kapıyı açtılan saldırganlar; kendisine beş el, eşine de bir el ateş edip kaçmada korkaldıklarını ve acizliklerini de göstermişler.

Halkın çıkarlarını her türlü mafyatik işlişinin, kamu malı aşırmasının üstünde tutan Mümtaz Şenel ve eşine acil şifalar diliyoruz.

Kamu Malını savunan, Doğa ve Çevre katliamına dur demek için bütün gücünü kullanan, ahlaksız çakallara karşı yılmadan mücadele eden Sayın Mümtaz Şenel'in yanındayız. 20 Nisan 2020

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Sahibi ve Yazışmaları Müdürü: Yusuf Gençler
Yönetim Yeri: İnebey Mah. İnkılap Cad. Otohan No: 43/514 Fatih-İSTANBUL Telefaks: (0212) 512 43 95

ISSN 1305-8975 Yayın Türü: Yaygın Süreli
Basıldığı Yer: Deren Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü OSM Mah. Orkide Caddesi 9Z Merkez Köyü / Merkez Bucağı Beylikdüzü / İstanbul Tel: (0212) 875 48 86

web: www.kurtulusyolu.org
e-posta: kurtulusyolu@kurtulusyolu.org
facebook: www.facebook.com/halkinkurtulusyolu
twitter: www.twitter.com/KurtulusYoluGz

Covid-19 sadece yaşamımızı tehdit etmiyor halkımızı parabalalarının sömürü ve soygun düzeninde inim inim inliyor

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden Covid-19 virüs salgını yüzbinlerce işyerinin kapanmasına, üretimin durmasına sebep olmuştur. Zaten işsizlik ve pahalılık cehenneminde inim inim inleyen halkımızın çektiği sıkıntılar bu salgınla katmerlenerek artmıştır.

Birçok fabrika ve işyerlerinde çalışanlar ücretsiz izne çıkarılmış, ya da kısa dönem ödeneği adı altında aylık 1177 TL gibi komik rakamlarla açığa mahkûm edilmişlerdir. En son yapılan araştırmalarda açlık sınırının 2824 TL olduğunu düşünürsek bu ödeneğin ne kadar trajikomik olduğu görülmektedir. Bu da gösteriyor ki AKP'giller iktidarın emekçi halkımıza açlık sınırını 2824 TL olduğunu düşünürsek bu ödeneğin ne kadar trajikomik olduğu görülmektedir. Bu da gösteriyor ki AKP'giller iktidarın emekçi halkımıza açlık sınırını 2824 TL olduğunu düşünürsek bu ödeneğin ne kadar trajikomik olduğu görülmektedir. Bu da gösteriyor ki AKP'giller iktidarın emekçi halkımıza açlık sınırını 2824 TL olduğunu düşünürsek bu ödeneğin ne kadar trajikomik olduğu görülmektedir.

DİSK-AR'ın yaptığı araştırmaya göre; Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 8 milyona Dayandı. Ümitsiz İşsiz sayısı 1 milyona yaklaştı. Bu da gösteriyor ki, bu salgınla birlikte ve sonrasında büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağız. Bu krizin faturasını biz emekçilere ödecekleri kesindir.

Dünya üzerinde insan dolaşımı durma noktasına geldiğinden bu konuda en çok etkilenen sektörlerden biri kuşkusuz ki turizm olmaktadır. Görünen o ki tu-

rizm sektöründe yüz binlerce insan işsiz kalacaktır. Bu durum ekonomisi üretmeye dayalı olan ülkeler için sorun teşkil etmeyebilir ancak bizim gibi rant ekonomisi olan ülkelerde çok ciddi sorunlara yol açacaktır.

Aralık ayından bu yana salgın tüm dünyaya yayılırken ne yazık ki AKP'giller ancak Mart ayının ortalarında önlem almaya başladılar. Tabii bu önlemler alınırken sağlık ve ekonomik önlemlere ilişkin öngörülü davranılmadı. Örneğin; bazı yaş gruplarında sokağa çıkma yasağı getirilirken o yaş gruplarında çalışan kişileri istisna tutular. Bu da meseleye insan sağlığını yerine paraya önem vermelerinden kaynaklandı.

Hâlbuki ne olmalıydı?
İnsana önem veren yaklaşımla tüm işyerleri ücretli tatil edilmeliydi. Hâlâ da edilebilir.

Halkımızın bu işsizlik ve pahalılık düzeninden kurtuluşunun yolu örgütlü olmakla mümkündür. Elbette ki bu salgın günleri bitecektir. Önemli olan Parabalalarının soygun ve sömürü düzeninin son bulmasıdır. Soygun ve sömürü düzeninin son bulacağı, halkımızın işsizlik ve pahalılıktan arınmış kendi iktidarını kuracağı Ucuz Devlete varacağına inanmamız tamdır.

İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son!
22.04.2020

İşsizlik ve Pahalılıkla
Savaş Derneği
(İPSD) İzmir Şubesi

Emperyalistlerin Soykırım Yalanı Halkları Birbirine Düşürme Planıdır! Yaşasın Türk-Kürt-Ermeni Halklarının Kardeşliği!

Başta rafta sayfa 1'de

bu yalanı savunan emperyalistleri ve uşaklarını teşhir ederek halkların kardeşliği adına bu emperyalist yalanın peşinden gidilmemesi gerektiğini haykırıyorduk. Bu yıl, tüm Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de vuran Koronavirüs salgını nedeniyle bu konuyla ilgili basın açıklamamızın sosyal medya hesaplarımızdan gerçekleştirdiğimiz bir canlı yayını yaptık.

HKP İstanbul İl Yöneticisi Ramazan Kap, 24 Nisan günü 19.19'da yaptığı açıklamada soykırım yalanını savunanlara seslenerek, "1916'da Birinci Emperyalist Yağma Savaşı'nda İngiliz Savaş Propaganda Bürosu'nun sadece "Savaş Propagandası" olarak ürettiği "Mavi Kitap" adıyla ünlü, en düzenbazca ve iblisçe yalanlardan derleşik sözde kitapta anılan yalanları ve iftiraları

savunuyorsunuz hâlâ." ifadelerini kullandı.

Yaşananların karşılıklı çatışma ve katliamlar olduğunu, büyük acılara yol açan bu olayların Batılı Emperyalistlerin kıskırtılmalı sonucu yaşadığımız belirten Kap, Emperyalistlerin Ermeni Soykırım Yalanının tarihsel arka planını belgelerıyla ortaya koydu.

Soykırım yalanını savunanların Ermeni Halkına da, Türk Halkına, da Kürt Halkına da kötülük yaptıklarını, halklar arasındaki düşmanlığı körükleyerek Emperyalistlerin Türkiye üzerindeki Yeni Sevr Planlarına çanak tuttuklarını dile getiren Kap, HKP'nin bu emperyalist yalana karşı Halkların Kardeşliği ilkesini savunmaya devam edeceğini söyledi.

Konuyla ilgili basına açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

bit.ly/2Y37o39
24 Nisan 2020



Bağımsızlık
Benim
Karakterimdir!

AKP'giller'in Salda Gölü'ndeki talanını teşhir eden Burdur Yeşilova Belediye Başkanı'na yapılan alçakça saldırıyı lanetliyoruz

Mümtaz Şenel; Burdur'un şirin ilçesi Yeşilova'nın Belediye Başkanı.

Bilimsel, Laik ve Demokratik eğitim anlayışıyla Ankara'da öğretmenlik yaparken, emeklilik sonrasında memleketine hizmet etmek için dönmüş ve yörede sevilen sayılan bir eğitimci olarak bilindiğinden Yeşilova Halkı kendisini Belediye Başkanı seçmiş.

Seçildiği günden itibaren AKP'giller'in Salda Gölü'nü talan ve yağma projelerinin ortasına düşmüş. İlerici, halkçı ve devrimci birikimiyle bu vurgun projesine kararlı bir şekilde karşı çıkmıştır.



İlçe halkına önderlik ederek yasal ve fiili mücadelenin önderliğini yürütmektedir.

Salda Gölü'nün tahribatıyla ilgili Partimiz tarafından 08 Ağustos 2019 günü Salda Gölü'nde yapılan eylem ve Adliye'deki Suç Duyurusundan sonra, kendisini ziyaret eden Parti Yöneticilerimizi de bilgilendirmiş ve verilen desteğe İlçe Halkı adına teşekkür etmişti.

Kendisi, Salda Gölü'nde yapılacak tahribatının nasıl bir doğa ve çevre katliamına yol açacağını ayrıntılarıyla halka anlatmaktadır. Son olarak da göl kenarındaki beyaz kumların iş makineleri ile taşınmasını resimleyerek, Salda Gölü'ndeki katliamın boyutunu kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Salda Katliamı'na karşı yürüttüğü mücadelede partisinin desteğini yeterince göremeyen Mümtaz Şenel; İlçe-de Belediyeye ait bir otelde "fuhuş yapıldığı"nın tespit edilmesinin üzerine

de korkusuzca gitmiş ve oteli anında mühürlemiştir.

Kendisinin bu davranışı, gayrimeşru yollardan "kazanç" elde etmeyi alışkanlık edinmiş çakal sürülerinin tepkisini çekmiş, gece yarısı evinde silahlı saldırıya maruz kalmıştır.

Kendisi ile birlikte eşini de ayağından kurşunlayan bu alçaklardan hesap sorulmalıdır.

Sayın Başkanın ameliyat sonrasında yaptığı açıklamaya göre; kendilerine polis süsü vererek gece yarısında kapıyı açtılan saldırganlar; kendisine beş el, eşine de bir el ateş edip kaçmada korkaldıklarını ve acizliklerini de göstermişler.

Halkın çıkarlarını her türlü mafyatik işlişinin, kamu malı aşırmasının üstünde tutan Mümtaz Şenel ve eşine acil şifalar diliyoruz.

Kamu Malını savunan, Doğa ve Çevre katliamına dur demek için bütün gücünü kullanan, ahlaksız çakallara karşı yılmadan mücadele eden Sayın Mümtaz Şenel'in yanındayız. 20 Nisan 2020

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Sahibi ve Yazışmaları Müdürü: Yusuf Gençler
Yönetim Yeri: İnebey Mah. İnkılap Cad. Otohan No: 43/514 Fatih-İSTANBUL Telefaks: (0212) 512 43 95

ISSN 1305-8975 Yayın Türü: Yaygın Süreli
Basıldığı Yer: Deren Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü OSM Mah. Orkide Caddesi 9Z Merkez Köyü / Merkez Bucağı Beylikdüzü / İstanbul Tel: (0212) 875 48 86

web: www.kurtulusyolu.org
e-posta: kurtulusyolu@kurtulusyolu.org
facebook: www.facebook.com/halkinkurtulusyolu
twitter: www.twitter.com/KurtulusYoluGz

M. Gürdal Çingir

ABD Emperyalistleri S-400 Kılıcını sallanmaya devam ediyor...

ABD Haydutları ısrarlarından vazgeçmiyorlar. Pes etmiyorlar. Sürekli olarak konuyu gündemde tutuyorlar. Bunun için de her yolu deniyorlar: kâh havuç uzatıyorlar, kâh sopa... Ve sonuç almak istiyorlar: Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 Füzelere'nin mümkünse iadesini, değilse aktif hale getirilmesini istiyorlar.

Bildiğimiz gibi, Türkiye, 2,5 milyar dolar ödeyerek Rusya'dan satın aldığı S-400 Füzelere'nin kurulumunu Nisan ayında tamamlayarak aktif hale getireceğini duyumuştuk. Ancak geçtiğimiz günlerde (20 Nisan'da) Dışişleri Bakanlığımızdan "bir yetkili", Koronavirüs dolayısıyla ve kimi teknik nedenlerle aktif hale getirilmesini ertelendiğini duyurdu. Ne zaman olacağı konusunda ise bir tarih vermedi:

"(...) Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan erteleme, Türkiye'nin S-400 kararından geri adım attığı anlamına ise gelmediğini ifade etti.

"Yetkili, 'S-400'lerin aktive edilmesi kararında geri adım söz konusu değil, ancak (sistemin) COVID-19 nedeniyle nisanda hazır edilmesi planları ertelendi" ifadelerini kullandı. Bazı teknik silahtarların aşılması gerektiğini belirten yetkili, aktivasyon sürecinde yaşanan aksamanın aylar sürebileceğini kaydetti." (<https://bit.ly/35pFR2p>)

Gördüğümüz gibi, "bir yetkili", aktivasyon için; Koronavirüs süreci biter bitmez, demiyor. Aksine süreci aylara yayıyor.

Buna rağmen ABD, bu gelişme iyidir, demiyor! 21 Nisan tarihinde hemen bir karşı açıklama yaparak, Tayyip'i ve adamlarını açıkça, netçe tehdit etti.

"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasına 'şiddetle' karşı çıkmayı sürdürdüğünü belirtti. Ortagus, Ankara'nın Rus sistemini aktive etme kararından geri adım atmadığı yönündeki haberlerden 'derin kaygı' duyduklarını kaydetti.

"(...) ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Reuters'a e-posta yoluyla gönderdiği açıklamada, 'S-400 satışının CAATSA (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) konusunda süren değerlendirmelere tabi olduğunu, bu işlemin ikili ilişkilerde ve NATO'da önemli bir engel oluşturduğunu en üst seviyelerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerinin, bu konudaki tutumumuzu anladığından eminiz" ifadesini kullandı." (<https://bit.ly/2Ys4Wnm>)

Kılıç sallıyor gördüğümüz gibi: Bu durum; "CAATSA (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası)"na tabidir!

Eğer siz, S-400'leri aktif hale getirirseniz biz de CAATSA gereği yaptırımları devreye sokacağız, diye karar almıştı ABD yönetimi, hatırlayacağımız gibi.

Ve yaptırım konusunda hiçbir boşluk, esneklik bırakmıyor. Kibar bir dil kullanıyor. "Eminiz", diyor!

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerinin, bu konudaki tutumumuzu anladığından eminiz", diyor.

Çünkü, Bilal'e anlatır gibi anlattık size, diyor...

Ya Tayyip ve üst düzey yetkilileri anlamazlıktan gelirlerse?..

Biz de gereğini yerine getiririz; "CAATSA (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası)"na uygularız, diyor.

Sadece biz değil; NATO da, AB ülkeleri de gereğini yapar, diyor...

Yani her alanda elin kolun bağlı, diyor.

Bir yandan benden, Suriye'de, geç-

ABD haydudu tehdit ediyor-aşağılıyor; Tayyipgiller üç maymunu oynuyor...

tiğimiz aylarda, Suriye ve Rus Ordusu karşısında sıkı sıkıya yardım istedin; Patriot Füzelere istedin, 28 Şubat'ta NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırarak biz müttetiklerinden destek talep ettin. NATO'ya imdat çektin, şimdi gereğini yapacaksın, diyor.

Senin bu imdat çağırma ne cevap vermişlerdi, hatırlıyorsun değil mi Tayyip?

17 Mart'taki "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı"ndan önce videokonferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında DW Türkçe'nin bu konudaki sorusunu yanıtlayan ABD'nin NATO nezdindeki Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, İdlib konusunda yardım etmek için Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesini şart koşmuştu.

"Suriye'nin saldırganlığına karşı koymasına destek amacıyla bazı yetkilileri Türkiye'ye vermemize mani olan şey Rus savunma sistemi" diyen Hutchison, "Türklerin, Ankara'nın ortasındaki Rus savunma sistemini buradan çıkartmalarını, bu sayede de bize Suriye'deki sivilleri koruyabilmelerine tümüyle yardımcı olabileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı." (<https://bit.ly/2y8ZNG1>)

Yani sana, sözlü destek dışında hiçbir şey vermediler. Parmaklarını bile oynatmadılar senin için.

Niye oynatsınlar?..



Zaman zaman efeleniyor görünüyorsun; "Eyy Amerika" "Eyy Avrupa" çekiyorsun, ama hep onların istediklerini yapıyorsun... Yapmak zorundasın. Sen, onların isteklerini yerine getirmekle yükümlüsün, çünkü seni iktidara onlar getirdi. Getirdikleri gibi de götürürler adamı. Bunu biliyorsun. O yüzden geçmişte yalvardın; "beni deliğe süpürmeyin, kullanın", dedin, şimdi de aynısını yapıyorsun.

CAATSA, bildiğimiz gibi, her türlü yaptırımı içeriyor ABD yönetiminin düşman ilan ettiği ülkeye... Ve o yaptırımlar sonucu, eğer ekonomice ABD'ye bağmlıysanız, sizin sonunuz oluyor. Döviz kurları fırlıyor, ürettiğiniz malları satamıyorsunuz, mal alamıyorsunuz, ABD'ye giremiyorsunuz, mal varlıklarınız araştırılıp tutuklama kararları çıkartılıyor vb. vb...

Daha önce bu yaptırımların bir kısmını, Suriye'de "Barış Pınarı Harekâtı" sonrası uyguladılar. Ve Tayyipgiller'de şafak attı biliyorsunuz. Ekonomi bir anda altüst oldu. Döviz fiyatları anormal derecede yükseldi. Dolayısıyla Türk lirası çok büyük değer kaybına uğradı. Dış borçlar bir anda katlandı. AKP'giller'in Bakanlarına vize yasağı getirdiler. Mallarına el koymaya karar verdiler.

Ve özellikle, Tayyip ve ailesinin mal varlığını araştıracağız, dedikleri anda, Tayyip yelkenleri indirdi ve ABD'nin isteğini yerine getirdi. Harekât sonlandırıldı. Ki o harekât da ABD'nin izni üzerine yapılabilmisti netçe bilindiği üzere.

Yine ne yaptı haydut devlet? Parasını peşin ödediğiniz F-35 uçaklarını vermedi. Pilotlar ve teknik ekip uçakları ABD'den almak üzere gitmişken, onları günlerce beklettikten sonra eli boş gönderdi. Üstelik de vermediği uçağın, hangarda bekleme parasını da aldı, alıyor.

Ve yine Türkiye'yi, bir kısım parçalarını ürettiği F-35 projesinden çıkararak, milyonlarca dolar zarara uğrattı.

Ayrıca ABD Kongresi de geniş kapsamlı savunma ürünleri ihracatını onaylamayarak Türkiye'ye fiilen silah ambargosu uyguluyor. Pek çok Avrupa ülkesi de Türkiye'ye silah ambargosu uyguluyor...

Tayyipgiller, ABD Haydudunun tehdidi karşısında ölü numarasına yatıyor

Yukarıda saydığımız en son tehdit karşısında ne yaptı Tayyip ve Tayyipgiller?

Biz, bu konuya ilişkin hiçbir açıklama, söz duymadık. Takip ettik, acaba gözümüzden kaçan bir şey var mı diye araştırdık. Hiçbir şey bulamadık.

Tık yok Tayyip'ten ve Tayyipgiller'den!

Nasıl olsun?

Kılıç sallıyor çünkü!

"Eyy Amerika!" yemiyor burada.

Ama ABD "eyy" çektiğinde, sen darma duman oluyorsun. İktidardan tekerlemenin eşğine geliyorsun. Ekonomin batıyor, sen ve bakanların BM ya da başka uluslararası kuruluşların toplantıları için dahi sınırlarımızdan dışarı adım atamıyorsunuz, ya tutuklanırsak, diye...

Öylesine de korkaksınız.

Niye?

Çünkü hainsiniz.

Ve; hain korkak olur!

"Suriye Milli Ordusu" mu? Ortaçağcı çapul örgütü mü?

Suriye'nin meşru yönetimine karşı, "Kardeşten öte" dediğin Beşşar Esad yönetimine karşı, ABD'nin emri üzerine savaş açtın. Suriyeli ve dünyanın dört bir yanından gelmiş Ortaçağcı çeteleri eğitip-donatıp, her türlü lojistik desteği sağladın ve onları kendince kullandın. Onlarca çeteyi bir araya getirerek önce "Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)" dediniz adına. O yemedi. Tutmadı Suriye Ordusu ve Halkının mücadelesi karşısında. Onlara bu kez; "Suriye Milli Ordusu (SMO)" adını verdiniz, maşa bağladınız onları. Öldüklerinde "şehit" diyorsunuz bu çapulculara. Ama onlar çapulcu. Çıkar için bir araya gelmiş insan görünümlü, insan suretinde canavarlar. Çıkarlarını nerede görürlerse oraya kapılanan pislikler. Bir inançları yok. Bir davaları yok. Varsa yoksa çapul...

Ne yaptılar en son bu çapulcular?

Haber senin Anadolu Ajansı'nın. 21 Nisan tarihli:

"TSK'nin güvenli bölge haline getirmeye çalıştığı Resulayn'da çatışma: Suriye Milli Ordusu kendi arasında çatıştı

"(...)

"Çatışma Mehmetçiğin devreye girmesiyle son buldu. Konuya ilişkin açıklama ise Şanlıurfa Valiliği tarafından yapıldı. Ancak açıklamada çatışma nedeni ve ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi yer almadı. Açıklama şöyle:

"Barış Pınarı Harekâtıyla terörden arındırılan Resulayn'da 20 Nisan 2020 saat 22.30 sularında Suriye Milli Ordusuna bağlı iki grup arasında kısa süreli bir silahlı çatışma yaşanmış; meydana gelen olay, bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerimiz ve yerel unsurların müdahalesiyle sonlandırılmıştır." (<https://sptmkne.ws/CfAT>)

Gördün mü Suriye'de bel bağladığın çapulcuların yaptıklarını? Bunlardan "Ordu" olsa ne olur, her tarafları "Ordu" olsa ne yazar?..

Sen bunlara, İdlib'de görev verdin, diğer Ortaçağcı çeteleri yenerek, bunların güdümüne sokmak istedin. Ama Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) adlı Ortaçağcı grup, çok kısa sürede bunları İdlib'den sürüp attı. Bir kısmı amında HTŞ saflarına katıldı. Bir kısmı teslim oldu. Bir kısmı kaçtı, arazi oldu. Ara ki bulasın oldu...

İşte bunlardan geriye kalanları başka çetelerle birleştirdin, bu kez de Suriye ve Rus Ordusu'na karşı savaşmaya çalıştın.

Ama ne oldu?

Suriye Ordusu, vatan topraklarını kurtarmak gibi bir haklı davasını savaşın verdiği için, bunları günbegün ezip geçti.

Hatta ne yazık ki toplamda 192 Türk askeri de bu savaşta şehit düştü sizin çıkarlarınız için. Yok yere heba olup gittiler, geride gözü yaşlı bağı taşı analar, babalar, kardeşler, eşler, çocuklar bırakarak... Sizin aşağılık

davamız için yaşamlarını yitirdiler. Ve yukarıda aktardığımız gibi, kendi aralarında savaşıyorlar bunlar, kim bilir hangi çapul yüzünden...

İdlib'de ve Suriye'de kaybettin-kaybedeceksin!

İdlib'i niye bu kadar çok konu ediyoruz?

Çünkü nirengi noktası. Emevi Camii'nde namaz kılamayacaksınız!

Halep'e Vali atayamayacaksınız! İdlib'de ve Suriye'de kalamayacaksınız!

Çetelerinizle birlikte çıkıp geleceksiniz!

Ha, bu süreç Türk ve Arap Halkı arasında güvensizlik yaratmış, düşmanlık yaratmış, kin yaratmış, ne gam sizin için...

Siz, şu anda İdlib'de Türk askerini esir ettirdiniz. İdlib bölgesindeki "Gözlem Noktaları"nda bulunan Türk askerleri Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış durumda.

Kim koruyor onları?

Rus Askeri Polisi!

Gözlem Noktaları'nın bugünlerde sorun olmamasının nedeni bu yani: İşlevsizler, çemberdeleler, esirler...

Ve siz, daha önce Astana'da, Soçi'de verdiğiniz ama tutamadığımız sözleri 5 Mart'ta Moskova'da bir kez daha verdiniz, bu Ortaçağcı çeteleri kontrol altına alacağız, diye. Ama yine yapamadınız. Ve Rusya sizi sıkıştırıyor, sözünü yerine getir, diye.

Suriye'nin, Rusya'nın ve İran'ın tutumu net bu konuda: "Terörist çeteler İdlib'den gidecek. İdlib meşru yönetimin kontrolüne girecek. Suriye toprak bütünlüğüne kavuşacak", diye. Ki siz de bunu onayladınız en son Moskova Anlaşmasıyla bir kez daha.

5 Mart'taki Moskova Anlaşmasıyla, sizin; Suriye Ordusu ele geçirdiği bu bölgelerden çekilmelidir, talebiniz kabul görmedi Putin ve Esad tarafından. Suriye Ordusu, yeniden vatan topraklarına kattığı başta Serakib bölgesi olmak üzere, M4 ve M5 otoyolundan çekilmeli. Ve bu otoyal üzerinde güvenliği sağlamak üzere Türk-Rus ortak devriyeleri gezmeye başladı.



Suriye Ordusu, İdlib'i ele geçirmek için yığınak yapıyor ve bekliyor şimdi. Rusya da aynı şekilde. Ama nereye kadar, ne zamana kadar?

Çok uzun süre olmayacak bu bekleme. Çeteler İdlib'den defedilecek. Nereye gidecek bu çeteler o zaman?

Suriye içinde gidebilecekleri, kontrol sağlayabilecekleri bir bölge, bir yer kalmadı onlar için.

Sadece Ürdün sınırında El Tanf bölgesi var. Bu bölgede ABD'nin üssü var. Ve İsrail ve Sudi Arabistan'ın da desteklediği Ortaçağcı çeteler var. Ancak oraya erişmeleri mümkün değil. Çünkü İdlib'de çepeçevre sarılmış durumda. Ki, Suriye Ordusu en kısa sürede El Tanf bölgesini de ele geçirecektir. Çünkü sıra oraya gelmiştir. Yani ya teslim olacaklar Suriye Ordusu'na,

Ya da, en azından büyük bir kısmının, gelebilecekleri bir tek yer olan Türkiye'ye gelecekler!

Hem buradaki en binlerle ifade edilen siviller, hem de dünyanın dört bir yanından gelmiş, binlerle ifade edilen Ortaçağcı çeteciler Türkiye'ye gelecekler...

Siz şimdi bu çetecileri korumak ve sözde Suriye'de söz sahibi olmak için Türkiye sınıрыyla İdlib arasında, kendi kontrolünüz altında bir bölge yaratmaya çalışıyorsunuz ABD'nin de desteğiyle; Güvenli Bölge ya da bir başka ad altında. Ama onlar da geçici çözümler.

Siz uzatmaları oynuyorsunuz. Bunu siz de biliyorsunuz aslında. Dardasınız. Çaresizsiniz. Çözümüzsünüz...

Tek çözümünüz, efendimiz var, onu da siz yapamıyorsunuz, efendimiz ABD'den korkunuzdan:

Suriye Yönetimiyle görüşmek, Türk askerlerini oradan çıkarmak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermek... Egemen devletliğine saygı göstermek. Yapabilirseniz de işbirliği yapmak kardeş Suriye Halkı ve Yönetimiyle...

Peki ABD haydutları bu Ortaçağcı çeteleri neden Suriye'de tutmak istiyor, sizi kullanarak:

Çünkü ABD'nin ana hedefi "Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)"u hayata geçirmek.

Bunun için de Suriye'nin bölünmesi gerekiyor. Çünkü sırada İran var. Ve sonra, ne yazık ki; Türkiye var!

İşte ABD sizi kullanarak, bu çeteleri ve Suriye topraklarının yüzde 25'ini kontrol eden PKK-PYD-YPG-SDG adlı Amerikancı Kürt Hareketini bunun için destekliyor.

Yine Amerikancı Kürt Hareketini sadakadi ortağı, yerel gücü olarak kullanarak, bu bölgede bulunan Suriye petrollerini yağmalıyor, el koyuyor o petrole.

İhtiyacı mı var?

Hayır. Yok.

Ama, oradan elde ettiği geliri, Amerikancı Kürt Hareketini finanse etmek için kullanıyor. Yani cebinden para harcamıyor...

Ve bu uzun vadeli plan çerçevesinde hareket ediyor ABD. PKK-PYD-YPG-SDG'yi Türkiye'ye karşı da koruyor kolluyor. Kurduğu üslerle Türkiye ile bu Amerikancı Kürt Hareketinin arasına giriyor. Yapılacak hareket engelliyor.

Hep söylüyoruz, biz Suriye'deki Kürt Halkının Ulusal haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz. Ve Suriye Arap Halkıyla ve diğer halklarla birlikte kardeşçe, eşitçe bir arada yaşama-larını diliyoruz. Ancak bu ABD'cilik yaparak, onun istekleri, emirleri doğrultusunda davranarak sağlanamaz.

Eyy Tayyipgiller!

Siz şimdi İdlib'deki bölgeye yığınak yapıyorsunuz. Sürekli olarak asker ve mühimmat gönderiyorsunuz. Yeni Gözlem Noktaları kuruyorsunuz. Hava üssü kurmaya çalışıyorsunuz.

Bunlar neyle oluyor?

Parayla!

Para var mı? Bu çok fazla gideri karşılayacak para var mı bütçede?

Yok.

Hele de bu Koronavirüs salgını günlerinde ekonomi zaten çökmüş durumda. Döviz fiyatları alması başını gidiyor. Türk parası dünyanın en çok değer kaybeden parası olmuş şu günlerde. Bir de bu masraflar var milyonlarca dolar tutan. Nereden karşılanacak?..

Yani nereden baksan tutarsız, nereden baksan almakça hareket ediyorsunuz. Bu halka ve bu ülkeye zulmediyorsunuz. Kardeş halklarla aranızı açıyor-sunuz ABD ve AB Emperyalistlerinin çıkarları için. Ve iktidarda kalıp iktidarın nimetlerinden yararlanmak için...

İnanın değişmez!

Hepimiz, geldik gideceğiz. Her canlı ölümlü tadacak. Siz de tadacaksınız ve bir arşın bezle gideceksiniz öbür dünyaya. Başka bir şey götüremeyeceksiniz...

Ama siz, bu kötülükleri yapmak zorundasınız değil mi? Elinizde değil. Bu da sizin doğanız.

Niye?

Çünkü siz, 7 bin yıllık vurguncu ve soyguncu Antika Tefeci-Bezirgan Sermayenin siyasi plandaki temsilcilerisiniz. Aldatmak, kandırmak, hile, dümen yapmak ve vurgun yapmak, şan şöhet sahibi olmayı istemek sizin sınıf karakteriniz gereğidir. O yüzden başka türlü davranamıyorsunuz.

Siz, Şeytana bile pabucunu ters giydirisiniz. Sizin yaptıklarınız karşısında Şeytan, Şeytanlığından vazgeçer. Halkı kimi zaman Allah'la kandırır-sınız, kimi zaman bir duayla, kimi zaman bir gıda kolisiyle, kimi zaman birkaç çuval kömürle...

Şimdi gelen aşamada ise bunların hiçbirisi işe yaramıyor. Çünkü karşınızdakiler sizin özellikle Allah'la aldattığımız "hülogg"cularımız değiller. Kaç yüzyılın Rusya'sı, kaç yüz yılın İran'ı var karşınızda. Bir de vatanını kurtarmak için canını dişine takmış savaşan Suriye Halkı ve Yönetimi...

Bunları yenemezsiniz. Bunlar yedimezler size Suriye'yi. Boşa kürek çekmeyin. Taklacı kuşlar gibi taklalar atmayın. Sallanmayın salıncakta sallanın gibi. Bir ABD'ye, AB'ye; bir Rusya'ya-İran'a sığınmayın... □

M. Gürdal Çingir

Emperyalizm nedir?

Lenin, bundan 104 yıl önce şöyle yazıyordu:

"Mali sermaye, dikkatini sadece şimdiye kadar bilinen hammadde kaynaklarına çevirmiş değildir; muhtemel kaynaklarla da ilgilenir. Çünkü günümüzde, teknik dev adımlarla ilerlemektedir; bugün elverişsiz durumda olan bir toprak, yarın yeni bir buluş sayesinde birden değer kazanabilir. (Büyük bir banka bu amaçla mühendislerden, tarım uzmanlarından meydana gelen bir ekip kurabilir.) Yeter ki, önemli ölçüde sermaye yatırılırsa. Zengin maden yataklarının araştırılması da, hammaddelerin işlenmesi ve kullanılması, yeni yöntemlerin bulunması da böyledir. Mali sermayenin ekonomik alanını, hatta bütün alanını genişletmek yolunda gösterdiği kaçınılmaz eğilim bundan doğmaktadır. Aynı şekilde, tröstler sahip oldukları şeylerin iki ya da üç katını hesaplayarak varlıklarını sermayeye çevirirler; bunu yaparken bugünkü kârları değil, gelecekteki "muhtemel" kârları, tekelin ilerideki sonuçlarını hesaba katarlar, aynı şekilde, mali sermaye, genellikle muhtemel hammadde kaynakları umuduyla, henüz paylaşılmamış dünya köşelerinin ya da paylaşılması olup da yeniden paylaşılması söz konusu olan toprakların bölüşülmesi için yapılan çetin mücadelede, geride kalmaktan korkarak, nasıl olursa olsun, nerede olursa olsun, hangi araçlarla olursa olsun, bütün mümkün topraklara el koymak eğilimindedir." (Lenin, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, Sol Yayınları, Birinci Baskı, 1969, s. 104-105) (İtalikler bize ait)

Peki, kapitalistler-emperyalistler bunları niye yaparlar? "Kapitalistler dünyayı paylaşıyorlarsa bunu kendilerinde bulunan hain duygulardan ötürü değil, ulaştıkları yoğunlaşma derecesi kâr sağlamak için kendilerini bu yola başvurmak zorunda bıraktığı için yapıyorlar. Ve dünyayı, mevcut "sermayeleri", "güçleri" oranında paylaşıyorlar, çünkü kapitalizmin ve meta üretimi sisteminin mevcut olduğu bir ortamda daha başka bir paylaşma şekli söz konusu olamaz." (age, s. 94)

Emperyalizmin 5 temel özelliğinden sonuncusu nedir Lenin'e göre? "En büyük kapitalist kuvvetlerce dünyanın toprak bakımından bölüşülmesi tamamlanmıştır." (age, s. 111)

Ne zaman? Esas olarak geçen Yüzyıl'ın başında: ta 1900'lerde...

Şimdi 2020'lerdeyiz. O zaman sıra nereye gelmiştir?

Uzaya! Üstelik bilim ve teknikteki gelişmeler de bunu olanaklı kılmıştır artık. Evet, anlatmak istediğimiz, söz etmek istediğimiz konu da tam bu!

ABD, Uzayı da egemenliğine almak için harekete geçti

Son haberdan başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump; "Uzay Kaynaklarının Çıkarılması ve Kullanılmasına Yönelik Uluslararası Desteği Teşvik" başlığını taşıyan 6 Nisan tarihli Başkanlık Kararnamesini imzalayarak, Mars'ta ve uzaydaki diğer gezegenlerde maden (hammadde) arama faaliyetini resmen başlatmış oldu.

ABD, kademe kademe, aşama aşama uzayı da ele geçirme, uzaydaki gök cisimlerindeki madenleri arama, bulma, çıkartma, dünyaya getirme ya da orada işleme dahil her türlü araştırma ve geliştirmeyi yapıyor. Obama döneminde, 2015 Kasım'ında "Amerika Birleşik Devletleri Uzay Madencilik Yasası" kabul etmişti Meclisinde. Böylece bu Kararnameyle bu işi sonuna dökmüş oluyor.

Böylece uzaydaki maden arama faaliyetini bir adım daha ileriye götürmüş oldu ABD Emperyalistleri.

Bu kararname ile ABD; Ay ve diğer gök cisimlerinde bulunan su ve madenlerden özel uzay girişim ve

ABD Emperyalizmi, şimdi de uzayı yağmalamanın peşinde...

araştırmalarını desteklemek üzere faydalanılabilmesini öngörüyor. Yine uzay kaynaklarını küresel varlık olarak görmüyor ve "Amerikalılar, dış uzaydaki kaynakların aranması, çıkarılması ve kullanılmasına konusunda teşvik edilmeli" denilerek, ABD'nin 1979'daki Ay Sözleşmesi'ne taraf olmadığının dikkat çekiliyor.

"Başkanlık kararnamesine göre ABD, Ay'da maden arama ve çıkarılmasını engelleyen uluslararası hukukun kullanılmasına yönelik her türlü girişime karşı çıkacak, koşulların el vermesi durumunda Mars ve diğer gök cisimlerinde" madencilik yapabilecek." (<https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52212780>)

Yine yasa; madenlerle sınırlı olup, uzayda biyolojik olarak canlı arayışını ve bu canlıları ticari olarak kullanmayı kapsamamaktadır.

Son madde için; tabii şimdilik, demek gerekir...

ABD Emperyalizmi bu!

Eğer kendi düzenlerinin sürmesi için gerekirse, ya da kâr getirici bir işe hiç düşünmeden biyolojik canlı arayışına da girer, bu canlıları ticari olarak da kullanır. Ve hatta askeri olarak da kullanılmaktan çekinmez... Ki şimdiden bunları yapıyorlar.

Bakın, dünya, istelik de şu anda Koronavirüs salgınının merkezi konumundaki ABD de içinde olmak üzere, salgınla uğraşırken, ABD Emperyalistleri çıkarlarını korumak için somut adımlar atıyor. Kuvveden fiile geçiriyor düşüncelerini, tasarılarını.

Yani onlar için, salgın esnasında böyle bir eylemde bulunmanın hiçbir ahlaki sakıncası yok. Varsa yoksa Para Tanrısının taleplerini yerine getirmek var.



Yani onlar, Lenin Usta'nın (işte biz Lenin'e, ta bundan 104 yıl önce bu emperyalist sistemin iğrenç, insanlık dışı içyüzünü somut olgularla kamtıyarak, bugünleri ve yarınları somutça görüp gösterdiği için Usta diyoruz.) yüzyıl önce çizimlediği gibi iğrenç amaçlarını gerçekleştiriyorlar.

Lenin'in; "Gelecekteki "muhtemel" kârları" için "muhtemel kaynaklarla" ilgili; "nasıl olursa olsun, nerede olursa olsun, hangi araçlarla olursa olsun" dediği şekilde projeler üretiyorlar, yatırımlar yapıyorlar.

Lenin Usta; "nasıl, nerede, hangi araçlarla", derken aynen bunları kastediyor. Tabii o gündün bugünü birebir görmesi söz konusu değil. Ama kapitalist-emperyalist ekonominin işleyiş kanunlarını, emperyalizmin güdücü, harekete geçirici, motive edici gerçekliğini bilimsel olarak görüp kanıtlayıyor için, bunları söylüyor, söyleyebiliyor. Yoksa samimi Müslüman'ın her şeyin Kur'an'da bulunduğu inancı gibi bir durum söz konusu değil. O, sadece inanç temelinde ve gözü kapalı itaat temelinde bu işi yapıyor. Oysa Lenin ve biz, bilimsel somut kanıtlarla bunu söylüyoruz...

Uzayla ilgili Birleşmiş Milletler Kararları ve Sözleşmeleri, Uluslararası Hukuk

Oysa ABD'nin bu "yasa"sı ve "kararname"sini Birleşmiş Milletler'de imzalanan anlaşmalara ve Uluslararası Hukuka göre mümkün değildir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu uzayla ilgili olarak 18 Aralık 1958 tarihli ve 1348 (XIII) sayılı ilk kararında uzayın barışçı amaçla kullanılmasını önemini vurgulamış ve bu amaçla da "Birleşmiş Milletler Dış Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanım Komitesi-United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)"un kurulmasına karar veril-

miştir. Bu komite 1959 yılında faaliyete geçmiştir. 1962 yılında "Hukuk Alt Komitesi" ve "Bilim ve Teknoloji Alt Komitesi" olmak üzere iki alt komite kurulmuştur.

COPUOS, uzaya ilişkin hukuki ve teknik konuların Birleşmiş Milletler nezdinde tartışılmaya başlanacağı ve karara bağlanacağı ilk platform olarak kurulmuştur.

1962 yılında dış uzayın barışçı amaçlarla kullanımı bakımından devletler arası koordinasyon sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler nezdinde, "Birleşmiş Milletler Dış Uzay Dairesi (UNOOSA)" kurulmuştur. Ve 1967 yılında Uluslararası Uzay Hukuku'nun temelini oluşturan; "Dış Uzay Antlaşması/ Outer Space Treaty" ya da resmi adıyla "Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil, Uzayın Keşif ve Kullanılmasında Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Antlaşma-Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies" imzalanmıştır.

Bu antlaşma; 27 Ocak 1967'de ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nce imzaya açılmış ve 10 Ekim 1967'de Birleşmiş Milletlerce onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 2015 yılının Eylül ayı itibarıyla 104 ülke sözleşmeye taraf. 24 ülke ise antlaşmayı imzalamış ancak onaylama işlemini tamamlamamıştır.

Bu çok önemli bir anlaşmadır ve kimilerince "Uzayın Magna Cartası" olarak adlandırılmaktadır. Türkiye de anlaşmayı Bakanlar Kurulu kararıyla 2 Ekim 1967 tarihinde onaylamış, anlaşma 23 Ekim 1967'de de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Antlaşmanın tam metnine; <https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12732.pdf> linkinden erişilebilir.)

Başlıca ilkeleri şunlardır: "1. Dış Uzayın keşfi ve kullanımı tüm ülkelerin yararı ve çıkarları gözetilerek yürütülür. "2. Dış Uzayın keşfi ve kullanımı hususunda tüm ülkeler özgürdür. "3. Dış Uzay bakımından egemenlik, işgal ve benzer iddialarda bulunulamaz. "4. Devletler hem yörüngeye hem de dış uzaydaki gök cisimlerine veya istasyonlarına; nükleer silah ya da diğer kitle imha silahları yerleştiremez. "5. Dünya'nın uydusu Ay ve diğer gök cisimleri yalnızca barışçı amaçlarla kullanılabilir. "6. Devletler, ulusal uzay faaliyetlerinden ve bu faaliyetler esnasında verdikleri zararlardan dolayı sorumludurlar." (<https://bit.ly/3fbAUtU>)

Ayrıca bu konuyla ilgili 4 antlaşma daha vardır. Bunlar: 1- Kurtarma Antlaşması (Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Antlaşma) 22 Nisan 1968, 2- Uzay Sorumluluk Sözleşmesi (Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşme) 29 Mart 1972, 3- Teskil Sözleşmesi (Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Teslili Sözleşmesi) 14 Ocak 1975, 4- Ay Antlaşması (Moon Treaty) (Devletlerin Ay'da ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Antlaşma) 1979.

COPUOS, işte bu söz konusu 5 BM Antlaşması ve Sözleşmesini denetlemeye yükümlüdür. Bu 5 Antlaşma ve Sözleşmenin sonuncusu olan Ay Antlaşması, resmi adıyla; "Devletlerin Ay'da ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Antlaşma" 18 Aralık 1979'da imzaya açılmış ve 11 Temmuz 1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu antlaşma, "Ay Sözleşmesi" diye anılsa da, çok açık bir şekilde, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde, ayın ve uzaydaki diğer gök cisimlerinin, insanlığın Ortak Malı olduğunu kayıt altına almaktadır. Ve uzayda hiçbir şekilde askeri faaliyet yürütülemeyeceğini, uzayda bulunan varlıkların hiçbir devletin mülkiyetinde olamaya-

cağım belirlemiştir.

Ay Antlaşması ayrıca ve özellikle, herhangi bir kuruluş veya özel şahıs tarafından herhangi bir dünya dışı mülkün mülkiyetini yasaklayarak, Dış Uzay Antlaşması'ndaki bir boşluğu da kapatmıştır.

Ancak bu Antlaşma, özellikle 11'inci Maddesi yüzünden, sadece 17 devlet tarafından imzalanmıştır. Ve ABD başta olmak üzere, AB Emperyalistleri, diğer emperyalist devletler ve Rusya, Çin de dahil olmak üzere büyük çoğunlukça imzalanmamıştır. Çünkü bu madde, Ay'ı ve Uzayı, yukarıda da söylediğimiz gibi, insanlığın ortak malı ilan etmektedir. Ve bu konuda hiçbir boşluk bırakmamaktadır.

İşte emperyalistler bu yüzden imzalamamışlardır. Diğer devletler de yine bu niyetleri yüzünden imzalamamışlardır.

Peki o zaman Sovyetler Birliği hâlâ vardı. Onlar niye imzalamadı? denilebilir.

O da şu olabilir: Uzaydaki yarışta emperyalist devletlerin gerisine düşmemek. Alanı onlara terk etmemek.



Oysa, dış uzayda yapılacak faaliyetlerin genel çerçevesi; "Birleşmiş Milletler Dış Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanım Komitesi (COPUOS)", tarafından; İnsan Haldarı Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Şartı ve Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü hükümlerine aykırı olmamalı, aksine bu hükümler uzayda da geçerli olmalıdır, şeklinde belirlenmiştir.

İşte ABD'nin bu kararları, bu girişimleri, anılan BM Kararlarına, Sözleşmelerine ve İlkelerine aykırıdır. Uluslararası Hukuk Kurallarına aykırıdır.

BM Kararları mı dediniz, Sözleşmeleri mi dediniz? Uluslararası Hukuk mu dediniz?

Geçin onları bir kalem... Hukuk; onların lügatinde halkı cezalandırma aracıdır. Sadece bu işlevi görür, başka da bir şeye yaramaz.

Hukuk kuralları, yasalar, yönetmelikler, kararnameler vb.leri sadece halka karşı, halkı zapturapt altına alma kurallarıdır. Kim güçlüyse, ondan yana keser, işler hukuk kuralları.

Bakın, Lüksemburg Ekonomi Bakanı François Bausch ne diyor:

"Mevcut düzenlemeler uzay ve gök cisimleri ile ilgili bir mevzuat. Ancak uzaydaki minerallere dair bir düzenleme yok" diyor.

"Uzay madencilikini uluslararası sulara balık avlamaya benzeten Bausch, "Bahkçılar avladıkları balığın mülkiyetine sahip olur ancak okyanusun mülkiyetini alamaz" hatırlatmasını yapıyor." (https://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2016/02/160204_uzay_madenciligi_luksemburg)

Görüyor musunuz Hukuk'un arkasından nasıl dolanıyor? Nasıl demagoji yapıyor?..

Bunlar böyledir, isterlerse deveyi iğne deliğinden geçirirler...

İştahlarını kabartan ne?

Olay, Jules Verne romanlarındaki hayallerden çıkıp gerçeğe dönüşmüştür. Uzaydaki madenleri çıkartıp dünyaya getirebilmek artık bilimsel ve teknolojik olarak mümkündür. İnsanlık o aşamaya ulaşmıştır.

Örneğin ABD'nin "California eyaletinde yeni kurulan OFFWORLD adlı şirket, Ay ve Mars'ta maden arayacak otonom robotlar geliştiriyor.

"Offworld şirketi eş kurucusu Jim Keravala, "OFFWORLD, dünyanın ilk akıllı robot kolonisini inşa ediyor. Bu robotlar kendi başlarına düşünüp hareket ediyor. Kendi kararlarını kendileri alıyor. Yüzlerce robot, madencilik, inşaat, altıyapı onarımı, tünel kazma ve diğer karmaşık endüstriyel işlerle ilgili sorunları çözmek

için işbirliği yapıyor," diyor."

Yani uzayda madenleri çıkartacak makinalar-robotlar hazır. Geriye kalan ne? Ya da gerekli olan ne?

"Bizi başka gezegenlere götürecek ulaşım konusunu" çözmek. (<https://bit.ly/3aYpNRH>)

Dolayısıyla da Paraya, Sermayeye sahip olan ve daha çok kazanmak isteyen Parababaları bu alana yatırım yapmaktadırlar artık. Bugün için henüz hemen kâr getirecek bir şey söz konusu değilse de orta vadede çok büyük kârlar getirecek bir alandır ve girişimci tekelci kapitalistler bu alana yoğun bir sermaye yatırmaktadırlar. Yani yine Lenin'in deyişiyle; "gelecekteki "muhtemel" kârları" için "muhtemel kaynaklar"a yatırım yapmaktadırlar. Ve bunlar gerçekten tekelci büyük Gruplardır, Holdinglerdir...

Bu tekelci Grupları, Holdingleri, Yatırımcıları harekete geçiren, motive eden güç nedir?

Uzayda (Asteroitlerde, Ay'da, Mars'ta vb.lerinde) "(...) Hiç dokunulmamış, el değmemiş, çok kolay lokma olarak bizim ulaşmamızı bekleyen madenler..." in varlığı... (<https://bit.ly/2SqYqcu>)

Ve onların getireceği yüksek kârlar var... Öyle böyle değil, trilyon dolarları bile gelecek kentilyon dolarlarla ifade edilen kârlar var.

Örneğin Bennu asteroitinin yüzeyinden 60-2000 gram arası bir numune getirilse, bu numunenin değerinin bile yaklaşık olarak 1 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

"33 kilometre uzunluğunda ve 13 kilometre genişliğinde olan, 79.2 trilyon ton kütledeki 433 Eros asteroitinde, tahminlere göre Dünya'da şimdiye kadar çıkarıldandan daha fazla altın ve platin vardır. İnsanlık tarihi boyunca çıkarılan altın miktarı 2012 yılında yaklaşık olarak 174.000 ton olarak kabul edilirken ve platinin bundan çok çok daha az olduğu bilinirken, bu tahmin oldukça isabetlidir. Üstelik yine Eros'ta bulunan magnezyum, alüminyum, silikon, potasyum ve demir gibi hammaddeler, Dünyadaki ekonomiyi altüst edecek kadar bol olacaktır.

"Başka bir örnek; boyutları 200 kilometre üzerinde olan metal yüklü 16 Psyche asteroitinde, Dünya ihtiyaçlarına binlerce yıl yetecek nikel-demir bulunduğu tahmin edilmiştir.

"Sadece 1 km çapındaki bir metalik asteroit bile hammadde olarak günümüzdeki değeri, trilyon dolarlar ile ifade edilmektedir ve yine sadece 10 metre boyutları S-tipi bir asteroit, 650.000 kilogram kadar metal içerir, bunun 50 kilogramını altın ve platin benzeri nadir metaller oluşturur." (<https://bit.ly/2z41Hrg>)

Ve uzayda, Planetary Resources'ın kurucusu ve CEO'su, Chris Lewicki'nin verdiği bilgiye göre, 60 milyon asteroit olduğu düşünülüyor.

Düşünebiliyor musunuz? 60 milyon asteroit!

Ve 50 bin göktaşı toplanmış. Laboratuvarlarda derin araştırmalar yapılmış. Nelerden oluştuğunu, yapıları çözülmüş. Yani artık neleri barındırdıkları tam olarak biliniyor. Somut bir olgunun varlığı söz konusu.

Dolayısıyla ne büyük kârlar var değil mi bu alanda?

Parababalarımız ağzının suyu nasıl akmasın? Nasıl buraya yatırım yapmasınlar?..

İşte o yüzden de, "Planetary Resources, Sir Richard Branson, Larry Page, Eric E. Schmidt, Ram Shiram gibi kendini dünya kaynaklarını geliştiren insanlığın gelecek yüzyıllarda refah içinde yaşamasına adanmış, çağır açan vizyonerler tarafından finanse ediliyor." (agy)

Yine Google'ın kurucu ortağı Larry Page, Google Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt, Ünlü Yönetmen James Cameron, Microsoft Uygulama Yazılımları Grup Direktörü Charles Simonyi, Google Yönetim Kurulu üyesi K. Ram Shiram, Perot Systems Yönetim Kurulu Başkanı Ross Perot gibi girişimciler, kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyerek, Planetary Resources (Gezegen Kaynakları) şirketine büyük yatırımlar yaptılar. Ve dünyadaki ilk dolar trilyonlarının uzay madencilikine yatırım yapanlar olacağı söyleniyor.

Uzayla ilgilenen sadece ABD Emperyalistleri mi?

Tabii ki hayır. Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Kanada başta olmak üzere Batılı emperyalist devletler ve Hindistan, İsrail, İran, Brezilya, Güney Kore vb. devletler; Çin, Rusya gibi yeni emperyalist devletler de aktif bir şekilde ilgilenmektedir uzayla ve uzaydaki madenlerle. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de uzay programları yürütmektedir, özellikle ABD Emperyalistlerine karşı, sosyalist bir ülke olarak.

Hatta Türkiye de "Türkiye Uzay Ajansı"nu kurarak bu konuda girişimlerde bulunuyor.

Çin geriden gelmenin verdiği etkiyle hızla teknolojisini geliştiriyor ve çok hızlı adımlar atıyor. Öyle ki uzaya ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirdi ve Uzay İstasyonu kurdu. Ayrıca Ay'ın karanlık yüzüne araçlar indiriyor, kendi üssünü kurmak için çalışmalar başlıyor.

Ancak ABD'nin uzay araştırmaları için ayırdığı rakam 2018 yılı rakamlarıyla 19,5 milyar dolar. Çin'inki ise Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) verilerine göre 2013 yılında 6,1 milyar dolardan 2018 yılında 11 milyar dolara çıkmış olsa da ABD şimdilik bu konuda çok daha önde.

Rusya, Sovyetler döneminden itibaren bu konuda çaba harcıyor. Uzaya ilk aracı onlar gönderdi. İnsanlık ilk uçuşu onlar gerçekleştirdi. Ama bildiğimiz gibi, ne yazık ki artık Sovyetler Birliği yok. Rusya Federasyonu var. Ve o da artık emperyalist bir ülke. O da bu büyük

yarış içerisinde başı çeken aktörlerin en önemlilerinden, ABD ve Çin'le birlikte..

Yani Lenin Usta'nın dediği gibi; "(...) dünyayı (biz, artık başta ay olmak üzere uzayı diyeceğiz.), mevcut "sermayeleri", "güçleri" oranında paylaşılıyorlar, çünkü kapitalizmin ve meta üretimi sisteminin mevcut olduğu bir ortamda daha başka bir paylaşma şekli söz konusu olamaz."

Emperyalist güçler arasındaki savaş, şimdi de uzayda sürüyor

Ve bu girişimler sonucu aslında yine BM Kararları, Sözleşmeleri ve Uluslararası Hukuk kuralları bakımından yasak olmasına rağmen uzay hızla askerileşiyor. Emperyalist ülkelerin yeni savaş alanı haline geliyor.

Ne diyor Trump açıkça ve netçe? "Uzayda sadece Amerikan varlığının olması yetmez, Amerikan hâkimiyeti de olmalı."

Ve yine ne diyorlar? Artık sadece okyanuslara hâkim olan dünyaya hâkim olmaz. Uzaya da hâkim olması gerekir...

Dolayısıyla süreç hızla bu yönde ilerliyor. Emperyalistler arası savaş, yeni bir yönde, yeni bir alanda, yeni araç gereçlerle ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor.

İşte bu yüzden de ABD, Kara, Hava, Deniz, Deniz Piyadeleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından sonra yeni bir ordu kuvveti, ordu komutanlığı kurdu; 6. Savaş Ordusu olarak "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı"nu

kurdu 2019 yılı sonunda. Ve bu kuvvete, 16 bin askeri de atadı.

Trump, bu Ordu Komutanlığının kurulmasıyla başlayan süreci de: "Yeni bir Çağ"ın başlangıcı olarak adlandırdı ve "bir sonraki sawvaş alanı uzaydır", dedi. (https://sptakne.ws/9EF7)

Yine Fransa da 2019 Temmuz'unda "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı" kurdu. Çin ve Rusya aynı şekilde uzay kuvvetlerini ayrı birer ordu olarak yapılandırdılar.

Yani bütün büyük emperyalist devletler hızla askeri güçlerini de yapılandırıyorlar, uzay savaşlarına hazırlık amacıyla.

Hindistan, geçtiğimiz yıllarda uzaydaki bir uyduyu vurdu yerden fırlattığı füzeyle. Batılı Emperyalistler bunu çok tehlikeli bir girişim olarak adlandırdılar, Hindistan'ı kınadılar, Uluslararası Uzay Hukuku'ndan dem vurdular ama kendileri "Yıldız Savaşları" vb. adlarla, lazer ışınlarıyla bu tür denemeleri on yıllardır yapıyorlar. Yani kendileri yapınca iyi, doğru, başka güçler yapınca yanlış oluyor. Onlar istiyorlar ki hep kendileri üstte olsunlar, kendi teknolojileri en ileride olsun.

Parababalarında demagoji bitmez...

Parababaları, dünyayı ve uzayı yağlamak için davranışa geçtiklerinde hep "insanlıktan", "insanoğlunun iyiliğinden" söz ederler. Kendileri için bir şey istiyorlarsa namerttirler, rahmetli S. Demirel'in deyişiyle...

ve sonrasında Afrika'da Ebola ile savaşmada büyük bir fark yaratırlar.

Bizim 1998 yılında kurduğumuz "Latin Amerika Tıp Okulu (Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM))"mız var!

Sizin; Kontroller Okullarımız var! Biz, bu Koronavirüs salgınında, doktorlarımızı gönderiyoruz halklara yardım için! Hiçbir karşılık beklemezsiniz! Gönderiyoruz dünyanın dört bir yanındaki ülkelere.

Evet, bizim doktorlarımız da korkuyorlar ama onların yapmaları gereken devrimci bir görevleri var. Dolayısıyla korkularını bir kenara bırakabiliyorlar!

Bizim doktorlarımız süper kahramanlar değil; devrimci doktorlar!

O yüzden biz, sadece İtalya'ya değil; Brezilya, Venezuela, Nikaragua, Jamaika, Surinam, Grenada, Gana, Andorra, Belize ve Katar'a da; başta doktorlarımız olmak üzere sağlık ekipleri gönderiyoruz!

Biz, hiçbir ülkenin Koronavirüslü yolcular var diye kabul etmediği İngiliz yolcu gemisini de kabul ediyoruz ve yolcularını tedavi ediyoruz!

Siz, ABD Emperyalistleri ve Başkanımız Trump; bize Çin'den, Alibaba ve Jack Ma Vakfı'ndan gönderilen tam kitlelerini ve maskelerimizi vermiyorsunuz şirketlerinize!

Biz, IMTMedical AG ve Acutronic adlı şirketlerle anlaşmaya varıyoruz çözümün cihazları almak için, ancak Amerikalı Vyair Medical Inc. adlı firmamız, sizin emrinizle söz konusu iki şirketi satın aldıktan sonra sevkiyat işlemlerini durduruyor.

Biz, sizin firmalarımızdan ilaç satın almak istiyoruz paramızla, sizin şirketlerimizin emperyalist devletinizin uy-

Planetary Resources'ın kurucusu ve CEO'su, Chris Lewicki de aynı demagojiyi yapıyor:

"Son bir hatırlatmada bulunmak istiyorum: Ashında uzaydaki en önemli kaynak biziz. Sınırsız refahın insanoğlu için devam etmesini istiyorsak, yapabileceğimiz en iyi şey büyümeye uzayda devam etmek. Herkesin hayatını uzaydaki kaynakları kullanarak daha da iyileştirmek."



Yokmuş aslında para kazanma hırsları, kâr elde etmek istemeleri...

Çünkü onlar, "kendini dünya kaynaklarını geliştirerek insanlığın gelecek yüzyıllarda refah içinde yaşamasına adanmış"larımış...

Gel de inan! Yani aslında amaçları neymiş?

İnsanoğluna "Sınırsız refahı" sağlamak için, "Herkesin hayatını uzaydaki kaynakları kullanarak daha da iyileştirmek"miş, "insanlığın gelecek yüzyıllarda refah içinde yaşamasını" sağlamış...

İ İnönü Paşa'nın çok güzel söyleyişle söyleyelim: "Hadî canım sen de!" Biz de yedik öyle mi?..

guladığı abluka yüzünden satmıyorlar ilaçları bize.

Biz, sağlığım ticari bir faaliyet değil, temel bir hak olduğumu savunuyoruz!

Siz, sağlığı ticari bir meta olarak görüyorsunuz! Sizin ülkenizde, sağlık sistemi kâr üzerine kurulu.

Bizde, sağlık parasız. Her aşamada ve herkes için parasız!

Sizde ise; sağlık paralı! Hem de herkes için paralı!

Sizin, özel hastaneleriniz var!

Sizde ne kadar paran varsa o kadar sigortalısın, o kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsin!

Sizin ülkenizde 30 milyon insanın şu anda sağlık sigortası yok. Dolayısıyla sağlık hizmeti de vermiyorsunuz onlara!

Üstelik sizin ülkenizde 500 binden fazla "Evi olmayan" (Homeless) insan var!

Ve bunlar, en zor şartlarda, en insanlık dışı şartlarda sokaklarda yaşıyorlar!

Dolayısıyla, çok kötü şartlarda yaşamaya çalıştıkları için hastalık riskiyle dolu, ölümlerle burun buruna yaşayan 500 bin insan demek bu.

Bizde ise öyle kolayca ölemezsin! Azrail kolayca alamaz bizim insanlarımızın canını! Kıymetlidir bizim insanlarımızın canları bizim nezdimizde. Öyle kolayca kapırmayız Azrail'e insanlarımızı!

Sizde ise; paran yoksa; ölürsün! Hem de acılar içinde, çaresizlikler içinde kıvrılarak ölürsün!

Sizde, Koronavirüs hastalığını yeni hastaneden çıkarken bile, "ne kadar borcum var" diyerek, endişeyle, korkuyla çıkarsın!

Bizde, güle güle çıkarsın! Biz, daha iyi bir dünya için çalışırız.

İnsanlık, İşçi Sınıfı yanından kurtulacaktır

"Yerküre (Dünya) insanlığın beşşğidir, ama insanoğlu beşikte sonsuz kadar kalamaz."

Evet, böyle diyordu Rus Füze Biliiminin babası olarak kabul edilen Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky.

Doğru, kalamaz ve de kalmamalı. Ama nasıl büyüyecek? Gelişimini nasıl tamamlayacak?

Önemli olan bu sorulara yanıtlar vermektir. Ve de insancıl yanıtlar vermektir. "İnsanlık" bakış açısından yanıt vermektir.

"İnsanlık" bakış açısı nedir? "İşçi Sınıfı yanından" bakmaktır olaylara ve gelişmelere.

Niye İşçi Sınıfı yanından bakmak gerekir?

Çünkü o İşçi Sınıfı ki; Fabrikaları, Yolları, Çiftlikleri, Sarayları; Şehirleri, Gecekonduları yapan ve işletendir. Yani hayat yaratandır.

İşçi Sınıfı İnsanlığı kurtaracak olandır.

Niye? Çünkü İşçi Sınıfı, insanın insanı ezmediği, sömürmediği, zulmetmediği, aşışmadığı İnsancıl toplumu kuracaktır.

Paranın, kârın sözünün geçmediği, sadece insanlığın yararına işlerin düştüğü ve yapıldığı toplumu kuracaktır.

O toplumda, insanları motive eden, harekete geçiren güç; İnsanlık Davası olacaktır.□

Daha insancıl bir dünya için çalışırız! Siz, dünyayı kana ve ateşe boğmak için çalışsınız.

Biz insana inanır ve insana güveniriz. İnsanca yaşama ulaşmak için çabalanız.

Siz, Para Tanrısına inanırsınız ve daha çok kâr elde etmek için savaşsınız!

Evet, aramızda çok büyük farklar var!

Evet, aramızda uçurumlar var; uzaya, dünyaya, topluma, doğaya, çevreye, hayvanlara, bitkilere ve tabii ki insana bakışımızda!

Evet, sizlerle asla uyuşamayız! Sizlerle aynı havayı soluyamayız!

Biz insanız! Biz sosyalistiz! Biz İnsanlık Davasının savunucularıyız!

Her zaman da öyle olacağız! Siz ise; İnsanlık düşmanısınız ve hep öyle kalacaksınız!

Ha, biz, Türkiyeliyiz!

Türkiye'de ekonomiyi ellerinde bulunduran Antika-Modern Parababalarına ve iktidarda bulunan sizin işbirlikçimiz AKP'giller'e karşı mücadele eden Türkiye Sosyalistleriyiz! Halkın Kurtuluş Partilileriz!

Ama biz, Kübalıyız!

Biz; Kore Demokratik Halk Cumhuriyetiyiz! Biz Venezualıyız!

Siz; ABD, AB, Japonya, Kanada vb. Emperyalistlersiniz!

Sizinle ve işbirlikçilerinizle aramızda savaş var; Sınıflar Savaşı var!

Siz unutuyorsunuz!

Biz de unutuyoruz!

Kazanan biz olacağız!

Siz de bunu unutmayın!

Çünkü biz; tüm dünyayı sosyalist bir aile yapacağız!

Bu bize, Fidel'in vasiyetidir!

Vasiyetler yerine getirilir bizde!□

Aramızdaki Sınıflar Savaşıdır! Unutmuyorsunuz! Unutmuyoruz!

Eyy ABD Emperyalistleri ve Bay Trump!

Siz, yaptıklarınızla, uygulamalarınızla insanın insanı ezmesinin, sömürmesinin, zulmetmesinin, insanı yük hayvanı yerine koymasının, kapitalist-emperyalist düzenimizin sürgit devam etmesinin davasını savunuyorsunuz! Bunun savaşını veriyorsunuz!

Biz, insanın insanı ezmesinin yolu olan artdeğer sömürsünün son bulmasını, kapitalist-emperyalist düzenimizin son bulmasını istiyoruz! Bunun savaşını veriyoruz!

Biz, İnsanlık Davasını savunuyoruz karşılık beklemezsiniz!

Bizim, 100 binden fazla doktordan oluşan sağlık tugaylarımız var!

Sizin, masum insanları katletmek için askeri tugaylarımız var!

Bizim, geçen ay itibarıyla 67 ülkede görevli 50 binden fazla sağlık çalışmamız var!

Sizin, onlarca ülkede binlerce işgalci, ilhakçı, tecavüzcü, sapık askerlerimiz var!

Biz, her bin vatandaşımıza düşen 9 doktor ve ulusal sağlık sisteminde kayıtlı 485 binden fazla sağlık çalışmamızla dünyada kişi başına düşen en yüksek hekim ve sağlık çalışanı oranlarına sahibiz!

Bizde kişi başına düşen doktor sayısı (Dünya Sağlık Örgütü'ne göre); sizinkinin üç katı!

Bizim, 13 sağlık üniversitemiz, 150 hastanemiz, 12 uzmanlık alanında araştırma enstitülerimiz ve birinci sınıf bio-teknoloji sektörü tarafından desteklenen ikinci ve üçüncü basamak

sağlık hizmetlerimiz var!

Bizim yaklaşık 10 bin aile doktorumuz mahallelerde yaşıyor ve pratik yapıyor! Toplum polikliniğimizin yönlendirdiği önleyici, iyileştirici ve rehabilitasyon bakımını sağlamak için aile hemşirelerimizle birlikte çalışıyorlar.

Biz, Georges ve Mitch Kasırgalı Orta Amerika ve Karayipler'i vurduğunda ve 30 binden fazla kişiyi öldürdüğünde ve yaklaşık 3 milyon insanı evsiz bıraktığında, Honduras, Haiti, Nikaragua ve Guatemala'daki en zorlu bölgelere tıbbi ekipler gönderdik.



Bizim doktorlarımız 1966 ve 1974 arasında Portekiz'e karşı bağımsızlık savaşı veren Gine-Bissau'da ve 1977 yılında da Angola'da çalıştı.

Yine bizim doktorlarımız, 1963'te Fransızlara karşı bağımsızlık savaşı veren Cezayir'e yardıma gittiler.

Yine biz, 1960, 1972 ve 1990'da yaşanan depremlerin ardından Şili, Nikaragua ve İran'a acil yardım ekipleri gönderdik.

Bizim doktorlarımız, Çernobil nükleer kazasında, 2005 yılındaki tsunami sonrasında Endonezya'da, 2010'da Haiti'deki Matthew Kasırgası

kede, sonra tüm dünya üzerinde Tekelci Şirketler üretimi ve ekonomiyi ele geçirirler. Yani Emperyalist Çokuluslu Tekelci Şirketler dünya pazarlarını ele geçirmiş olurlar. Dünya pazarlarına aralarında paylaşırlar. Kendi üretimlerine gereken hammaddeleri, yardımcı maddeleri ele geçirmek için de kendi ülke devletlerini



kullanarak, gerekirse zor yoluyla, savaşlar yoluyla bunları ele geçirmek ve hâkimiyetlerini sürdürmek isterler.

Vurgun sırası Koronavirüs zenginlerinde...

Kapitalist sistemde kör Pazar kanunları geçerlidir

Sınıflı Toplum; vurgun, soygun, yağma ve talan düzenidir. Tâ başından itibaren insanın insanı ezmesine, sömürmesine ve zulmetmesine dayanır. Örneğin günümüzde kapitalistler, işçinin ürettiği ürünlerdeki artdeğeri sömürerek, kârlarına kâr, zenginliklerine zenginlik katarlar.

Üretim, planlı bir üretim olmadığı için kimi zaman şu ya da bu Tekelci Kapitalist şirket öne geçer, kimi zaman bir başkası.

Üretimin esası Pazar ekonomisine dayandığı için, hangi alanda Pazar daha fazlaysa o alana yatırım yaparlar Kapitalistler. Kimi zaman bu yatırımlar boşa gider. Pazar, istenilen, düş-

nülen oranda artmaz ve Parababaları buradan yeterince kâr elde edemezler. Dolayısıyla bir kısmı iflas eder, piyasadan çekilir.

Bir kısım ise, doğru bir belirleme yapmışlarsa, yaptıkları yatırım sonucu kârlarına kâr katarlar. Büyürler ve piyasaya hâkim olurlar. Önce kendi ülke pazarlarına, sonra uluslararası pazarlara hâkim olurlar. Tabii başka ülkelerde de aynı işi yapan kapitalistler vardır. Aralarında büyük rekabetler olur ama sonuçta, esas olarak bir üretim dalında yirmi büyük Tekelci Şirket kalırsa artık aralarındaki rekabet sona erer. Daha fazla rekabet hepsinin çökmesine neden olur çünkü. Ve aralarında anlaşılır. Pazarları paylaşırılır...

Bu süreç, ekonominin her dalında aynı seyri izler. Ve sonuçta önce bir ül-

Bu yüzden de yerel ya da bölgesel ya da dünya çapında savaşlar çıkarılır. O kadar acımasızlardır, vicdansızlardır. Hep kendilerini düşündürler. Bu savaşlarda halkların yaşadığı acılar onları asla ilgilendirmez. Aksine onlar, acılar üzerinden yatırım yaparlar ve yatırımlarını kâr dönüştürürler.

Olağanüstü durumlar, Tekelci Şirketlere olağanüstü kârlar elde etme olanağını sağlar. Normal zamanlarda diyelim ki bir birim üretim yapıyorlarsa, olağanüstü zamanlarda beş-on-yüz birim üretim yapmaya başlarlar. Çünkü bunları sağlayan şirketler dünya üzerinde on ya da bilemediniz on beş-yirmi kadardır. Pazar bunlardan sorulmaktadır çünkü.

Yani tekeli şirketler, Parababaları için olağanüstü durumlar, olağanüstü zamanlar, büyük fırsatlar zamandır. Büyük vurgunlar, talanlar, yağmalar zamandır. Ve hiç acımaksızın bunları yaparlar. Kimsenin gözünün yaşına

Bu gibi salgınlar döneminde hangi ekonomi dalındaki şirketler yükselişe geçiyor?

En başta sağlık sektörü.
Bundan 15 yıl önce, 2005 yılında yine bir virüs salgını, Kuş Gribi salgını olmuştu, bugünlerde Koronavirüs salgını olduğu gibi. Ve bir ilaç ve aşı tekelci, Roche'un ürettiği Oseltamivir etken maddeli Tamiflu adlı ilaçtan milyarlarca dolar vurgun vurmuştu bir anda.

Yine aynı ilaç tekelci, Domuz Gribi salgınında da milyarlarca dolarlık vurgun vurmuştu:

"(...) Salgın döneminde "Tamiflu" adlı ilacıyla öne çıkan Roche, sadece bu ilaçtan 2009 yılında 2.9 milyar dolar kazandığını açıkladı. Şirket 2008 yılına göre Tamiflu satışlarını % 435 artırdı. (...)

2009 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Schwan, pazardaki ortalama büyümenin % 6 olduğu bir yılda Roche'un % 11'lik büyümeyi yakaladığını belirtti. Şirketin 2009 yılı toplam gelirleri 45.8 milyar dolara ulaştı. (...)

"(...) Domuz gribinin hızlı yayılmasına bağlı olarak Tamiflu satışlarının 2.9 milyar dolara çıktığının altını çizerek Schwan, şöyle devam etti: "Tamiflu'nun üretim kapasitesini çok arttırdık. Yalnızca 2009 yılında hükümetlere ve ulusal boyuttaki şirketlerimize 150 milyon kişinin tedavisine yetecek miktarda, 1.5 milyar dolar karşılığında Tamiflu tedarik ettik. Tamiflu'nun toplam ilaç satışlarımızdaki payı % 7 oldu." (<https://bit.ly/35qEH3>)

Bu Tekelci İlaç, laboratuvar tetkikleri ve vitamin şirketi şimdi de, Koronavirüs günlerinde de, vurgun vurmaya devam ediyor.

Sadece Roche mu?
Hayır! Tüm Çokuluslu İlaç ve Aşı şirketleri kâr ediyor. Çünkü sadece bir ilaç, bir aşı yeterli olmuyor. Başka ilaçlar ya da aşılar da gerekli oluyor ve onları da başka ilaç şirketleri üretiyor. Böylece yeni dolar milyarlarleri ortaya çıkıyor. Ki bir kısmı da zaten ortaklar. Birbirlerinin şirketlerinde de hisseleri var.

İşte Koronavirüs günlerinde olağanüstü kâr eden bir ilaç şirketi daha: Gilead Sciences.

Sözcü Gazetesi yazarı Aykut Erkin yazıyor köşesinde 21 Nisan'da: "Gilead Sciences... ABD'de önemli ilaç üreticilerinden... Şirketin 2015'te hisseleri 200 dolardı..."

"Koronavirüsün Amerika'ya girdiği günlerde, 21 Ocak'ta hisseleri 62.6 dolara kadar düşmüştü. Yani... 5 yılda büyük kayıp yaşamıştı..."

"ABD'li şirketin hisseleri koronavirüs ilacına ilişkin yığılı çalışmalara bağlı olarak özellikle son üç ayda büyük bir dalgalanma yaşadı. Covid-19 hastalarının tedavisinde etkili olduğu iddia edilen remdesivir ilacına ilişkin olumlu haber akışı Nasdaq'da işlem gören Gilead Sciences'in hisselerini de kademe kademe zirveye taşıdı. Şirketin hisseleri yüzde 34 yükselişe geçen cuma günü 83.99 dolardan günü tamamladı. (Hatırlatım: Ocak ayında 62.6 dolar)

"Şirketin piyasa değeri ise son üç ayda 12 milyar dolar arttı ve 93.7 milyar dolardan 105.7 milyar dolara yükseldi." (<https://bit.ly/2YnIdZ>)

Olaylar o kadar iç içe geçiyor ve o kadar birbirleriyle bağlı ve çarpıcı gerçekler içeriyor ki, biz ne kadar kısa yazalım dese de bir türlü olmuyor. Konu konuyu açıyor.

Örneğin Gilead Sciences'in bu kadar kısa sürede bu kadar çok kâr elde etmesinin çok önemli bir nedeni de, Remdesivir adlı ilacı üretiyor olması. Ve işin ilginç tarafı bu ilacın tanıtımını ya da reklamını bizzat "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)"nin Genel Müdür Yardımcısı Bruce Aylward'ın (bilerek ya da bilmeyerek) yapmasıdır.

Niye?
Çünkü DSÖ olarak 25 Şubat'ta Pekin'deki basın toplantısında, aynen şunları söylüyor/söyleyebiliyor Bruce Aylward:

"Şu anda gerçek etkinliği olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var ve bu Remdesivir."

İşte böylece, insanlar bu ilaca hücum ediyor. Devletler almak için sıra

ya giriyor... Ondan sonra gelsin çok büyük kârlar yani vurgunlar...

Ki bilim insanları bu ilacın tek başına yeterli olmadığını da sürekli dile getiriyorlar. Ama atı alan Üsküdar'ı geçmiş oluyor...

(Biz bu yazıyı 20 Nisan'da yazmaya başladık. Yukarıdaki yazdıklarımız o günlerin bilgileri idi. Oysa bugün yani 24 Nisan tarihli haberlerde açıklandı ki, denemeler sonucu Remdesivir'in etkisi sınırlı. Üstelik de çok fazla yan etkisi varmış. Dolayısıyla hastalarda kullanımı durduruldu. Şimdi ne olacak? Remdesivir'i üreten Gilead Sciences, değer kaybedecek... ama bu arada vurduğuyla kalacak...)

Ha, dersiniz ki DSÖ Genel Müdür Yardımcısı bunu istemedim söylemiştir. Biz de deriz ki, DSÖ ne yazık ki esas olarak Parabolculara hizmet ediyor. Trump'ın/ABD'nin yardımını kesmiş olması, onunla karşı karşıya gibi görünmesi bizi aldatmamalı.

(DSÖ konusunda daha ayrıntılı bilgi için, Kurtuluş Yolu Gazetesi'nin 28 Aralık 2005 tarihli 12'nci sayısında "Birleşmiş Milletler'i ve Dünya Sağlık Örgütü'nü nasıl bilirsiniz?..." başlığıyla yazdığımız makaleye bakılabilir.)

Yine "ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın hisse değeri, şirketin corona virüsüne karşı aşı üretme girişimleriyle bu yıl yüzde 152 artış kaydetti. Moderna, söz konusu aşırı insanlar üzerinde de denemeye başlayan dünya genelinde birkaç şirketten biri." (<https://bit.ly/3bXy01>)

Sözcü Gazetesi'nin 13 Mart tarihli haberini okuyalım şimdi de:

Sıra	İsim	Servet	Artış	Oran	Sektör
61	Zhong Huijian	15.40	+1.71	Çin	İlaç Üreticisi
98	Li Kang	11.40	+1.19	Singapur	Sağlık Hizmeti
111	Au Hong	11.40	+1.30	Hong Kong	Sağlık Hizmeti
125	Chen Junda	10.80	+1.23	Çin	Sağlık Hizmeti
111	Seo Jung-Jin	5.20	+1.21	Güney Kore	Sağlık Hizmeti
135	De Weirin	4.78	+1.78	Çin	Sağlık Hizmeti

İşte corona zenginleri

Corona virüsü salgını tüm dünyayı sarsarken, çok az sayıdaki kişi bu süreçte servetlerine servet kattı. Çin'de ilaç, aşı ve tıbbi ürün geliştiricisi şirketlerin hissedarlarından Cui Jinhai, An Kong Li Wenmei ve Wang Jihua salgınla birlikte dolar milyarlarleri listesine girdi. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin 10 isminin yıl başından bu yana servet kaybı 163,3 milyar dolara ulaşırken, 500 kişilik listede 54 kişi servetlerini artırdı. Özellikle Çin'de ilaç ve tıbbi ürün üreticileri listede üst sıralara tırmandı.

Corona virüsü salgını tüm dünyada ekonomileri sarsarken, bu süreçten kazançlı çıkanlar da var. Çin'de bazı ilaç ve tıbbi ürün imalatçısı şirketlerin hissedarları, salgınla birlikte dolar milyarlarleri kulübüne girdi.

Sozcu.com.tr'nin Bloomberg Milyarderler Endeksi'nden yaptığı derlemeye göre, dünyanın en zengin 10 isminin yıl başından bu yana servet kaybı 163,3 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde, dünyanın en zengin 500 kişisinden sadece 54'ü servetlerini artırdı. Servetlerini artıranlar arasında 6 kişi, sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin patronları.

İLAÇ VE AŞI ŞİRKETLERİNİN PATRONLARI YÜKSELİŞTE

Bu kişilerden biri Çinli ilaç devi Hansoh şirketinin patronu Zhong Huijuan. Yıl başından bu yana toplam servetini 1,7 milyar dolar artırarak 15,4 milyar dolara yükseltti ve 61. sıraya yerleşti.

Salgından kârlı çıkan bir diğer isim, Singapurlu Li Xiting. Yıl başından bu yana servetini 3,2 milyar dolar artışla 12,4 milyar dolara yükselterek milyarlarler listesinde 98. sıraya yerleşen Xiting, Çin merkezli tıbbi cihaz geliştiricisi ve üreticisi Mindray Bio-Medical Electronics şirketinin patronu.

Çin merkezli tıbbi cihaz geliştiricisi ve üreticisi Mindray Bio-Medical Electronics'in kurucularından Hong Konglu Xu Hang de bu dönemde servetini 2,9 milyar dolar artırarak 11,4 milyar dolara yükseltti ve listede 111. sıraya yerleşti.

Çinli ilaç üreticisi Jiangsu Hengrui

şirketinin hissedarlarından Cen Junda da servetine bu dönemde 236 milyon dolar kattı ve toplam servetini 10,6 milyar dolara yükselterek 125. sıraya yerleşti.

Çin'den sonra salgının en çok vurduğu ülkelerden Güney Kore'de de Celitrion adlı tıbbi ürün imalat şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Seo Jung-Jin, bu dönemde servetine 213 milyon dolar kattı ve toplam servetini 5,2 milyar dolara yükseltti. Jung-Jin, milyarlarler listesinde 311. sıraya çıktı.

Çinli aşı üreticisi Kangtai şirketinin yönetim kurulu başkanı Du Weimin de bu süreçte servetini 783 milyon dolar artışla 4,8 milyar dolara yükseltti ve 355. sıraya ulaştı.

SALGININ MERKEZİNDEKİ ŞİRKETİN HİSSELERİ UÇTU

Corona virüs salgınının Çin'de ortaya çıktığı eyalet olan Hubei merkezli tıbbi ürün üreticisi Allmed'in hisse değeri yıl başından bu yana ikiye katlandı. Şirketin hisse değeri 7 Şubat'ta tavan yaptığından yıl başına göre artış yüzde 175 seviyesindeydi.

Gazlı bez ve kıyafetler, cerrahi maskeler ve çeşitli tıbbi ürünler üreten Allmed'in yönetim kurulu başkanı Cui Jinhai, bu süreçte bir dolar milyarleri oldu.

Bloomberg'ün hesaplamasına göre, salgın döneminde Çinli sağlık ve biyoteknoloji şirketlerinin toplam hisse değeri tam 17 milyar dolar arttı.

MİLYARDERLER KULÜBÜNE KATILDILAR

ABD'de San Francisco merkezli Vir adlı biyoteknoloji firmasının hisseleri de yıl başından bu yana neredeyse üçe katlandı. Çünkü "kara perşembe"de ABD borsalarında düşüş yüzde 10'u bulurken, Vir hisseleri yüzde 11 değer kazandı.

Çinli hızlı test kiti ve bağışıklık testi geliştiricisi Guangzhou Wondfo Biotech şirketinin hisseleri de bu yıl yüzde 40 değer kazandı. Bu sayede şirketin patronu Li Wenmei ve eşi Wang Jihua, dolar milyarleri oldu.

Eski bir doktor olan ve aşı üreticisi Hualan adlı biyolojik mühendislik şirketinin yönetim kurulu başkanlığı koltağında oturan An Kang de bu süreçte dolar milyarlarleri listesine giren isimlerden oldu." (<https://bit.ly/2KTX2eg>)

Düşünün, sağlık alanında faaliyet gösteren Tekelci şirketler, Koronavirüs salgını günlerinde yüz binler, milyonlar değil, milyar dolarlar kazanıyorlar.

Sadece sağlık alanındaki şirketler mi kazanıyor?

Hayır.

Daha bundan 20-30 yıl önce düşünemeyecek şeylerin günlük hayatımıza girmesiyle yeni olanaklar, fırsatlar doğdu tekelci şirketlere. Ya da yeni Tekelci Şirketler çıktı bu alanlardan. Bildiğimiz gibi, iletişim teknolojisinin olağanüstü hızlı gelişimi birçok yeni ticaret alanı-vurgun alanı ortaya çıkardı.

Masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayarlar, internet erişim hızlarındaki çok büyük gelişmeler, arkasından cep telefonları ve akıllı cep telefonları pazarları derken, üreticiler ürünlerini internet üzerinden pazarlamaya da giriştiler. Başlangıçta çok az şirket bu işe yatırım yapmışken günümüze geldiğimizde internet üzerinden ticaret yapmayan firma kalmadı. Bir kısmı bizzat internet üzerinden satışlar yapıyor, bir kısmı ürünlerinin reklamını yapıyor. En küçük bir firma bile mutlaka internet sitesi kuruyor. Sosyal medya denilen alanlarda tanıtımını, pazarlamasını, satışını yapıyor.

Bir kısım şirketler de herhangi bir üretim yapmadan, alışveriş siteleri olarak kuruldu ve üreticilerin ürünlerini satıyor komisyon karşılığı. Ama bunlar öyle böyle değil çok büyük alışveriş siteleri haline geldiler e-ticaretin gelişmesiyle birlikte...

Bunlar, üreticilerin ürünlerini, hem de dünyanın her yerinden, her köşesinden satmaya başladılar. Giriyorsunuz bir alışveriş sitesine, istediğiniz ürünü; gıdadan elektroniğe, kitaptan ahşap ürünlere, tekstilden beyaz eşyaya, hazır yemekten lokantalardan siparişlere, aklınıza hangi ürün geliyorsa, anında satın alabiliyorsunuz. Evden, işten, okuldan herhangi bir yerden, köyden, şehirden, tarladan, deniz kenarından, ormandan, dağdan... Neredeyseniz oradan. Yani elinizi sıcak sudan soğuk suya sokmadan, bir tıkla

erişebilirsiniz istediğiniz her şeye. Hem de kredi kartı üzerinden. Yani peşin parayla satış yapmış oluyor şirketler. Kimileri satışlarını arttırmak için taksit bile yapıyorlar. Para trafiği de tamamen sanal ortamda gerçekleşiyor ama şirketlerin kasalarına bankalar aracılığıyla giriyor sonuç olarak.

Bu alanda en büyük alışveriş şirketleri hangileridir?

1- Amazon; 2- Ali baba; 3- Ebay; 4- JD.com; 5- Wallmart... diye gidiyor.

Birinci, üçüncü ve beşinci şirketler ABD'li. İkinci ve dördüncü şirketler Çinli.

Özet olarak bugünkü salgından kazançlı çıkan, kârlarına kâr katan sektörler özel olarak şunlardır:

- 1- İlaç, aşı, tıbbi araç gereç ve malzeme üreten şirketler,
- 2- Perakende ve e-ticaret şirketleri,
- 3- Temizlik şirketleri,
- 4- Teknoloji şirketleri,
- 5- Eğlence şirketleri,
- 6- Oyun şirketleri.

Örneğin bunlardan perakende ve e-ticaret şirketi Amazon'un kurucusu ABD'li Jeff Bezos'un servetine 28 milyar dolar daha eklendi bugünlerde. Serveti 143 milyar dolara çıktı. Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi olarak yerini iyice sağlamlaştırdı.

Öyle ki Amazon sadece Mart ayından bu yana 175 bin kişiyi işe aldı.

Yine bir örnek verirsek; 20 Nisan tarihli haberlere göre, ABD'nin en büyük süpermarket zinciri Walmart, marketlerde ve online siparişlerdeki yoğunluktan dolayı, son bir ayda aldığı 150 bin işçiye ek olarak, 50 bin kişiyi daha işe alıyor. Şirkette toplamda 2,3 milyon kişi çalışıyor. Ancak yeni işe alınan 200 bin kişinin yüzde 85'i yarı zamanlı ve geçici olarak çalıştırılacak.

Teknoloji şirketlerinden, ABD merkezli telekonferans hizmeti şirketi Zoom'un sahibi de katılanlar arasında girdi bu salgın günlerinde. Zoom'un patronu servetini yıl başından bu yana 4,2 milyar dolar artırarak 7,8 milyar dolara yükseltti.

Bu dönemde insanlar evde kalınca, Netflix aboneleri oldular zaman geçirmek için ve Ocak-Mart döneminde platformun abone sayısı 15,8 milyon artarak 182,9 milyona ulaştı. Böylece şirket, 2020'nin ilk çeyreği için belirlediği 7 milyonluk yeni abone hedefini ikiye katlamış oldu.



Eğlence ve otel şirketi Disneyland, 100 bin işçisini işten çıkardı geçtiğimiz günlerde. Şirket, 100 bin çalışanından, maddi destek için devlete başvurmalarını istiyor. İşçileri işten atan şirket, üst kademe yöneticilerine bonus ödemelerinden ve 1,5 milyar dolarlık kâr dağıtımından ise vazgeçmiyor!

Ülkemizde de durum aynen böyle doğal olarak. Migros, Carrefour, BİM, Şok, A101, Teknosa, Gittigidiyor, Hepsi burada vb. şirketler hem yeni işçiler alıyorlar hem de kârlarına kârlar katıyorlar...

Yani bir yandan birçok sektörden işçi çıkartılırken, dünya çapında milyonlarca, on milyonlarca (şu anda sadece ABD'de 22 milyon) işsiz ortaya çıkarken, kriz bir yandan da böyle yeni iş olanakları ortaya çıkartıyor. Yukarıda saydığımız alanlarda çalışan şirketler de artan iş hacmiyle birlikte yeni insanları işe alıyorlar. Bu bir çelişki. Ama gerçek bir çelişki...

Peki bu işe alınan işçiler hangi şartlarda çalıştırılıyorlar?

Yüz binlerce işçi şu Koronavirüs günlerinde, sağlık kuralları hiçe sayılarak, sosyal mesafe ve diğer kurallara uyulmaksızın gece yarılarda kadar (15-16 saat) süren çok uzun çalışma saatleriyle, iş güvenliği olmaksızın, üstelik çok düşük ücretlerle ve sendikasızsız çalıştırılıyorlar... Yemek, dinlenme saatleri kısıtlanıyor, servisleri yok ulaşım sıkıntısı çekiyorlar vb. vb...

Dünya çapında on milyonlarca işçi işten çıkartıldı...

Bu gibi durumlarda kimi sektörler de kaçımlazca zarar ederler. Çünkü ürettikleri ürünlere talep azalır. Örneğin sokağa çıkma yasakları gelince, şehirlerarası yolculuklar engellenince, uluslararası uçuşlar yasaklanınca vb., petrol ve türevlerini üreten şirketler zarar ederler. Örneğin petrol fiyatları şu anda sınırlanmış durumda.

22 Nisan tarihli habere göre: "Alıcı yok, milyonlarca varil petrol gemilerde bekliyor"

"Corona virüsü salgını petrol talebini çöktürünce, milyonlarca varil petrol boşa kaldı. Alıcı olmayınca California sahilinde petrol tankerleri 20 milyon varillik rekor yükte açık denizde beklemeye başladı. Dünya genelinde denizlerde 160 milyon varil aşkın petrolün tankerlerde depolanmış durumda olduğu belirtiliyor. 160 milyon varil nisan ayındaki günlük petrol tüketiminin iki katından fazlasına denk." (<https://bit.ly/2Ym7Bii>)

Ama tabii bu zararlar kârdan zararlıdır. Geçici zararlıdır. Örneğin ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarının sınırlanması üzerine diyor ki; biz de stoklarımızı güçlendiririz bu fiyatlardan petrol alarak... Yani uzun vadede yine kâr edeceğiz, diyor.

Turizm sektörü bu gibi durumlardan çok büyük oranda etkilenir. Hem yerli turist sayısı azalır, hem yabancı turist sayısı azalır. Dolayısıyla bu alanda faaliyet yürüten şirketler ilk elde işçi çıkartırlar. Sonra da şirketler kapanır. Başta da ekonomi kaybeder. Örneğin Türkiye bu yıl turizm gelirlerinden 50 milyar dolar bekliyordu. Bu gelir artık neredeyse sıfırlanmış durumda.

İnşaat sektörü eski önemini yitirir. İnsanlar can derdine, iş derdine düşer.

Otomotiv sektörü çok büyük kayba uğrar. Çünkü satışlar neredeyse bıçak gibi kesilir.

Örneğin makine aksamı üreten şirketler ise ürettikleri ürünleri satamazlar. Bunun üzerine ilk iş olarak işçilerini işten çıkartırlar.

Yine tekstil ürünleri vb. ürünleri üreten şirketler yeterince üretmez hale gelirler. Ürettikleri ürünleri alacak ortam yoktur çünkü. İşte onlar zarar etmeye başlarlar. Ve işçi çıkartırlar.

Yani bir yandan milyonlarca yeni işsiz ortaya çıkar, bir yandan da geçici de olsa yeni işçi ihtiyacı ortaya çıkar...

Büyük emperyalist devletler, çabuk toparlanırlar. Çünkü ekonomileri güçlüdür.

Ya bizim gibi ekonomice çöktüştü olan ülkeler?

Onlar hep kaybederler. Her zaman kaybederler. Örneğin ülkemizde, satın aldığımız, çok büyük paralar ödemiştik, petrol fiyatları bu kadar düşmüşken, dolar fiyatı 7 lirayı buldu... Avro 7.60'larda. Ve bunun sonucu olarak da Türkiye'nin dış borcu sadece Mart-Nisan ayı arasında 53 milyar lira arttı.

Yani alavere dalavere mazlum halklar nöbete olur kapitalist düzende. Başka türlü olmaz.

Çare Sınırsız Toplumdur!

Kapitalizmin kör Pazar kanunları ve Eşitsiz Gelişim yasasının sonuçlarıdır bunlar. Planlı, insan odaklı üretim ve dağıtım yapılmayınca, sadece kâr elde etmeye yönelik politikalar uygulanınca kaçınılmazca bunlar olur.

Dolayısıyla bu vurgunları, bu talanları, bu acıları, gözyaşlarını dindirecek bir tek çıkış yolumuz vardır.

İnsan insanı ezmediği, sömürmediği, zulmetmediği, yük hayvan yerine koymadığı; aksine insan ve insanlık davasını en üstte tutan, doğaya, çevreye, hayvanlara, bitkilere gözü gibi bakan insanlık toplumunu kurmalıdır.

İnsanlık, bu Koronavirüs günlerinde de bir kez daha gördü ki; Kurtuluşumuz Sınırsız, Komünist Toplumdadır.

Bu yüce amaca ulaşmak için önümüzdeki ilk hedef Demokratik Halk İktidarını kurmaktır.

Yerli yabancı Parabolcuların ekonomik, siyasi vb. bütün tahakkümlerine son vermek ve ulusal bağımsızlığı kazanmak, sosyal kurtuluşu gerçekleştirmektir.☐

24.04.2020

Av. Tacettin Çolak

Hani diyorlar ya; Koronavirüs "eşitlikçi"...

Zengin fakir ayrımı yapmadan herkesi buluyor...

Tibben gerçekten de böyle. Ancak bir de işçiler açısından krizi değerlendirdiğimizde; sanki virüs sadece işçi sınıfımıza zarar vermeye gelmiş gibi...

Ya da tibben herkese eşit sırayet eden Koronavirüs salgınında, nedense yokstullaşan, işsiz kalan, hep işçiler ve emekçiler oluyor...

Köylülük ve küçük esnaflarımız işler acısı duruma düşürüldü. Köylümün tarlasında ürünü elinde kalırken, kentlerde sebze ve meyve fiyatları karborsaya düşmüş durumda. Ürünlerin toplanması ve yeni ekimler için tarım işçisi de bulunmuyor.

Evde kal dediklerinden bu yana traş olmak bile sorun oldu. Polis kaçak berber operasyonları yapıyor artık. Lokanta ve kahveler de öyle...

İşçi Sınıfımıza yönelik hak gaspları ise "gelen gideni aratur" nitelikte... Koronavirüs salgınının resmen kabul edildiği ilk günlerde; hemen telafi çalışması sürelerini iki aydan dört aya çıkarttılar. Patronlar işçileri ücretsiz izne çıkartmaya başladı. Sözde biraz insafı davrananları ise işçilere yıllık izinlerini kullandırdı. Bir kısmı da doğmayan yıllık izinlerinden mahsup etti.

AKP'giller'in açıkladığı "virüs salgınına karşı önlemler paketi"nde işçiyi koruyucu tek bir madde yoktu. Tamamen patronların çıkarlarını koruyacak kararlar aldılar. Öyle ki, patronlarla aralarındaki paslaşmayı saklama gereği bile duymadan Tayyip konuşmasında, Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'na; "neşen yerinde" diyecek kadar pervasızlaştı.

"Evde kal sağlıklı ol" dediler, iş-

"Her ne kadar Donald Trump, küresel işbirliğine karşı gelen ulusal şovenizmin önde gelen temsilcisi olsa da, araştırılmaları insanlık için en fazla yarar getirene değil, en çok kâr sağlayana yönelmesine neden olanın piyasacılık sistemi (Kapitalizm - Özler Çakır) olduğu hiç mi hiç akıldan çıkarılmamalıdır.

"Testler, tedaviler ve aşılardan oluşurmak, hastalıklarla mücadelenin temel parçaları olmasına rağmen, kâr hesabı salgından muzdarip bir toplumda bunlar yeterli olmayacaktır. Toplumun yeniden yapılandırılması, sadece gerekli ilaçlar gibi yeni şeyleri icat etmek için yaratıcı gücü ortaya çıkarmak için değil, aynı zamanda onlara ihtiyaç duyan herkese fayda sağlamak için de elzemdir" (<https://bit.ly/2zLENoZ>)

9 Nisan 2020 tarihli olarak World Politics Review'da yayımlanan "COVID-19 Salgını Küba'nın Tıbbi Diplomasisini Nasıl Canlandırdı?" başlıklı röportajında, Kanada, Nova Scotia'daki Dalhousie Üniversitesi'nde İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları profesörü olan John Kirk, Küba'nın pandemiyle mücadelede yurt içinde ve yurt dışında yaptıklarını değerlendirmekte. Bu değerlendirmeler, yukarıda bir bölümünü aktardığımız Fitz'in görüşleriyle ortaklıklar sergilemekte:

"Mart ayında Küba, başta Latin Amerika ve Karayipler olmak üzere 16 farklı ülkeye bu ülke yönetimlerinin yardım talepleri üzerine 800 sağlık personeli gönderdi. Tabii bunun çok yakın bir tarihte, öncesi vardı. 2014 yılında Küba, Dünya Sağlık Örgütü'nün Ebola salgını ile mücadele için tıbbi yardım talebine yanıt olarak Batı Afrika'ya 250 tıp uzmanı gönderdi. O zaman bunu yapan ilk ülke oldu ve şimdi, Koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımcı olmak için yurtdışına doktor ve hemşire gönderen ender ülkelerden biri.

"Etkilenen ülkelerde durumun ne ol-

Koronavirüs diye işçilere, Emekçilere zulmediyorlar

yerlerinde hiçbir önlem almadan işçileri çalıştırmaya devam ediyorlar. 20 yaş altı, 65 yaş üstü insanlarımızı uyguladıkları sokağa çıkma yasağından işyerlerinde çalışanları bağışık tuttular. Yani çalışmıyorsan, "evde kal yaşı", çalışıyorsan da "fabrika cehennemlerinde virüsten öl" dediler ve hâlâ diyorlar...

Hadi sağlık çalışanları neyse de; kargolar, marketler, PTT çalışanları, toplu ulaşım çalışanları, güvenlikçiler, taşıma işçileri vb. yaşamsal bir zorunluluk olmayan birçok alanda işçiler, virüs tehlikesine karşı, özel bir önlem alınmadan çalışmaya zorlanıyorlar.

Hep söylediğimiz gibi; yaşamsal gerekliliği olan işyerlerinin dışında tüm işyerleri kapatılmalı, çalışanlar ücretli izne çıkartılmalı, çalışmak zorunda olan işçilere de salgın sürecinde iş riski tazminatı verilmelidir.

Sağlık çalışanları ise doğrudan virüse maruz kalarak çalıştıkları halde devletin ayrımcılığıyla karşılaşıyorlar. Virüse maruz kalan ve yaşamını kaybeden onlarcasına rağmen, özellikle hasta bakıcılar ve aile hekimleri yok sayılmakta devlet tarafından.

Bakmayın siz Sağlık Bakanının kameralar karşısındaki sahte gözyaşlarına...

Samimi olan bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak...

Ama nerede... Onlar patronları memnun etmekle meşguller...

İşçi Sınıfına yönelik saldırıları yukarıdakilerle de bitmedi.

Çalışma Bakanlığının bir genelgesiyle, sendikaların Toplu İş Sözleşmesi (TİS) prosedürleri; "toplugörüşme, grev oylaması gibi faaliyetlerin salgın nedeniyle yürütülemeyeceği gerekçesiyle, İşçileri Bakanlığının Koronavirüs önlemlerinin geçerli olduğu süre boyunca", durduruldu.

Yani herhangi bir işyerinde örgüt-

lenen sendikaların TİS yetkisi alabilmek için bakanlığa yaptığı başvurusu işlem görmeyeceği gibi, TİS müzakereleri yürütülen işyerindeki görüşmeler de yine bu genelgeyle, bir anda kesildi. Uygulama günü belirlenmiş grev kararları bile durduruldu.

Örneğin; Nakliyat-İş Sendikası'nın Eskişehir Sarp Lojistik'te 1 Mayıs günü uygulamaya koyacağı grev kararı, işverenin kapsam dışı işçilere "grev oylaması" dilekçesi vermesi sonucunda surf bu genelge nedeniyle grev oylaması durdurulduğundan, grev de pratik olarak yasaklanmış oldu.

Bu olaydaki en acıklı yan ise, bu uygulamanın Türk-İş, DISK ve Hak-İş Konfederasyonları tarafından bakanlıktan talep edilmesidir.



Bakın DISK Başkanı bu acıklı durumunu nasıl açıklıyor; "Bin-iki bin işçiyi toplantılar yapıyoruz. Belli prosedürlerin yerine getirilememesinin ve sürecin uzamasının hak kaybı yaratmaması için Bakanlığa taleplerimizi iletmiştik. Bu doğrultuda düzenleme yapıldı. Düzenlemenin işçiler açısından hiçbir hak kaybına yol açmadan hayata geçirilmesi gerekiyor.", diyor. Bizzat işçi konfederasyonlarının, Bakanlıktan işçi düşmanı bir karar alınmasını isteyebilmesi de bize özgü bir durum olsa gerek.

Hikmet Kıvılcım Usta ne de gü-

COVID-19'a karşı kampanyada yurtdışında görev yapması, Küba'daki sağlık hizmeti sunumunda önemlenebilecek hiçbir fark yaratmadı.

"Göğüslemek zorunda kaldığı ekonomik baskıya rağmen, Küba'nın birçok ülkede COVID-19 ile başa çıkmaya yardımcı olan bir sağlık personeli deposu var. Kübalı doktorlar şu anda ilk kez iki Avrupa ülkesi olan İtalya ve Andorra'da çalışıyorlar ve bu durum Küba'nın tıbbi yardımının dünya ölçeğinde gittikçe artan biçimde kabul gördüğünün bir göstergesi.

"Mevcut salgın, ihtiyacımız olan şeyin Trump yönetiminin hoşlanmadığı devletlere yönelik olarak yürütüldüğü tek tarafı "maksimum baskı" kampanyaları değil, giderek artacak çok tarafı işbirliği olduğunu göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü, gelecekteki herhangi bir pandemi için büyük bir tıbbi güç oluşturmayı düşünürse, Küba'nın buna katkı sunacak gücü vardır" (<https://bit.ly/3aY5AeT>)

Yukarıda aktardığımız değerlendirmeler, bu salgın sürecinden sonra dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstergeleri. Küba, dünya halklarının bilincine bir kez daha "Emperyalizm Öldürür, Sosyalizm Yaşatır" gerçekliğini kazandı. Bunu, başta ABD Emperyalizmi olmak üzere, yıllarca emperyalist devletlerin ablukasına ve yaptırımlarına maruz kalan, küçücük bir ada ülkesinde yaşayan, ama içine tüm insanlığın sevgisini sığdıran kocaman yürekli insanlar başardılar. Fidel ve Che'nin çocukları, tüm dünyaya, halkların biricik kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu, İşçi Sınıfı Biliminin zerresinin bile insanlığın geleceğini nasıl aydınlattığını gösterebilmeyi, insanlığın tek bir sosyalist aile olarak yaşamasının ne anlama gelebileceğinin bir örneğini yaşatabilmeyi başardılar.

Sağlık sistemimizdeki tüm sorunlara karşın, can kurtarmak için canlarını hiçe sayarak çalışan bütün sağlık emekçilerimize saygılarımla. □

27.04.2020

zel söylemiş; Türkiye'de bir "Sendikalar Faciası" var diye...

Esasen bu facia; günümüzde açık ihanete dönüşmüş durumda, yukarıdaki örnekte olduğu gibi...

Gelelim, AKP'giller'in son hak gaspına...

Hep yaptıkları "Torba Kanun" tekniği ile 4857 Sayılı İş Yasasına ekledikleri Geçici 10'uncu madde ile; yasanın yürürlüğe girdiği 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren patronların, işçileri üç aya kadar ücretsiz izne çıkartabilecekleri öngörüldü.

Yani bu tarihe kadar "ücretsiz izine" çıkma işçinin yazılı onayına bağlıyken ve işçinin kabul etmediği ücretsiz izin hallerinde işverenlerin haksız feshin sonuçlarına katlanmaları gerekirken, şimdi işverenlere; "virüs salgınından etkilenip etkilenmediklerini kanıtlama yükümü", dahi getirilmeksizin, sınırsız bir hareket alanı tanıdılar.

Bu, açıkça devlet eliyle ya da kamu gücüyle işçi hakkı gaspıdır.

Peki, karşılığı ne?

İşçiyi her gün için 39,24 TL "nakdi ücret" desteği...

Yani asgari ücretin yarısı oranında bir ücret.

Bu ücreti de işveren değil devlet ödeyecek. Daha doğrusu "İşsizlik Sigortası Fonu"ndan ödenecek. Bu fon ki, tamamen işçilerden kesilen primlerden oluşmakta. Kaldı ki, fonda biriken 131 milyar liranın ne olduğunun hesabını dahi verememekte AKP'giller.

Diğer yandan, bu ücretsiz izin sürecinde işçinin sigorta primleri yatmayacağı gibi, bu süre kademinden de sayılmayacak. Yani işverenlere bir taşla birkaç kuş vurdurdular.

Yaptıkları bu saldırıyı bir de; "işten çıkartma yasaklanıyor", yalanıyla tophuna yedirdiler ki, evlere şenlik... Kendisine ilerici, solcu, muhalif diyen gazeteciler bile ilk anda bu zokayı yuttu. Oysa çıkardıkları yasa 4857 Sayılı İş Yasasının 25/II. maddesinde sayılan halere göre işverenlerin tazminatsız olarak işçi çıkartabilecekleri hep korundu. Patronlar, fırsat bu fırsat deyip,

TİS'le kazanılmış olunan ve her ay nakit olarak işçiyi ödenen Yemek ve Yol ücretlerinin de üstüne yasmaktalar. Dahası, sokağa çıkma yasağı koydukları şehirlerde işe gidemeyen işçilerin ücretlerinde de kesintiler yapmaktalar. Hatta, kısa çalışma ödeneği olarak işçileri tam gün çalıştıran işverenler de var.

Yani patronlar hem devleti dolandırmakta hem de işçiyi...

İşte bütün bu hak gasplarına örgütlü bir şekilde karşı durmak gerekirken, maalesef İşçi Sınıfımız bu örgütlülüğün yoksun, bugün için. Tek başına Nakliyat-İş Sendikası'nın yürüttüğü kararlı mücadele bütün işkollarında somuca etkili olmuyor, maalesef. Ama kendi işkolunda başarılar elde ediyor Nakliyat-İş. Araç Muayene İstasyonlarının kapatılması, üyelerinin ücretli izinli sayılması talebiyle yürüttüğü kampanyada haftanın üç günü çalışıp, dört günü izin yapma kazanımını sağladı.

Ülkenin değişik şehirlerindeki direnişleri ve Samsun-Çorum Ambarı'ndaki Grevi de kesintisiz bir şekilde yürütüyor. Hemen belirtelim ki, bugünlerde ülkedeki tek grevdür bu Grev...

Eskişehir'de 1 Mayıs'ta başlayacak olan grevin nasıl engellendiğini yukarıda anlattık.

Sonuç olarak; kriz bahanesiyle patronlara yapılan kıyak şahane...

Parababaları devleti eliyle her geçen gün yeni bir hakkı gasp ediyor İşçi Sınıfımızın ve Emekçi Halkımızın. Dünyada da benzer saldırılarla karşı karşıya İşçi Sınıfları. İşsizlik ve Pahalılık can dayanmaz noktaları çoktan aştı. İnsanlar; "virüs değil geçim sıkıntısı öldürdü beni", diye not bırakıp intihar ediyorlar.

O nedenle biz de; "işçilerin-emekçilerin sağlığı patronların kârından daha önemli", diyoruz. Ama bunu sağlamanın yolu da örgütlü olmaktan geçiyor. Sendikada örgütlü olmak yetmez, iktidar mücadelesi yapan partide de örgütlü olmak gerekir.

Unutmayalım, Örgütsüz İşçi Köle İşçidir, Örgütlü İşçi Yenilmez... □

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu

Ah Güzel İstanbul...

alınır iken İstanbul'da bu önlemler alınmamaktadır.

Bu kadar çok vakum olduğu İstanbul'da Sağlık Çalışanlarımızın durumu da zora girmektedir. Türk Tabipleri Birliği'nin raporuna göre tüm ülkeden bildirilen 3474 Covid-19 enfeksiyonu geçiren sağlık çalışanı olduğu, bunun 2005'inin İstanbul'da olduğu açıklanmıştır. Sağlık Çalışanını korumak, bu salgını önlemede ilk önce yapılması gereken iştir. Bu nedenle Sağlık Çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman eksikliği olmamalıdır. Oysa aynı raporda İstanbul'da sağlık çalışanlarının yüzde 40'ı tıbbi maskeye erişim konusunda sorun yaşadıklarını belirtmektedir.

28 Nisan itibarıyla diğer illerde Covid-19 ile ilgili önlemler daha kolay alınır iken İstanbul'da büyük zorluklar yaşanmaktadır. Salgının tepe noktasına ulaştığı, artık vakaların azalmaya başlayacağı söylenmektedir. Bu söylenince hemen AVM'lerin açılmasından söz edilmektedir. Oysa kapalı AVM'ler yeterince havalandırılmadığı için salgın yayılmasında büyük bir risk oluşturmaktadır. Koronavirüs salgınının alacağı en büyük derslerinden biri, şehirlerdeki yapılaşmalar ne kadar bozuk olursa, salgının o kadar büyük boyutlara kolayca ulaştığını görmektir. Koronavirüs enfeksiyonunu önlemenin birincil yolu kişiler arasındaki fiziksel mesafeyi korumaktır, denmektedir. Bu salgın sırasında en çok bu sözü duyuyoruz. Şehirlerimizi salgınlardan korumak için de binalar arasındaki mesafeyi açmamız gerekiyor. Başka yolu yok.

Başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerimiz bu salgından önemli dersler çıkarmak zorundadır. Salgından en çok emekçi halkımız ve sağlıkçılarımız etkilenmektedir. Emekçilerin haklarını gözetilen bir iktidar, ancak salgından doğru dersler çıkarır bunu da unutmayalım. □

02.05.2020

Bir AKP-MHP ideolojisi olarak Ceza İnfaz Paketi

Av. Doğan Erkan

Başta rafta sayfa 1'de

"Gerçeği gören ve insanları bilen en yetkin toplumsal insan adaletinin değişmez amacı içinde, her şeyden önce cezaevlerini kaldıralım." (Gramatica, Toplumsal Savunma İlkeleri, s. 434)

Elbette, Türkiye siyasal/sosyolojik geçişinde bu bize çok uzak bir moment. Ne iktidar, toplumsal muhalefete ve toplumsal sorunlardan kaynak alan suçlara karşı böylesi bir insani hukuk perspektifine sahip; ne de demokratik bir ülke kurulana kadar halka ve ülkeye karşı işlenmiş suçların ve kökenlerinin ortadan kaldırılmasına kadar elimizde başka bir araç var.

Bu bağlamı kısa tutarak, gerçek bir penolojide tek cezalandırma yönteminin kapatılarak cezalandırma olmadığını söyleyerek şimdilik geçelim.

Bu bağlam bize başka bir denklemin olanağını kurar: kısmi/özel/genel bir af ya da afsonucunu doğuracak düzenleme olarsa, toplumsal ceza hukukçuları açısından bizler bireylere karşı işlenmiş suçlara değil, devlete karşı işlendiği varsayılan suçlarda -ceza hukuku politikasında siyasi suçlar dediğimiz suçlara- af ya da indirim talep etmek açısın tercih ederiz. Ve buradan Türkiye İnsan Hakları mücadelesi 30 yıllık bir formül çıkarır: Devlet, yurttaşlara karşı işlenmiş suçları affedemez, ancak kendisine karşı işlenmiş suçları affedebilir. Elbette bu iyimser bir talep. Bizleri, kendi dizgemizde durma üzerinden sınırlayan -ohumlu anlamda- bir tutum noktasıdır bu.

AKP+MHP ittifakı, bu tutumun tam tersinden bir paket hazırladılar ve Meclisten geçirdiler. Tüm adli suçların infazında özel af niteliğinde infaz indirimleri getirdiler, ancak "terör" dedikleri ve kapsamıyla uygulamasını istedikleri anda toplumsal muhalefetin herhangi bir bileşenini içerecek oranda geliştirdikleri "suç" eylemlerinin infazına ise fiili ağırlaştırma. Bu dahi bir ideolojik gösterge olmaya yeterli.

Paketin en tepki çeken ideolojik göstergesi ise, cinsel suçlara getirilen infaz indirimi.

Bu ideolojinin kadını ve hatta kız çocuklarını cinsel meta olarak gören ve bunu meşrulaştırmaya dönük gerici algısı artık tüm toplumun malumu. Kız çocukları bir an önce evlendirilecek, erkeğin cinsel kölesi, ev işlerinin kölesi, tabiiyet altındaki cinsiyet olacak ve bunu "badet" sayacak. Çünkü din kuralları böyle emrediyor! Kadın sorunumuzun sosyolojik boyutuna da bu yazının kategorik sınırları açısından giremiyoruz. Lakin iktidarın kadın/çocuk algısına dair bu tespiti yapmadan pakete giriş yapmayı mümkün görmedik.

Bir Tespit: Gereğesinde Penolojiden çokça bahsedip Viktimolojiden hiç bahsetmeyen İnfaz Paketi.

Penoloji: Suçluların cezalandırılması ve ardından topluma kazandırılması yöntemlerini araştıran bir suç bilimi dahidir. Paket gereğesinde sık sık atf yapılmış.

Viktimoloji: Mağduru inceleyen bilim dalı (mağdur bilimi). Bu da sosyal bilimlerde ceza biliminin bir diğer kolu. Paket gereğesinde hiçbir atf yok. Yani pakette mağdurlar gözetilmemiş.

Önemli maddelere bakalım:

Paket 1. Madde ile; infaz hâkimliklerine dair görev alanı kapsamı genişletiliyor.

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikâyetleri incelemek; ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hâkim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak (örneğin müddetname itirazları, infaz aşamasındaki içtima hesabına itiraz vb. son karar mahkemesinde yapılıyor). Kanun infaz hâkimliğini bir uzmanlık hâkimliği olarak geliştirmek ve infaza dair her hususu infaz hâkimliği kapsamına almayı amaçlıyor. 1. Madde gereğesinde de bu söylenmiş) bu mahkemenin görev alanına sokuluyor.

4. Madde de buna paralel olarak infaz hâkimliklerinin görevleri sayılırken aynı eklemeye yapılmış ve ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zamanasını ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hâkim/mahkemece verilecek kararların alınması görevini infaz hakimliğine vermiş TÜM MADDELER BUNA UYARLANMIŞ. Çoğu teknik değişiklik bu sebeple. Bunları tek tek sıralamıyorum.

Paketin 10. Maddesiyle CMK 53'de bir değişiklik yapılıyor.

53. Madde, hapis cezası infazı tamamlanuncaya kadar belli sosyal/kamusal hakların kullanılmasını kısıtlayan madde. Değişiklikte Hapis cezasının fiili cezaevinde geçen süreden sonra uygulanan denetimli serbestlik/veya koşullu salıverme sürecinde bu kısıtlılıkların uygulanmayacağı düzenleniyor. Böylece hükümlünün cezaevinden çıkınca toplumsal hayata adaptasyonu sağlanması amaçlanıyor.

Tek başına olumlu düzenleme, ancak hükümlü çalışma/çalıştırma düzenlemelerinde toplumun kaygılarını giderecek düzenlemelerle desteklenmesi, hükümlü çalıştırma zorunluluklarının sosyalleştirilmesi, değişikliğe uygun infaz ya da infazın tamamlanmış sayılması hallerine paralel olarak adli sicil kanununda da değişiklik yapılması gerekir.

Paketin 11. Maddesiyle TCK 86 (kasten yaralama suçu)'nda değişiklik yapılıyor ve "canavarca saikle" yaralama hali -bir ağırlaştırıcı sebep olarak getiriliyor. Diğer yaralama ağırlaştırıcılarından farklı olarak ceza iki katına çıkarılıyor. (Diğer ağırlaştırıcı haller yansı oranında arttırma.)

Paketin 13. Maddesiyle TCK 220 (suç işlemek için örgüt kurma) suçunun cezası "dört yıldan sekiz yıla" şeklinde arttırılıyor. (Mevcut hali 2 yıldan 6 yıla kadardı.)

Aynı maddede 2. Fıkra ise örgüte üye olmayı düzenliyordu. O da "2 yıldan 4 yıla" haddinde arttırılıyor. (Mevcut hali 1 yıldan 3 yıla kadardı.)

Bu alanda iki temel sorun var:

i- Örgütlü suçlar ya da örgüt isnağı siyasi iktidarın keyfine kalabiliyor. Nitekim bu yorumun benzerini -iktidardan müstesna da olsa- Yolsuzluk Soruşturmasında iktidar üyeleri lehine takipsizlik kararı veren savcının KYOK kararında da görebiliyoruz. Toplu işlenen/işlendiği iddia edilen suçlarda adli olaylarda da "suç örgütü" isnağı yapmak, ama daha önemlisi siyasi olaylarda daha meyyal olarak hemen "örgüt" isnağı yapmak alışkanlığı görülebiliyor. Bu sözler bizzat o savcıya ait.

ii- Yine bir toplumsal muhalefet etkinliğine/eylemine, yasal toplumsal örgütlenmelere de terör örgütü isnağı yapma meyyali yukarıda söylediklerimiz paraleldir. TMK ise TCK 220 üzerinden arttırım yaptığı için, örneğin Gezi eylemlerinden yargılanan yurttaşlara buradan başlatılacak bir terör soruşturmasıyla, salt bir eyleme katılmaktan terör örgütü bağlamı kurmak ve 6 yıla kadar hapis cezası vermenin önu açılacak.

Ankara'da halen Gezi eylemlerine katılan yurttaşlara açılan ve terör suçlamasıyla sürdürülen bir dava olduğunu hatırlatalım. Toplumal muhalefet temsilcilerine, gazetecilere, belediye başkanlarına, öğrencilere, Deniz Gezmiş'i ve Mahir Çayan'ı anan gençlere, havaalanı işçilerine terör propagandasından iddianame düzenlendiğini göz önüne alarak değerlendirelim.

Paketin 15. Maddesiyle CMK 109'da düzenlenen Adli kontrol müessesesine ek yapılarak, ağır hasta ya da engelli olması sebebiyle bu durumda Adli Tıp raporuyla ortaya koyanlar ve bu nedenlerle tek başına yaşayamayacak olanlar ile, hamile olanların veya doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde olanların tutuklanmak yerine adli kontrol altına alınması imkanı getiriliyor.

Bu kişilerin dosyası İstinaf veya Yargıtay aşamasındaysa da ilk derece mahkemesi UYAP üzerinden tutuklama kararını kaldırıp adli kontrol verebiliyor.

Esasen bu durumda olanları da kap-

sayacak şekilde tutuklanmasını zaten ölçüsüz olmaması gerektiği, ölçüsüz olarsa adli kontrol verilmesi yönünde hüküm var CMK'de. Tutuklama bir istisna tedbir olmalı, katalog suçlar düzenlemesi (CMK 100/3) kaldırılmalı, tutuklama gerçekten istisna olacak şekilde düzenlenmeli ve soruşturmayı tehlikeye düşürmeye dönük eylemselliği mutlaka aramalı.

Paketin 17. Maddesiyle CMK 272. Maddesine değişiklik önerilerek, istinaf yolu kapalı olan hükümlerin infazında tekerrür hükümlerinin uygulanması sebep olmaması öngörülmüş.

Paketin 18. Maddesiyle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (CGTİK) madde 14'de değişiklik önerilerek, 3 yıl ve altında kalan hapis cezalarının (kasta dayanan suçlardan) doğrudan açık cezaevlerine infaz edilmesi kuralı getiriliyor. Örgüt suçları, terör suçları, cinsel suçlar, mükerrem cezalar ve bozulan şartlı tahliyeler hariç olmak üzere.

Aynı madde, taksirli suçlarda doğrudan açık ceza infaz kurumunda infazı ise 5 yıla kadar olan hapis cezalarına çıkarıyor.

İcra ve İflas kanunundan doğan suçların da doğrudan açık ceza infaz kurumunda gerçekleştirilmesi düzenleniyor.

Adli para cezasından hapis cezasına çevrilen suçların infazı da aynı maddeyle doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınıyor.

Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar, terör suçları, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ticareti suçlarının kapalı infaz süresinin sonunda açık cezaevine nakilleri ise:

i- Cezaevi gözlem kurulu kararına
ii- Ve bu kararın infaz hâkiminin onaylamasına bağlı hale geliyor.



Firar edenler, başka suçtan tutuklananlar, kınamadan cezasından daha ağır disiplin cezası olanlar açık cezaevinden tekrar kapalıya gönderilebiliyor.

Mevcut hâlde hamile veya doğumdan sonraki 6 ay içinde bulunan kadın hükümlülerde infazın ertelenmesi mümkünken, paketin 19. Maddesi, CGTİK 16. maddesindeki bu süreyi doğumdan sonraki 1 yıl 6 ay olarak değiştiriyor. Böylece hamile ya da bekleli annelerin bebekleri 1 buçuk yaşına gelene kadar infaz ertelenebilecek.

CGTİK 17. Madde mevcut hâlde hükümlünün hastalığının sürekli tedaviyi gerektirmesi halinde hükümlünün isteğiyle infazın ertelenmesini düzenliyordu. Paketin 20. Maddesi ile hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları halinde de infazın ertelenmesi düzenleniyor. Ve her iki durumda da infazın ertelenme süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılıyor.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında çalıştırılabileceği, bu sürenin infaz süresinden sayılacağı imkanı geliyor. Bu şekilde çalıştırılan hükümlülere uygulanacak kısıtlayıcı hükümlerin cumhurbaşkanlığına çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüş.

BU MADDE GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMA, ANGARYA YASAĞI İHLALİ YARATMAYA ÇOK AÇIK.

Temel bir hak olan Zorla Çalıştırma Yasağı (AİHS 4. Madde) sayılabilecek kısıtlamalara açık. Ayrıca temel hak ve hürriyetlere ilişkin kısıtlama Anayasa 13 uyarınca ancak kanunla getirilebilir. Bunu Cumhurbaşkanı yönetmeliğine bırakmak, Anayasamızın 13. Maddesi ile güvence altına alınan kanunilik ilkesine de aykırıdır.

Paketin 33. Maddesiyle CGTİK 66. Maddede değişiklik yapılarak salgın hastalık halinde hükümlüye, kuruma

ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlanılarak ailesine ulaşma hakkı öngörülmüş.

Paketin 36. Maddesiyle CGTİK 89. Maddeye DENETİMLİ SERBESTLİK DE DAHİL KOŞULLU SALIVERME KOŞULU OLMAK ÜZERE ve CEZAEVİNDE GEÇİRİLEN TÜM SÜRUCİ ELE ALACAK BİR "İYİ HAL" DEĞERLENDİRMESİ GELİYOR.

Olağan durumda toplumsal iyileşme, hükümlünün infazının tamamlandığı anda aranması gerekirken, madde infaz sürecinin tamamında iyi hal arıyor.

Bu halde çekirtilen infaz neyin infazı? İnfaz sürecinin kendisi ve toplumun toplumsal iyileştirme yaratması beklenmez mi? Başlangıçta "suçlu"dan hangi iyi hali bekliyoruz?

Kapsamı öyle geniş ki, madde gereğesinde, cezaevi yönetimine, hükümlünün cezaevine girmeden önceki sürecine dair bilgi ve belge toplamak da öneriliyor. Suç eylemi öncesine dair Kişisel verilerin kaydedilmesinin bütünlüğü tartışması yanı sıra, süjenin hüküm bir yaşam sürecine, normlarına ve formlarına dair bir kalıplaştırma tehlikesi, İktidarın keyfiliğine çok açık, nesnel kriterlerin de olmadığı ideolojik eğilimli bir iyihal ölçütü görünüyor. Suçunun topluma kazandırılması, onunla toplumsal kural ihlalini ve bunun sebeplerinin süje üzerindeki etkilerinin esas olarak müeyyide ve ödülleri (infaz kanununda geçen ödülleri) yoluyla ortadan kaldırılması demek, onu bir iktidar/idare kalıbına dökmek demek değildir. Yasa ve gereğesinin önerdiği bu durumun adı TREDMAN'dır. Bu kabul edilebilir değil.

Maddenin 7. Fıkrasının İdare ve Gözlem Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelere esas olacak ilkeler ve kurulun bu maddeye ilişkin çalışma usul ve esasları ile tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tâbi tutulma süreleri yönetmeliğe bırakması da, kanunilik ölçütüyle bağdaşmayacak ve idari keyfiliğe üzerine bir idari ihdas keyfiliği daha katsacaktır.

Paketin 45. Maddesiyle, hükümlünün kamuya yararlı bir çalıştırma durumuna en azından saat bakımından sınırlama getiriliyor. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma; Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde düzenleniyor.

Paketin 46. Maddesiyle, CGTİK 105/A değiştirilerek, denetimli serbestlik uygulaması şartlarından biri olan, cezasının son 6 ayını açık cezaevinde geçirmiş olma şartı kaldırılıyor. Denetimli serbestlik süresinin kapsamı genişliyor.

Ancak iyihal koşulu korunuyor ve iyi hal değerlendirilmesinin kapsamı ve keyfiliğinin arttırılmasına dair yukarıda yazdıklarımızla birlikte düşülmelidir.

Cezaevinde infaz süresinin 4/5'i dolduktan sonra denetimli serbestliğe çıkan şeklindeki paketin ilk halindeki değişiklik geri çekildi ve koşullu salıvermeye bir yıl kala denetimli serbestliğe dönme maddesine -önceki hale geri döndü.

Denetimli serbestlik içindeki süreye, bu süre içinde alt sınırı 1 yıl veya daha fazla bir suçtan dolayı kovuşturma başlatılması halinde denetimli serbestlik kaldırılıyor. Kanaatimizce bu sebep "kovuşturma" değil "hüküm" olmalı. Zira Masumiyet karinesi hüküm kesinleşene kadar korunan bir karinedir.

PAKET 48. MADDE: KOŞULLU SALIVERİLME

(CGTİK 107 değişikliği): Öneriye göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecekler.

Mevcut durumda yasa: müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet bakımından aynı sürelerle tabi. Ancak diğer suçlarda infaz süresi 2/3 idi. Öneriye göre bu 1/2 olacak. 15 Temmuz sonrası 2016 yılından önce gerçekleşen suç eylemlerine dönük ceza infazlarında da aynı rejim OHAL KHK'si ile getirilmişti. Bu kez kalıcı olarak infaz süreleri 1/2'ye indiriliyor.

İstisna olan (2/3 infaz oranı olan) suçlar ise şunlar:

* kasten öldürme,
* neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama (madde 87, fıkra iki, bent d-mağdurun yüzünde sürekli değişikliğe sebep olacak şekilde yaralama),

* işkence ve eziyet,
* özel hayata ve hayatın gizli alanına ilişkin suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138),

* devlet surlarına karşı suçlar ve casusluk suçu,

* örgüt suçları (terör dışındaki suç örgütü suçları),

* cinsel suçların bir bölümü (TCK'da nispeten hafif olanları-102/1, 104/1).

Cinsel suçlarda 3/4 rejiminde kalmaya devam eden -mevcuttaki gibi-nitelikli haller ise şunlar:

* organ veya cisim sokarak cinsel saldırı (TCK 102/2),

* evlenme yasağı bulunduğu halde çocuğun cinsel istismarı (TCK 104/2, ve 104/3: aile içi çocuk tecavüzleri ve evlat edinilene tecavüz dahil),

Bunlar yine 3/4 infaz rejiminde bırakılıyor.

ÖNEMLİ SORUN: Cebir ve şiddet olmasa da 15-18 yaş arasındaki çocukla cinsel ilişki kurmanın cezasının (TCK 104/1) infazı 3/4'den 2/3'e düşürülüyor. Bu düzenleme ile ÇOCUK GELİN olgusu meşrulaştırılıyor. Bu kabul edilemez!

MAGDURUN GÖZETİLMEDİĞİ, VİKTİMOLOJİ BİLİMİNİN GÖZARZI EDİLDİĞİ KISIMLAR BURALAR. İktidarın bu konudaki gerici ideolojisi, Bilime yer vermiyor...

Terör suçları ise 3/4 infaz süresini koruyor.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçlarında da infaz süresi 3/4'ü koruyor.

Aynı maddede denetimli serbestlik süresi 2 yıla çıkarılıyor. Ancak bu yetki infaz hâkimine veriliyor. İyihal değerlendirilmesi burada da geçerli,

KİMLER ÇIKIYOR?
ÖZEL AF NİTELİĞİ SONUCU DOĞURACAK MADDE GEÇİCİ 6. MADDE

30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, 105. Maddedeki "koşullu salıverme süresine 1 yıl kalkanların denetimli serbestliğe ayrılabilecekleri" düzenlemesindeki bir yıl, 3 yıla çıkarılıyor. Koşullu salıverilmesine (yani cezaevinde infaz süresi tamamlanmasına) 3 yıl kalanlar çıkacak. Bunun istisnası da;

- kasten öldürme,
- üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu, (madde 87, fıkra iki, bent d) (BURDA ÖNCEKİ CÜMLEYE DİKKAT ETMEDEN CÜMLE TEKRARI VAR-İkinci değişiklik sebebiyle),

- işkence ve eziyet suçları,
- cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105 tamamı),

- özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu,

- Devletin Güvenliğine karşı suçlar, Anayasal Düzene Karşı suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar ve Casusluk ile Terörle Mücadele Kanununa kapsama giren suçlar.

Bunlar eskisi gibi, infazlarının tamamlanmasına ancak bir yıl kala denetimli serbestliğe çıkabilecekler.

Koşullu salıverilenin denetimli serbestlik süresi, mevcut durumda, kalan infaz süresinin yarısı kadar. Aynı maddeyle (paket 46, CGTİK 107) koşullu salıverilenin (infaz süresi tamamlananın) denetimli serbestlik süresi kalan infaz süresinin tamamı haline çıkarılıyor.

Paketin Meclisten çıkan halinde iktidarın açık tercihleri görünüyor. Ve bu tercihlerin nereden/kimden/hangi suçtan yana olduğu, iktidarın ideolojisini açıkça ortaya koyuyor.

Cinsel istismar ve taciz suçlarına, gasp ve benzer nitelikte adi suçlara infaz indirimi gelirken, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hâlâ içeride. Başkaca söze gerek kalmadığını sanıyoruz...□

14.04.2020

Başyazı

Nurullah Ankut

Baştaftı sayfa 1'de

Ve de beden ve ruh direncini sağlam tut... Bunun için de yine bilimin önerilerine uy...

Çünkü bu lanet virüs, direnci-savunma mekanizması güçlü olan insanlara genç olsunlar, yaşlı olsunlar bir şey yapamıyor... Veya çok az şey yapabiliyor... Bu da önemsiz oluyor...

İşte bu sebeplerden dolayı bu 1 Mayıs'ı meydanlarda, mücadelenin huzur ve hazzı içinde kutlayamıyoruz...

Elimizi kolumuzu bağlayan bu afet günleri de geçecektir muhakkak

Proletarya İktidarını uluslararası çapta temsil eden iki ülkeden biri olan Küba Halk Cumhuriyeti de, aldığı bir kararla aynen bizim gibi 1 Mayıs'ı Havana'daki devasa Che figürünün görüldüğü Devrim Meydanı'nda kutlamamaktadır.

Bildiğimiz gibi 1 Mayıs'ın iki yönü vardır:

1- İşçi Sınıfının Uluslararası Bayramıdır 1 Mayıs...

Onun birliğinin, durumu ve çıkarlarının ve de düşmanlarının aynı olduğunun, kurtuluş için de mücadelesinin uluslararası olması gerek-

tiğinin bir kez daha bilince çıkarıldığı gündür...

İşçi Sınıfı Hareketi işte bu nedenle uluslararası bir harekettir özünde.

1 Mayıs, İşçi Sınıfı Hareketinin en sonunda dünya çapında zafere ulaşacağını ve kendisiyle birlikte tüm insanlığı da, insanın insanı ezip sömürdüğü bu hayvanlık konağından kesince kurtarıp Gerçek İnsanlık Konağına sıçratacağının müjdesini verir.

Yani insanlık, İşçi Sınıfı yanından kurtuluşa ulaşacaktır...

2- 1 Mayıs, sömürücülere karşı, insanı yük hayvanları olarak gören

Parabalarına karşı, Uluslararası Emperyalistlere ve onların yerel işbirlikçilerine karşı mücadele gündür.

ABD-AB Emperyalist Haydutlarının dünyayı kan ve ateşe boğduğu bu günlerde, 1 Mayıs'ın mücadele yönü daha da öne çıkar.

Bu tepeden tırnağa suça batmış, din maskeli bir soygun ve ihanet çetesiinden başka hiçbir şey olmayan, ABD



yapımı ve ABD taşeronu Tayyipgiller iktidarı karşı mücadele elbette ki en

öncelikli siyasi görevimizdir.

Bu görevi büyük oranda internet ortamında-sanal ortamda, ya da sosyal medyada vermek zorunda kalıyoruz bu günlerde...

Fakat bu günler de geçecektir. Meydanlarda sloganlarımızın yankılanacağı zaman gelecektir, kuşkusuz...

Bu Covid-19 virüsü ya kendi kendine mutasyona uğrayıp ölümcül olmaktan çıkacak, ya aşısı bulunacak, ya da toplumun büyük çoğunluğuna bulaşıp en güçsüzleri öldürecek, geriye kalanları da başışık kılarak, "sürü başışıklığı" oluşturarak defolup gidecektir gündemimizden, ülkemizden...

O gün gelinceye kadar da bilime ve bilim insanlarının dediklerine uyup, en az yarayla, hasarla atlatılabilmemiz için bu süreci, 1 Mayıs'ı bu yıl böyle kutlamak durumunda kaldık...

Halkız, Halkdız, Yeneceğiz!

30 Nisan 2020

Nurullah Ankut

Ey Hainler Haini Kaçak Saray'da Mukim ABD Devşirmesi!

Demek "Bilim Kurulu" ve Sağlık Bakanlığının "Gidilmemeli" yönündeki rapor, karar ve önerilerine rağmen, hepsini elinin tersiyle iterek, Umreci 21.500 kişiyi Sudi Arabistan'a gönderen sensin ha!..

Dönüşlerinde de bunların tamamına yalanına uçakta Parasetamol verip ateşlerini düşürerek, havaalanındaki kontrollerde "sağlıklıdır" şeklinde kayda geçirip Türkiye'nin dört bir yanına, büyük şehirlerimizden kasaba ve köylerimize kadar canlı bombalar halinde salan da sensin... Böylece de yüz binlerce, giderek de milyonlarca insanımızı Covid-19 virüsüyle enfekte ettirdin.

On binlerce ve belli de yüz binlerce insanımızın bu virüs eliyle canının alınmasına sebep olacağını ecelsiz... Yani kanıma gireceksin bunca masumun.

Küçük ölçekli işletmelerin kapanmasına, yine milyonlarca işsiz, ekmezsiz ve susuz, yersiz yurtsuz kalmasına sebep olacaksın...

Tabii Türkiye yansa tutuşsa, senin 1165 odalı, 600 metrekaare mutfaklı Kaçak Saray'ın karanlık dehlizlerinden birinde saklanan sana ve de silene, avanene bir şey olmaz. Sen onun rahatsızlığı içindesin.

Halkı ateşlere attığın bugünlerde

On binlerce insanımızı attın ateşlere, hain!

bile vurgun, talan ve sömürü ve Kamu Mah Hırsızlığı işlerine hiç ara vermiyorsun.

Türkiye'ye ihanetten, ABD Emperyalist Efendine hizmetten ve Türkiye coğrafyasının yıkımından, tahribattan başka hiçbir anlamı olmayan "Kanal İstanbul" ihalesi açıyorsun... Ovaları, gölleri, nehirleri yağmalatıyorsun yandaş şirketlerine.

Sahillerimizdeki, koylarımızdaki doğal alanları yağmaya açıyorsun...

Yeni Kaçak Saray'lar yapımına hız veriyorsun. Atatürk Orman Çiftliği'ni talan ederek oraya yaptırdığın Kaçak Saray'ına 14 yeni lüks araç kiralamak ya da almak için harekete geçiyorsun...

Ne gözü doymaz adamsın sen ya!..

Hep söylediğimiz gibi, sizin gözünüzü ancak Toprak doyurur...

Firavun'ların, Karun'ların, Sultan Süleyman'ların Hazinesi bile senin ailenin ve avanenin Kamu Mallarından aşarak biriktirdiği -lüpleyip küplediği- hazinelerinin yanında Asgari Ücret veya emekli maaşı gibi kahr be!..

Ne diyor, Deniz Harp Okulu Eski Komutanı Koramiral Türker Ertürk?

"Beyaz Saray, Erdoğan'ın Kaçak Saray'ının yanında ancak onun bir müstemilatı gibi kalır."

Evet, ihanet üstüne ihanet, vurgun üstüne vurgun ve de durup dinlenmeden halka düşmanlık, zulüm, kötülük...

Dönersek bu en son halk düşmanlığımıza:

Tek başına sen karar vererek gönderiyorsun, 21.500 Umreciyi Sudi

Arabistan'a, Mekke ve havalisine...

Hiçbir bilimsel görüşe, karara itibar etmiyorsun. Bak, bunu sadece biz söylemiyoruz. Bilim insanı, Biyolog Prof. Ali Demirsoy da iddia ediyor. Kuşkusuz, duyuma dayanan bir bilgi onununki. Şöyle diyor aynen Odatv'de yayımlanan bir söyleşisinde:

"Türkiye'de virüsün en yaygın olduğu üç yerdeki virüslerin kökeni araştırıldığında şu üç yorum ortaya çıktı (ya da çıkacak). İzmir'dekilerin



virüs benzerliği çoğunluk İtalyan; İstanbul Almanya ve Avrupa; Anadolu diğer yerleri Konya başta olmak üzere umreye giden vatandaşlarımızdan bulaşmış. Neden umre dedim diye söylemeyen küfür kalmadı. Çünkü devletin kararı ile önlenilecek, yasaklanabilecek tek grup umre yolcularıydı. Türkiye bu kararın bedelini ağır ödeyecektir. Diğerleri denetimi

zor olan bireysel yolculuklardı (öğrenci, iş adamı, turist vs.).

"NE ANAM KALDI NE BABAM Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu kesinlikle umreye gidilmesini diyor; Sağlık Bakanlığı da bu meâlde fikir beyan ediyor. Birisi gidilsin diyor ve gidiliyor. Hacılarımız orada yalnız başlarına umrelerini yapıyorlar. Çünkü çoğu İslam ülkesi umreye hacılarını göndermiyor. Bizim ülkemizde gidenlerin bir kısmı hastalanıyor orada kalıyor; büyük bir kısmı elimi kolunu sallayarak ülkesine dönüyor; ancak hastalar yüksek ateşten dolayı gümrükten geçemeyeceği için onlara önceden ateş düşürücü parasetamol veriliyor. Hacılar Türkiye'nin yüzüne dağılıyor; dağıttıkları hurmalar ve verdikleri hacı yemekleri ile Türkiye'yi yangın yerine çeviriyorlar. Sağlık Bakanlığının bu kadar alana etkin olarak ulaşması çok zor.

Bunları söyledik diye ne anam ne babam kaldı... "Bilimsel düşünememenin bedeli, şimdi yüz binlerce insanın feci şekilde ölümüyle ödeniyor; ama turpun büyüğü heybede; yarmın bu bedel milyonlarca insan çocuğuna bir dilim ekmeğe götüremediği zaman ödenmeye devam edecek. O zaman kimin ahlâk kimin ahlâksız; kimin alallı kimin

ahlâksız olduğu anlaşılacak..." (https://bit.ly/2yZVGL)

Açıkça anlaşıldığı gibi, eğer salgın Çin-Wuhan'da görüldüğü anda hem Avrupa'dan hem İran'dan gelenler sıkı bir karantınadan geçirilseydi ve kara, hava, deniz trafiği durdurulsa, yani sınırlar kapatılseydi, Umreciler de gönderilmeseydi, ülkemiz bu salgınla yüz yüze gelmeyecekti. Binlerce canımız ecelsiz gitmeyecekti. Daha gideceklerden başka... Zaten ayakta zor duran ekonomi çatrıdamaya başlamayacaktı...

Belirtelim; Prof. Ali Demirsoy solcu filan değil. Bir burjuva bilim adamı.

Bu söyleşinin önceki bölümlerindeki beyanlarından da netçe anlaşılacağı, görüleceği gibi adam antikomünist ve Amerikancı. Yani jeolog Prof. Celal Şengör'ün bir benzeri. Ve hemen bütün burjuva bilim insanları gibi mekanik materyalist.

Görüldüğü gibi arkadaşlar; bu hainler haini Kaçak Saray'ı ve avanesi bugüne kadar ettiği onca ihanete ilave olarak bir de bu ihaneti etmiştir halkımıza.

Hep söylediğimiz gibi, bu Tayyipgiller iktidarı tepeden tırnağa suça batmıştır. Ve inanın bunlar, halkımız ve ülkemiz için Covid 19'dan bin kat daha zararlıdır, tehlikelidir.

Ülkemizi imha etmekle yani Yeni Sevr'i-BOP'u hayata geçirmekle görevlendirmiştir bunları ABD Emperyalist Haydudu. BOP taşeronudur bunlar. 18 yıldan beri de bu hainane görevi yapıyorlar...

Fakat er geç ama mutlaka hesaba çekilecekler...

Halkız, Halkdız, Yeneceğiz!

12 Nisan 2020

Nurullah Ankut

Bildiği gibi Tayyipgiller avanesi geçen Cuma gecesi saat 21:50'de yeni bir felakete inza attı. O gece 00.01'den itibaren 48 saat sürecek (Cumartesi ve Pazartesi kapsayan) sokağa çıkma yasağı ilan etti, 30 büyükşehirle Zonguldak'ta (toplam 31 ilde).

Karar, Anadolu Ajansı (AA) aracılığıyla duyuruldu ilkin. Sonrasında da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir TV kanalına bağlanarak kararı açıkladı.

Her iki açıklamada da çok kesin ve açık biçimde ortaya koyulduğu gibi, bu işin başrolünde Kaçak Saraylı Hafız'ın olduğu belirtiliyordu. Şöyle deniyordu aynen:

"İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bu gecedan itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

"Genelgede, Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbirin hayata geçirildiği

Kaçak Saray'da İstifa Tiyatrosu

hatırlatıldı." (https://bit.ly/2YqGlyZ)

"Soylu, CNN Türk'e telefonla bağlanarak, "Gelinen noktada, tüm verileri göz önüne alarak Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Sağlık Bakanlığı ile değerlendirerek, hafta sonu için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini" belirtmişti.

"Soylu, "İşin başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortada. Akşamüstü sayın cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibarıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur, bir telaşa gerek yok." diye konuşmuştu. (https://bit.ly/2VXSRVb)

Görüldüğü gibi açıklamalarda; "Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızla birlikte bu kararı aldık", deniyor.

Yani iğneden ipliğe her konuda, başta Hafız olmak üzere Kaçak Saray avanesi hep tek belirleyicidir. Bu hazin gerçek, namuslu aydınlarımızın tamamının ortak kanaati olmuştur artık.

Fakat yaşayarak görüldü ki, Korona salgınında yapılan önceki yanlışlara ilaveten yeni bir faciaya yol açtı bu karar.

Yasağın başlamasına iki saat on dakika vardı. İnsanlarımız panik halinde bu kısa süre içinde 48 saatlik gıda ihtiyaçlarını tedarikleyebilmek için açık buldukları marketlere koştu. Biliniyor-

du ki onların da çoğu saat 23.00'te kapanıyordu. Yani önerisinde çok kısa bir süre vardı.

İşte bu ruh haliyle marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu, içleri de bütünüyle doldu. Bu dönemde insanlar arasında bulunması gerekli 1,5 metrelik mesafe kuralı da hiçe sayıldı İnsanlar yan yana, omuz omuza gıda raflarının önünde dizilerek içlerini boşalttılar. Kasa başlarında da o vaziyet-



teydiler. Ve pek çoğunda maske filan da yoktu. Bazı yerlerde itiş kakışlar, hatta yumruklu tekmeli kavgalar bile görüntüye geldi.

Tabii bu durum, Covid-19 hastalığını belirtisiz ya da ufak tefek şikâyetlerle atlatmakta olan insanların, virüsle hiç karşılaşmamış on binlerce kişiye

virüsü bulaştırmasına sebep oldu.

O gece marketlere koşanların sayısını 250.000 olarak kabaca tahmin etti bazı gözlemciler, haberciler.

Ve uzmanlar dediler ki, hiç yasak uygulanmasaydı bile bu iki gün içinde bu sayıda kişiye virüs bulaşmazdı...

Hatta bu bilim insanları, o gece sokaklara ve marketlere akın eden insanların tümünün karantınaya alınması gerektiğini bile öne sürdü.

Bazı bilim insanları da o geceki düşüncesizce yapılmış olan yasaklığın faturasının bir ay sonra ortaya çıkacağını belirtti. Doğrudur bu görüş bizce de.

250.000 olarak tahmin edilen o insanlar neden panikle bu davranışlara girdi? Bu derin mevzu... Fakat bunun önde gelen nedenlerinden biri de halkımızın en az yüzde altmışının bu Tayyipgiller iktidarına güvenememesidir.

O iki günlük yasak daha da uzayabilir, diye düşündü insanlarımızın ezici çoğunluğu. Çünkü bu iktidarın şefi ve avanesi bugün ak dediğine yamın kara deri. Hem de hiç duraksamadan ve rahatsızlık duymadan. Bunların ustalıklı beceribildikleri tek iş, ABD piyonluğu,

din alıp satarak insanları "Allah'la aldatmak" ve durup dinlenmeden yolsuzluk, hırsızlık ve talan yapmaktır. Yani kamu malı lüplemek ve küplemektir. Onun dışındaki bütün işleri; "Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan almakça"dır.

Halkımız da onların kimliğini iyi bilmektedir. Sonuç olarak bu yasak faydadan fazla zarara yol açmıştır. Olay fiyaskoyla sonuçlanmıştır...

Tabii bu bezimete de en çok Kaçak Saray'da mukim büyük Şefi madara etmiştir...

AKP'giller, hep söylediğimiz gibi çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. Kriminal bir yapılanmadır. Ve her suç örgütü gibi bir şef kişiliğine bağlıdır. Şefin çizik yemesi, yapının tamamının çizilmesi anlamına gelir. Şef yok olursa yapı dağılır...

İşte bu durumun farkına varan Tayyipgiller, hemen bir senaryo kurguladılar ve sahneye koydular...

Yapının sağa sola küfür, hakaret ve tehditler savurmaktan ve tetikçilikten başka bir marifeti olmayan İçişleri Bakanı, hafta sonu faciasının sorumluluğunu tümüyle üstlenecek, yanlışından dolayı görevinden istifa etmiş olacaktır. Tabii yalnızca görünüşte...

Böylece de Şef Hafız olayda dahil olmadığı için yıpranmayacak, İçişleri Bakanı SS de devlet adamı tavrı koymuş olacaktır, sorumluluğu üstlenip istifa etme erdemini gösterdiği için.

Sonrasında da Büyük Şef istifayı kabul etmeyecek, Tayyipgiller yalakaları da Bakan SS'ye sahip çıkarak övgüler düzme yarışına girecekti. Böylece de Bakan SS, görevde kalmayı lütfen kabul etmiş olacaktır. Bu yıkama yağlama ve yalama kervanına insan sefaleti Binbir Surat Doğu Perinçek ve şürekası da katıldı, görüldüğü gibi...

İçişleri Bakanı SS, bu Saray Tiyatrosundaki rolünü oynayarak istifa etti, bilindiği gibi. İstifasını da şu açıklama ile duyurdu:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen

bir süreçte, tamamen salgın önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

"Başlangıçta kusurlu saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.

"Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

"İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.

"Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatının sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın..."

"Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılıyorum..."

"Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahsarmarladık.

"Allah Milletimizi korusun..." (https://bit.ly/2KU0815)

Oyun, Tayyipgiller'in kullanmayı çok sevdiği bir terimle basit bir "kazan kazan oyunu"ydü.

Oyun sonunda Tayyip de, Bakan SS de kazanmış olacaktı. Ve şimdilik öyle kabul gördü, Amerikancı Satılmışlar Medyasında...

Saygıdeğer Halkımız; Oyun çoktur bu Antika Tefeci-Bezirgânlıkta Finans-Kapitalistliğe geçmiş-sıçramış, ABD işbirlikçisi-piyonu, halk düşmanı, Vatan Millet düşmanı

kriminal itkidarda.

Fakat bunların da bir sonu gelecektir...

Korona, alınteriyle geçim sağlayan yoksul halkımızı çarptığı kadar olmasa da, siyaseten Amerikancı hainler iktidarını da çarpacaktır bir ölçüde. En azından onların sonlarını biraz daha yaklaştıracaktır.

Umursamazlıkları, ihanetleri, öngörüsüzlükleri, bilim düşmanı zihniyetleriyle ve çapsüzlükleriyle halkımıza yaşattıkları felaketlerin, yok oluşuna sebep oldukları canların ve çektirdikleri her türden acıların bedelini ödeyeceklerdir...

Saygıdeğer Halkımız; Koronavirüs belası her geçen gün

yayılarak, bize saldırarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Yapabildiğimiz oranda virüse karşılaşmamaya çaba gösterelim...

Ve en önemlisi de beden ve ruh direncimizi, özetçe Bağışıklık Sistemimizi güçlü tutalım.

Panik yok! Endişe yok! Korku asla yok!

Dikkat var, özen var, sağlıklı beslenme ve yaşama var, namuslu bilim insanlarımızın, hekimlerimizin önerilerine uymak var...

Sporla yaşamak var. Hiç umutmalalım: Spor sağlıklıdır, hayattır...

Halluz, Haldıyız, Yeneceğiz!
14 Nisan 2020

Nurullah Ankut

Onlardan virüs filan bulaşmaz insana;

Tam tersine onlar insanı virüslerle ve bakterilere karşı bağışıklı kılar.

Yani onların her biri birer Koronasavardır şu anda...

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin hemen bütün şehirlerinde kedi AIDS'i olan FIB ve Koronavirüs görülmekte, bundan kaynaklı kedi ölümleri olmaktadır.

Veteriner hekimlerimiz bu belaların, Uzakdoğu'dan kaçak yollarla getirilip bazı "ırk manyağı sosyetik hayvanseverler"e satılan hayvanlarla Türkiye'ye sokulduğunu söylemektedirler. Bunun geçmişi de tahminen 20 yıl öncesine dayanmaktadır.

Bu köftiden hayvanseverler için hayvan bir canlı değil, eşyadır. Bir yönüyle gösteriş için lüks eşya düşkünlüğünün bir uzantısıdır. "Benim şu marka arabam, çantam, saatim, elbisem, ayakkabılarım var", der gibi, "benim şu ırk köpeğim, kedim (ırk adı da söylerler bu arada) var", diyerek övünürler.

Tabii havah eşyalardan bezip bir başkasıyla değiştirdikleri gibi, önemli miktarlarda paralar vererek aldıkları hayvanları da varsa çevrelerinde bir gariban onlara verirler, yoksa da sokağa gizlice atarlar...

Bunlar ya yenileriyle değiştirirler hayvanlarını ya da hayvan beslemekten tümüyle vazgeçerler. Bezmişlerdir veyahut çocukları için almışlardır zaten hayvanı, çocuk da büyümüş, başka havalara girmiş, başka dalgalara düşmüştür artık...

Durum böyle olunca da zavallı hayvancağızlara hiç bilmedikleri sokakların yolu görünmüştür...

Onlar da sokaktaki türdeşlerine bulaştırmışlardır taşıdıkları virüsü... Böylece de yayılmıştır bu ölümcül hastalıklar...

İşin psikolojik arka planında sevgi dolu bir yürek yoksa sonunda varılacak yer burasıdır. Kona ne olursa olsun...

İstanbul hayvanlarının çoğunluğu enfektir bu virüslerle.

FIB uzum bir süreye yayar ölüm yolculuğunu: Bir yıl, altı ay gibi... Hayvanı eritir, kurutur. Bir deri bir kemik haline getirir. Uygun tedavilerle atığı bir süreliğine atılabilir hayvanlar. Böyle ilgi gösterilirse birkaç kez yener atığı hayvan ve yaşatılır daha yıllarca.

Korona ise atığa geçtiği anda dört ila yedi gün içinde ölüme sürükler

Onlar aslında gerçek Koronasavarlardır...

hayvanı. Süreç asla durdurulamaz.

Tabii bu iki bela da hayvanların direncini yenince atığa geçer. Direnci yani Bağışıklığı güçlü hayvanlarda hastalık oluşturamaz. Böyle hayvanlar bu hastalıklardan etkilenmez genelde.

Yeterli anne sütü emmemiş hayvanların Bağışıklığı oluşmaz. O nedenle de yavruları ya da ergenleri vurur bu virüsler.

Bir de hayvanlar ihtiyarlayıp Bağışıklık Sistemleri çökünce saldırıya geçer bu baş belaları... İnsanlarda olduğu gibi...

Bizim de onlarca kedimiz öldü FIB'den, Korona'dan...

Koronavirüs'ün 173 değişik tipi tespit edilmiş bugüne dek...

SARS, MERS ve Covid-19'a kadarki tipleri insanlarda hastalık oluşturamıyormuş. Virüsün üzerindeki dikenler insan hücrelerini delip onların içinde üreyemiyormuş.

Özetçe; evcil hayvanlarımızdan bugüne dek herhangi bir virüs bulaşım hastalık yapamamış insanlarda.

Tabii hayvanseverler de bu süreçte söz konusu virüse karşılaşmış. Onların savunma mekanizmaları-Bağışıklık Sistemleri de insan vücudunda hastalık oluşturmayan bu virüslere karşı harekete-savunmaya geçmiş otomatik olarak. Her mikropla karşılaşmasında olduğu gibi... Böylece de vücutta aşı kadar güçlü olmasa da belli oranda direnç oluşturmuş. Yani bir ölçüde de olsa organizmayı bu belaların saldırısına karşı bağışıklı kılmış...

Bilindiği gibi Covid-19'un, Korona'nın insanda da ölümcül sonuçlara yol açan, hastalık yapan, mutasyona uğramış tipi olduğu, yarasalardan pangolinlere geçtiği ve bunların satıldığı Çin-Wuhan'daki vahşi hayvan pazarında insanlara bulaştığı iddia edildi.

Sonra bu virüsün, ABD'nin biyolojik silah üretim merkezlerinde, tesislerinde mutasyona uğratılıp insanda da hastalık yapar hale getirildiği, sızması sonucunda da insanlara bulaştığı, salgının ilk kaynağının burası olduğu öne sürüldü. Bunlar mantıklı olasılıklar dahilindedir. Bilim insanları belki yıllar sonra bu belanın asıl kaynağını kanıtlarıyla birlikte kesince ortaya koyacaklar.

Belki de bazı namuslu insanların vicdan azabından kurtulmak için yapacakları itiraflarla ortaya çıkacaktır gerçek... Neyse, bu, konunun bir başka yönüdür.

Özetçe diyoruz ki; hayvanseverlerin Bağışıklığı daha güçlüdür.

Ayrıca da bu Korona'nın önceki tiplerine karşı bağışıklıdır... Bu Covid-19 da Korona ailesinin

diğer tiplerine göre en az yüzde 50 oranında benzer genlere sahiptir. Dolayısıyla da hayvanseverler bu baş belasını çok büyük oranda tanıyorlardır. Onunla karşılaşmışlardır.

Böylece de hayvanseverler, Covid-19'u diğer insanlara oranla çok daha kolay yenecektir...

Şimdi de hayvanseverliğin çocuk, ergen ve yaşlı yaşamındaki olumlu yönlerine ilişkin bazı bilimsel görüşlerden ve yayınlardan aktarmalarda bulunacağız...

"Evcil hayvanlar, özellikle köpekler ve kediler, stres, anksiyete ve depresyon seviyesini düşürebilir, yalnızlıkla baş etmeyi kolaylaştırabilir, egzersiz yapmaya ve oyun oynamaya teşvik edebilir; hatta kardiyovasküler sisteminizi daha sağlıklı hale bile ge-



Onlar aslında gerçek Koronasavarlardır...

tirir. Bir hayvana bakmak, çocukların daha güvenli ve aktif bir şekilde büyümelerine yardımcı olabilir. Evcil hayvanlar yaşlılar için kıymetli bir dost da olabilirler. Belki de en önemlisi, bir evcil hayvan hayatınıza gerçek neşe ve karşılıksız sevgi katabilir.

"Çalışmalar göstermiştir ki; "Evcil hayvan sahiplerinin, evcil hayvan olmayanlara göre, depresyonun getirdiği zararlardan etkilenme olasılığı daha düşüktür.

"Evcil hayvan sahiplerinin tansiyonu, evcil hayvan olmayanlara göre, stres durumunda daha düşük olmaktadır. Hatta bir çalışmaya göre, yüksek tansiyon hastalığı adaylarının bir bariaktan köpek sahiplendikten sonra beş ay içinde tansiyonlarının gözle görülür bir biçimde düştüğü görülmüştür.

"Köpekle veya kediyile oynamak vücutta dinginlik ve rahatlama sağlayan serotonin ve dopamin seviyesini artırabilmektedir.

"Evcil hayvan sahiplerindeki (kalp

bir köpeğe sahip olmakla edinilen sorumlulukların kardiyovasküler erken ölüm riskini yüzde 36 oranında azalttığını ortaya koyuyor." (https://bit.ly/35vt9uj)

"Hayvanlar çocukların bağışıklık sistemini güçlendiriyor

"ABD kökenli "Pediatrics" dergisinde yayımlanan makaleye göre, kedi veya köpek sahibi olmayan, yine de günün bir kısmını açık havada hayvanlarla geçiren bebeklerin bağışıklık sisteminin, bir yaşına kadar daha çok güçlendiği bildirildi.

"Finlandiya'da 397 bebeği kapsayan çalışmada, ebeveynlerin 9 haftadan 52. haftaya kadar bebeklerinin ilk yılı boyunca, sağlık raporlarını içeren günlük kayıtlar tuttukları belirtildi.

"Evrlerinde köpek ya da kedi besleyen bebeklerin öksürük, hırıltı, burun akıntısı veya tıkanıklığı gibi soğuk yolu hastalıklarında yüzde 30, yüksek ateş ve kulak enfeksiyonlarında ise yüzde 50'ye yakın bir oranda azalma

olduğu gözlemlendi.

"Kedi-köpekle temas halinde olanlar daha sağlıklı

"Araştırmayı yapan Finlandiya'daki Kuopio Üniversitesi Hastanesi uzmanları, kedi ya da köpekle temas halindeki bebeklerin araştırma boyunca çok daha sağlıklı olduklarını, evde köpeğiyle 6 saate kadar zaman geçiren çocukların, diğerlerinden çok daha iyi korunduğunu söyledi.

"Kedilerin iyileştirici etkisinin köpeklere oranla daha az etkili olduğu, yine de bebeklerin enfeksiyonlara karşı korunmasında belli oranda rol üstlendiği açıklandı.

"Uzmanlar, bu gelişmenin çok önemli olduğuna değinerek, "Hayvanlarla temas, immünojenik tepkilerin oluşmasını ve enfeksiyonların daha kısa sürede iyileşmesini sağlayarak, bağışıklık sistemini güçlendiriyor" dedi.

"Açıklamada, kedi ve köpeklerle yaşayan bebeklerin yüksek ateş, soğuk yolu ve kulak enfeksiyonlarına daha az oranda yakalanmasının yanı sıra, daha az antibiyotik kullandıklarına da değinildi." (https://bit.ly/2KQxuyz)

"Bağışıklık sistemini koronavirüse karşı güçlü tutmanın 7 önemli kuralı

"(-...)

"Sosyal ağımızı genişletin

"Vücudumuz baskı altındayken organların işlevlerini düzgün sürdürebilmeleri, kalbin-damarların buna uyum göstermeleri mümkün oluyor ve bunlar birtakım hormonlarla sağlanıyor. Kısa dönemde hayat kurtaran bu hormonlar, aşırı stres altında veya kaygı taşıyan insanlarda devamlı ve çok yüksek miktarda üretildiğinde ise tam aksine enfeksiyonla savaşan hücrelerin üretiminde, olgunlaşmalarında ve ihtiyaç duyulan dokulara gönderilmesinde sorun oluşturuyor. Stres ve kaygıdan mümkün olduğunca arınmak için ev içinde yapabileceğiniz en iyi şey; tüylü bir arkadaş edinmek. Evcil hayvan besleyenlerin fiziksel sağlıklarının yanında sosyal ve duygusal sağlıklarının da beslemeyenlerden daha yüksek olduğunu kanıtlayan birçok çalışma mevcut." (https://bit.ly/2Wi5jhn)

Görüldüğü gibi arkadaşlar; hayvanseverlik ve evcil hayvan beslemek zahmetli-yorucu ve sorumluluk isteyen bir iş olmakla birlikte yaşamımız için bir o kadar da faydalıdır...

İnsanda vicdan teşekkül etmesine de yol açar hayvanseverlik...

Halluz, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Nisan 2020

Nurullah Ankut

Laik Cumhuriyet'in her kurumunu viraneye çevirmekle görevlendirilmiş

Neyi battı öğün, söyle neyi...

Sen ve avanen Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Halkının ve de Vatanının en ağılu düşmanlarından birisiniz de ondan o kurumu kapatınız, değil mi?

Çökkün Osmanlı'ya sahip çıkar görünmeniz, Arapçı Abdülhamid'i, korkak, hain Vahideddin'i sahiplenir oynanmanız da, dinciyi oynanmanız da bundan... Kendinizi maskeleyen-peçeleme ihtiyacı duymanızdan... İhanetlerinizi ve hain, halk düşmanı iç-yüzünüzü gizleme, halkın gözünden kaçırma çabanızdan.

Adapazarı Arifiye'deki "Tank Palet Fabrikası"nın sizin gibi Türkiye düşmanı Katar Şeyhi'ne satmanız da yine aynı sebeplerden.

Siz, tıpkı efendiniz ve yapımcınız ABD, AB Haydut Devletlerin yöneticileri gibi Allahsız ve kitapsızınız. Din Günü'ne inanmazsınız. Siz yalnızca Para Tanrısı'na tapırsınız.

"Din kisvesi" altında da Fırvan'un, Karun'un hazinelerini milyarlar katlayan dünya menfaati sağlarsınız... Mal mülk, köşk, saray ve altın, dolar, euro küpülersiniz...

Böyle ihanetlerinizle de hem efendiniz ABD Çakalma verdiğiniz sözü tutmuş olursunuz, ona sadakat gösterisinde bulunmuş olursunuz hem de bu vesileyle kendimize yeni vurgun-soygun alanları açmış olursunuz. Şöyle:

Aşı ve serumu dışarıdan almakla yükü komisyonlara kavuşmuş olursunuz. Bu alımları kendi yandaş şirketlerinize yaptırınız, elde edilen yüksek kârı da kırışırınız aramızda. Tabii aslan payı hep Kaçak Saray'da mukim Çete Reisi'ne ayrılmak kaydıyla...

Bak; Tank-Palet'i yiyim ettin Katar Şeyhi'ne, karlılığında da ilk elden kaptın 500 milyon dolarlık özel uçağı. Bakalım daha bilinmedik neler oldu ve olacak...

Zira Tank-Palet'in piyasa değeri 20 milyar dolar olarak ifade edilmektedir konunun uzmanları tarafından...

Ey hainler haini! Ey hain kere hain! Bak, ne diyor kapatıp kapısına kilit vurarak Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün son müdürü:

"Eğer çalışıyor olsaydık şu günlerde Koronavirüs aşısını biz üretebilirdik."

Bu başarılıymış olsaydı en kısa zamanda yerli aşı üretilirdi; on binlerce insanımızın ölümü engellenirdi, milyonlarca insanımızın işinden gücünden

olma süreleri en aza indirilecek, on milyonlar açlık, yoksulluk yılına yaşmayacak ve ölümlüdeki aylarda, yıllarda çekilecek acıların büyük kısmından halkımız korunmuş olacaktır... Sen korkundan Kaçak Saray'ın bin küsur odalı dehlizlerinden dışarı adım atamıyorsun.

Orada kendini güvende hissediyorsun, değil mi?

Yanıyorsun. Hem de fena halde yanıyorsun. Türkiye Halkı ihanetlerinin hesabını soracak bir gün. Kanunlar önünde, Bağımsız ve Tarafsız Mahkemeler önünde...

Şimdi de sözünü ettiğimiz Hıfzıssıhha Müdürü, namuslu hekim Erol Afşin'in, Burjuva Kemalist Uğur Dündar'a hitaben yazdığı mektubu görelim. U. Dündar'ın 19 Mart 2020 tarihli Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde aynen şöyle denir:

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam beyefendi tarafından, 1928 yılında halk sağlığının korunması, tüm aşılarla, serumların ve birçok hayati ürünün üretilmesi amacı ile kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, maalesef 2 Kasım 2011 tarihinde kapatılmıştır.

Dünya çapında çok önemli bir kurum olarak kabul edilen bu merkezde verem, tetanos, difteri, kolera, tifüs, aşı, kuduz ve akrep serumları üretilmiş, dünyada bir ilk olan çiçek aşuları ABD ve Çin'e bile gönderilmiştir!..

Kapısında Sağlık Tanrısı Asklepiyon'un kızı Hygieia'nın rölyefi bulunan bu kuruma, 1997 yılında başkan olarak atandım. Ülkemiz tarihinde bu kadar önemli yer tutan ve ABD'nin FDA'sına (Federal İlaç ve Eczacılık Kurumu) denk "ulusal referans laboratuvarı" olarak kabul edilen kurumun canlanması amacıyla bemen çalışmalara başladık.

Öncelikle stratejik bir ürün olan, ülkemizin dışa bağımlılığını engelleyecek ve halkımızın ihtiyacını karşılayacak aşuların üretilmesi konusuna yöneldik. Bu amaçla Aşı Üretim Merkezi Master Planı'nı hazırlatarak ülkemiz kaynaklarıyla fabrika inşasını plan ve projesini yaptım.

Başta çocuklarımız için hayati önem taşıyan ve yurt dışına milyarlarca lira ödeyerek sağladığımız aşuların üretiminde ilgili bakan ve siyasi otoriteyi defalarca uyardım. Çözüm önerilerini anlatarak projelerimizi sundum.

Bununla yetinmeyip, "Koronavirüs" salgını sürecinde çok büyük önem kazanan virüs ve bakterie aşısı üretimi için gereken tüm bilimsel ve teknolojik verileri de dost bir ülkeden gayriresmî şekilde aldım.

O şartlarda Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'nin bahçesindeki bir

binada Tetanos Aşısı Fabrikasını yurt dışından getirdiğimiz modern cihazlarla kurup aşı üretimine başladık.

Bugün o canım tesis kapalı, değerli bilim insanları ayrılmış ve ne yazık ki cihazları da çürümeye terk edilmiş durumda!..

Sayın Dündar;

O dönemde planladığımız aşı fabrikasının maliyetini 200 milyon dolar olarak hesaplamıştık. Bu rakamın günümüz şehir hastanelerinin milyar dolarlık maliyeti karşısında çok düşük kaldığını dikkatinize sunarım!..

Eğer merkezi tasarladığımız gibi inşa edebilmiş olsaydık, şu anda dünyada pandemi (küresel salgın) yaratan "Koronavirüs" aşısını burada üretebilirdik!

Ağustos ayında "Faz-3" aşısını hazır hale getirebilirdik!..

Aşı üretim tesisleri biyolojik savaş ve korunma açısından çok

önemli merkezlerdir. Dünyada birçok ülkenin böylesine stratejik bir kurumun kapatılmasından çok mutlu olduklarını hem sizin, hem de milletimizin bilmesini istiyorum.

Bu çok önemli konunun siyasi otoriteye ve halkımıza doğru anlatılması halinde, aşı üretim merkezinin tekrar açılması, aşı başta olmak üzere tüm biyoteknolojik çeşitlerin ülkemizde üretilmesini sağlayabiliriz. Sizin gibi vatansever bir değerlin, bizim gibi bilim insanlarımızın desteğiyle bunu bir sosyal sorumluluk projesiyle başaraabileceğimize inanmanızı isterim.

İçten sevgi ve saygılarımla,

Dr. Erol Afşin

Kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Eski Başkanı,

Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama Kurulu Eski Başkanı,

Sağlık Bakanlığı Kanseri Savaş Dairesi Eski Başkanı. (https://bit.ly/3aXvjUs)

Namuslu bilim insanlarımız, Uğur Dündar gibi, Emin Çölaşan gibi, Yılmaz Özdil gibi Burjuva Kemalistleri güvenilir insan sanıp onlardan medet unuyorlar. Bunlar antiemperyalist değillerdir. Tabii Sözcü Gazetesi de. Bunları "Çevrimiçi Muhalefet" ya da "Sistem



ama şunun üzerinde hiç durulmadı. Hıfzıssıhha ne demek? Sağlığı korumak. Kurucusu kim? Refik Saydam.

Peki hiç düşündünüz mü, Hıfzıssıhha Enstitüsü'yle mikrobiyoloji bilimini kurumsal hale getiren Refik'in soyadı niye Saydam?

Atatürk, doktor Refik'e neden Saydam soyadını verdi?

Çünkü, bizatihi sağlık kavramının temeli saydamlıktır, şeffaftıktır.

Halkın sağlığını, saklayarak gizleyerek, gerçekleri örtterek, koruyamazsınız.

Halkın sağlığını ancak ve ancak saydam davranarak koruyabilirsiniz.

Bu çerçevede soruyorum... Virüsten endişeleniyorsunuz.

Farz edelim, iki doktor seçeneğiniz var.

Biri, Angela Merkel tipi doktor.

Biri, asrın liderimiz tipi doktor.

Teşhis ve tedavi için hangisini tercih edersiniz?

Doktor Merkel lafı hiç eşip bükmüyor, başımıza neler geldiğini gözlerinizin içine bakararak gayet açık anlatıyor, "teşhisi ciddiye almazsan ölürsün" diyor, "uyarılarıma kulak vermezsen, kendin ölmekle kalmazsın, ülkenin yüzde 70'ine buluşturursun" diyor, "tanı

Hıfzıssıhha Enstitüsü bir zamanlar Çin'e bile aşı gönderen gözbebeğimiz kurumken, Akp tarafından kapatıldı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte yeniden gündeme gelen, yeniden hatırlanan bu rezaleti artık bilmeyen yok.

Ama şunun üzerinde hiç durulmadı. Hıfzıssıhha ne demek? Sağlığı korumak.

Kurucusu kim? Refik Saydam.

Peki hiç düşündünüz mü, Hıfzıssıhha Enstitüsü'yle mikrobiyoloji bilimini kurumsal hale getiren Refik'in soyadı niye Saydam?

Atatürk, doktor Refik'e neden Saydam soyadını verdi?

Çünkü, bizatihi sağlık kavramının temeli saydamlıktır, şeffaftıktır.

Halkın sağlığını, saklayarak gizleyerek, gerçekleri örtterek, koruyamazsınız.

Halkın sağlığını ancak ve ancak saydam davranarak koruyabilirsiniz.

Bu çerçevede soruyorum... Virüsten endişeleniyorsunuz.

Farz edelim, iki doktor seçeneğiniz var.

Biri, Angela Merkel tipi doktor.

Biri, asrın liderimiz tipi doktor.

Teşhis ve tedavi için hangisini tercih edersiniz?

Doktor Merkel lafı hiç eşip bükmüyor, başımıza neler geldiğini gözlerinizin içine bakararak gayet açık anlatıyor, "teşhisi ciddiye almazsan ölürsün" diyor, "uyarılarıma kulak vermezsen, kendin ölmekle kalmazsın, ülkenin yüzde 70'ine buluşturursun" diyor, "tanı

test kiti'ni merak etme, fazlasıyla hazırladım, solumun cihazını merak etme, fazlasıyla hazırladım, işim ne olacak diye merak etme, 550 milyar euro hazırladım, işimin korunması için sana söz veriyorum, bu süreçte yiyecek içecek bulman konusunda sıkıntı yaşamayacağımı sana garanti ediyorum, sen sadece sakin ol ve dediklerimi yap" diyor.

Asrın doktoru ise, bir hafta ortadan kayboluyor, randevu almak istiyorsun, yok, bir hafta sonra geliyor, konut kredisi veriyor, uçak biletindeki kadeveyi indiriyor, kolonya serpiyor.

Hem "evde kal" diyor.

Hem "işine git" diyor.

Yaşın 65'se "sen sokağa çıkma" diyor.

65'ten gün almadıysan, karışmıyor. "Dua et" diyor.

"Hiçbir virüs bu yazdığım reçeteden güçlü değildir" diyor.

"Bırak tökezlemeyi, güçlenerek atılacaksınız" diyor.

Teşhis ve tedavi için hangisini tercih edersiniz?

(Dünya Tabipler Birliği'nin Lizbon Bildirgesi'ne göre, hastanın kendisine bakacak olan hekimi, özgürce seçme hakkı vardır.

Ama bu hak, elbette sadece kendi ülkesiyle sınırlıdır.

Doktor Merkel gelsin beni tedavi etsin diyemezsin.)

Doktor Refik'in soyadı, işte bu yüzden Saydam'dı!

Hıfzıssıhha Enstitüsü gibi Cumhuriyet değerlerinin kıymetini bilip, sahip çıkarsan, geliştirirsen, Robert Koch Enstitüsü gibi bir kurum haline getirirsen, hastahıklarla başedersin, sağlığını korursun.

Aksi halde, bu saatten sonra anca, bulabilirsen kolonya sürersin!" (https://bit.ly/2Sry36r)

Böyle kofit Kemalistler, ne Kemalizmin ne olduğunu bilirler, Mustafa Kemal'i Atatürk'ün çok farklı kişiler olduğunu bilirler, ne de Türkiye'nin tarihini, sınıf ilişkisi ve çelişkilerini bilirler.

Bunların tuzu kurudur. Bu aşajılık soğuk ve ihanet düzeninde keyifleri gıcırır. Dikkat edersek hep kâhkâh kâhkâh eşliğinde anlatırlar hikâyelerini... Bugünün mandacılarıdır bunlar...

Böyleleri Amerikan Muhibbidir, İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan Muhibbidir. Avrupa Birlikçidir, NATO'cudur.

Meclisteki Beşli Çete'nin tamamı da ABD ve AB hizmetkârlarıdır, taşeronlarıdır, piyondur. Hepsisi de haindir bu sebeple...

Hiç unutmayalım: Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan Uluslararası Emperyalizmi iki kez üst üste hezimete uğratmış olmasıdır: İlki Çanakkale'de, Sonraki de Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızda...

Prof. Dr. Sencer İMER (https://bit.ly/2WjkyXz)

Gördüğümüz gibi acı gerçeği olanca açıklığıyla ortaya koyuyor bilim insanı...

Tayyipgiller halk ve bilim düşmanlıklarından dolayı, öngörüsüzlüklerinden dolayı, hainliklerinden dolayı göz göre geliyorum diyen Korona afetine karşı hemen hiçbir önlem alınmışlardır. Bilim insanlarının uyarı ve öne-

Bu can alıcı gerçeği görüp anlamayan ne Mustafa Kemal'i bilir, ne de Türkiye Yakın Tarihini... Angela Merkel, Modern Parabolaların-Finans Kapitalistlerin iktidarının temsilcisidir. Dini mini orada kimse takmaz. Kendi ülkesi içinde kanun yoluyla iş yapmak, yürütme erkini kullanmak mecburiyetindedir iktidarlar. Tabii liderleri de. O sebeple de bu tür salgınlarda millete olayın gerçeğini söylemek ve ona çözüm üretmek zorundadır.

Türkiye ise 6 bin yıllık sömürge sınıf Antika Tefeci-Bezirgan Sermayenin temsilcileri eliyle yani Tayyipgiller eliyle yönetilmektedir.

Tefeci-Bezirganlıktan Finans-Kapitalistiğe sıçramış olsalar da iktidar araçları Antika Çağlardakiyle aynıdır. Yani Din Alıp Satmak, Kur'an'ın deyişleriyle Allah'la Aldatmak...

İşte o yüzden Halkımızı durup dinlenmeden İblisçe yalanlarla kandırır bunlar... Her konuda yalan söylerler. Hepsisi de çok verimli çalışan birer Yalan Makinesidir bunların.

İşte bu farklılıktan dolayı ABD, AB sömürgeci, emperyalist haydutlardır. Türkiye ve benzeri ülkeler de yarı-sömürge ülkelerdir.

Emperyalist Haydutlar, güçleri oranda dünyayı paylaşır, geri ülkelerin (bizim gibi) doğal kaynaklarını, halkların alimlerini soyar, sömürür, elde ettikleri Çapul Ganimetini kendi ülkesine götürür, bizdeki hainlerse ülkelerini, halklarını, vatanlarını peşkeş çeker onlara, devşirilip iktidara getirilmeleri karşılığında. Tabii iktidarları süresince de durup dinlenmeden, çöl çekirgeleri gibi, süne zararlıları gibi yiyip bitirirler ülkenin varını... Şehirlerinden doğasına, yeraltından yerüstüne talan ederler her yeri...

Saygıdeğer Halkımız;

Bu ABD, AB ve Siyonist İsrail işbirlikçisi hainler gürubundan kurtulmadığımız sürece ülkemizin başından belalar eksik olmayacaktır.

Bunların ve dayandıklarını sınıfın, temelleriyle birlikte ekonomik, sosyal ve siyasal varlıklarına son verecek bir Halk Devrimidir gerekli olan.

Devrimci Demokratik Halk Devrimi ve onun zaferi sonrasında kurulacak Halkın Devrimci Demokratik İktidar...

Stratejik hedefimiz odur zaten...

Halkuz, Haldıyız, Yeneceğiz!

22 Nisan 2020

de Türkiye'yi bu yanlışları düzeltmesi konusunda uyarı.

Türkiye maalesef totaliter ülkelerde görülen tavırlar ile bu salgını yönetmeye çalışıyor, daha doğrusu yönetemiyor. Çok yazık!

Böyle 2 veya 4 günlük karantinalarla sonuç çıkmaz, en az bir ay ciddi karantina gerektirir. İtalya, İspanya olmaya doğru gidiyoruz, hatta belki İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Konya gibi şehirlerde durum daha da kötü! Bu yüzden şehir bazında sayıları vermiyoruz.

Şeffaf ve açık olmak şart; bu panik yaratmaz. Tersine bilinçli bir kriz yönetimi için şart!

Türkiye daha işin başında; plato vs. gibi boş yaklaşımları bırakalım. Kendi kendimizi kandırmayalım!

22 Nisan 2020

Prof. Dr. Sencer İMER (https://bit.ly/2WjkyXz)

Gördüğümüz gibi acı gerçeği olanca açıklığıyla ortaya koyuyor bilim insanı...

Tayyipgiller halk ve bilim düşmanlıklarından dolayı, öngörüsüzlüklerinden dolayı, hainliklerinden dolayı göz göre geliyorum diyen Korona afetine karşı hemen hiçbir önlem alınmışlardır. Bilim insanlarının uyarı ve öne-

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

halkın gerçekleri bilmesinin çok önemli ve yararlı olduğunu söylüyorlar.

Bu namuslu bilim insanlarımızdan Prof. Dr. Sencer İmer, konuya ilişkin şunları söylüyor:

Değerli arkadaşlar,

Vakaların tırmanma hızı devam ediyor. Vakaların ikiye katlanma hızı bugün 21,8 güne düşmüş görünüyor, ama bir gün önce 14 gündü. Böyle bir düşüş için tabiatına aykırı. Ama Sağlık Bakanlığı'nın sabunlanmış sayıları ile dahi 150.000 vakaya 5 Mayıs'ta ulaşmış oluyoruz.

Türkiye'nin yarısının enfekte olması bugünkü veriler ile 27 Eylül'e gitmiş görünüyor, halbuki bu değer bir gün önce 22 Ağustos'tu. Yani bütün sayı oynamalarına rağmen salgının yayılma hızını istedikleri değere, bir yıl geriye atmıyor beceremediler. Vaka/test oranını bir günde % 11,7'den % 8,2'ye düşürdüler. Bu mümkün değil. İşin akışına aykırı. Yani az test ve sonuç getirmeyen testler yapılmışlar. Bütün mesele az vaka çıkarmak ve 100.000 vakayı göstermek yerine 98.000'de kalmak. Zira CB plato yapıyor dediği için ona uygun vaka sayısı üretmek gerekiyor.

Bu tam bir rezalet!

Artır test sayısını ve doğru kişilere test yap o zaman seni görelim. Ama bütün buna rağmen İtalya'nın 3 hafta önceki durumundayız, vaka sayıları itibarıyla. Çin'i, İran'ı geçtik, yakında Almanya ve İngiltere'yi geçebiliriz. Hangi plato?..

Vaka tırmanması hızla sürüyor.

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalyorlar...

Nurullah Ankut

Hâlâ yalan, hâlâ dümen, hâlâ aldatmaca!..

Sanki otomatikçe bağlanmış yalan, aldatma ve ihanet makinesi bunlar...

Neymiş?

Korona, varacağı en tepe noktaya varmış ve artık düşüşe geçmiş. Günlük vaka sayıları düşme eğilimine girmiş, can kayıpları da aynı şekilde düşüşe geçmiş...

Bu durumlar da gösteriyormuş ki salgın kontrol altına alınmadıkça kalınmamış, geriletilmeye, etkisizleştirilmeye başlamış.

Hatta Kaçak Saray'da mukim Başpatron; "İnşallah Ramazan sonunda iki bayramı birlikte yaşayacağız", diyerek bir ömür de biçti Koronaya... Yani Ramazan sonunda her şey normale dönecekmiş salgın mecrasında...

Namuslu bilim insanlarımızın görüş ve tespitleri ise bunun tam tersidir. Namuslular felaket konusunda "daha işin başlangıcında olduğumuzu", Tayyipgiller'in yaptıkları açıklamaların gerçeği tersyüz ederek halkı kandırma-yı amaçladığını dile getirmektedirler.

Ve sağlıklı bir kriz yönetimi için

Nurullah Ankut

Ey hain kere hain!
Ey ABD Ankara Büyükelçisi,
CIA Şefi Morton Abromowitz devşirmesi!

Ey ABD taşeronu, BOP Eşbaşkanı!

Ey Türk ve Türkiye düşmanı!

Ey Ege'de 18 Adamızı Yunanistan'a peşkeş çeken vatan satıcısı!

Ey yalnızca Para Tanrısı'na tapınan Allahsız ve Kitapsız!

Ey din maskeli Haydutluk Çetesi Şefi kamu malı hırsız!

Ey 18 yıldan bu yana Türkiye'yi felaketten felakete sürükleyen, insanları "Allah'la Aldatan Büyük Aldatıcı"!

Ey Ortadoğu'da 10 milyon Müslümanın ABD, AB Emperyalist Çakalları ve Siyonist İsrail tarafından katliand onlara taşeronluk etmiş eli kanlı zalim!

2011'den beri ülkeye doldurup beslediğin 5 buçuk milyon vatansız ve milletsiz Suriyeli, hangi biçim ve nam altında olursa olsun, eninde sonunda terk edeceksin Türkiye'yi. Ya geldikleri yere gideceksin, ya da nereyi isterlerse oraya...

Ve sen de eğer kaçabilirsen kaçıp gideceksin ülkemizden. Tabii avaneninle beraber... Tıpkı "beraber yürüdüğünüz bu yollarda"ki suç ortağın Pensilvanyalı FETÖ gibi...

Yok, kaçamazsan; işte o zaman çekileceksin; "Gerçekten Türk Milleti adına yargılama yapan, emri sadece kanunlardan ve vicandan alan tarafsız ve bağımsız gerçek mahkemeler", karşısına...

Ve unuttu; yalnızca bugünkü TCK kapsamındaki kanunlar çerçevesinde yargılanacaksınız.

İşlediğin binbir suçun hesabını verecek, cezasına çarptırılacaksınız...

Bundan kaçışın, kurtuluşun asla olmayacak... Bunu aklına, belleğine çelik bir kalemle yaz!

Adınız Tarihim laneti sayfalarında yazılı olacak. Okuyunlar işgenerek, tiksintiyle izleyecek ihanet serüvenlerinizi.

Şu yaptığın son ihanete bak bir. Polis tarafından Adana'da kalbinden vurularak katledilen Suriyeli Ali Hemdan'ın babasıyla yaptığın telefon konuşmasında söylediklerine ve yaptığın kanunsuzluğa:

Ses Kaydının Tapesi

Ali Hemdan'ın Babası: Biz kardeşiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıyla, Türkiye Cumhuriyeti Halkıyla, Hükümetiyle gurur duyuyoruz.

Tayyip Erdoğan: Adnan Kardeşim, özellikle bu Ali Evladımızın öldürülmesi konusu bizleri ciddi manada üzmüştür. Bununla ilgili ne gerekirse yapacaktır. Zaten şu anda tutuklanmıştır ve cezaevinde. Senin Evladın...

Ali Hemdan'ın Babası: Sayın Cumhurbaşkanım Ali sizin bir evladınız, Onun hakkını ben size teslim ettim, siz ne istiyorsanız o olacak.

Tayyip Erdoğan: Yani bu konuda hiç endişeniz olmasın. Şu anda zaten polis biliyorsunuz tutuklandı, cezaevinde. Gerek Adana Valimiz, gerek İl Başkanım, Milletvekillerim bunun sonuna kadar takipçisi olacaktır. Ali Evladımızın, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheleniz olmasın.

Ali Hemdan'ın Babası: Sayın Cumhurbaşkanım sizinle gurur duyuyorum. Ali sizin evladınız, Ali'nin hakkının alınmasını talep ediyorum sizden. Hükümetinizle, Devletinizle gurur duyuyorum.

Tayyip Erdoğan: Adnan kardeşim senin kaç çocuk var?

Çevirmen: 17 kişi, 18 tane çocuğu varmış Sayın Cumhurbaşkanım. İki eşi var, iki eşinden 18 çocuğu.

Tayyip Erdoğan: Bunların hepsi de şu anda Adana'da mı?

Çevirmen: Sayın Cumhurbaşkanım hepsi burada Adana'da.

Tayyip Erdoğan: Peki bunlar, vatandaşlık müracaatı yaptılar mı?

Araya giren görevli: Sayın Cumhurbaşkanım vatandaşlık müracaatlarını aldık efendim.

Tayyip Erdoğan: Şu anda yani hepsi de bizim vatandaşımız oldu.

Görevli: Hayır efendim daha henüz olmadı, daha yeni aldık efendim, bugün aldık yani.

Tayyip Erdoğan: Daha bugün aldınız.

Türk Vatani üstünde Türk'ü azınlığa düşürmeye çabalyor

Görevli: Evet efendim.

Tayyip Erdoğan: Ama tamamı da alındı mı?

Görevli: Tamamını alacağız efendim.

Tayyip Erdoğan: Alacağız demek başka, aldık demek başka.

Görevli: Alacağız efendim hepsini alıyoruz hepsini alıyoruz inşallah.

Tayyip Erdoğan: Tamam. Yani orda da herhangi bir aksama olmasın, ondan da habersiz olsun.

Görevli: Sayın Cumhurbaşkanım hiçbir aksaklık olmayacak inşallah.

Tayyip Erdoğan: Tamam. Ben tekrar Ali Kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim inşallah cennetiyle cemaliyle müşerref kulsun. İnşallah şehitler sınıfına dahil etsin.

Tayyip Erdoğan: Tamam. Ben tekrar Ali Kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim inşallah cennetiyle cemaliyle müşerref kulsun. İnşallah şehitler sınıfına dahil etsin.

Çevirmen: Sayın Cumhurbaşkanım, Ali sizin çocuğunuz, çok teşekkür ediyorum size, diyor. Bütün hükümetinizle, İl Başkanızla, Valinizle, buradaki her şeyimizle, Sayın Ömer Çelik de beni aradı, diyor. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Size sonsuz saygılarımı sunuyorum. Ali sizin çocuğunuz, sizinle gurur duyuyorum.

Tayyip Erdoğan: Mehmet...

Mehmet: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.

Tayyip Erdoğan: Şimdi bunların peki oradaki bu kadar 17-18 çocuk şu anda yaşam koşulları ne?

Mehmet: Sayın Cumhurbaşkanım iki eşten olan çocuklar var, iki ayrı evleri var. Bunlarla ilgili Sosyal Yardımlaşma Vakfımız hemen devreye girdiler efendim. Gerekli olan bütün yardımları biz kendilerine aktarmak suretiyle ilettik. Aileye de zaten dünden itibaren biz, Sayın Valimizle birlikte buradayız. Sürekli geliyoruz İlçe Başkanımızla birlikte. Ne ihtiyaçları varsa onları Efendim not etmek suretiyle aldık Efendim.

Tayyip Erdoğan: Yani bunların vatandaşlık durumunu da madem olduysa, yani çocuklarda da yaş durumu nedir ne değildir, şu anda Türkçe durumu nedir ne değildir, bunların filan incelemesini süratle yapın da, Vatandaşlık da alındığına göre ondan sonra da istihdam konusunda da bazı adamların atılması, hiç olmazsa bunların kendine yetme konumuna getirir, daha isabetli olur.

Mehmet: Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Talimatlarımızı aldık efendim, takibini yapacağız inşallah.

Tayyip Erdoğan: Tamam

Mehmet: Efendim çok teşekkür ediyorum. Saygı hürmet diliyorum. Bütün buradaki abalının, taziye evindeki arkadaşların size selamları var efendim.

Çevirmen: Aşiret adına saygılarımızı sunuyorum.

Mehmet: Tüm aşiretleri adına saygıları sunuyorlar. Bütün aşiretin ileri gelen arkadaşları da var, size selamları var efendim hepsinin.

Mehmet: Bir saniye efendim, Adnan bey bir şey söylemek istiyor.

Ali Hemdan'ın Babası: Sayın Cumhurbaşkanım, kendi aşiretim adına, size şükranlarımızı saygılarımızı sunuyoruz. Sizinle hükümetinizle, Devletinizle gurur duyuyoruz.

Tayyip Erdoğan: Adnan Kardeşim, ben de öncelikle yani Suriye Halkına Milletim adına en kalbi selam, sevgilerimi gönderiyorum. Din de biliyorsunuz Afrin'de çok büyük bir felaket yaşandı. Orada da 40 tane Afrinli kardeşimiz maalesef bu PKK tarafından şehit edildi. 47 tane de yaralı var. onları da takip ediyoruz. Ve bu felaketi hazırlayan PKK'lı teröristi de yakaladık.

Çevirmen: Allah rahmet eylesin.

Görevli: Sayın Cumhurbaşkanım saygı hürmetlerimizi sunuyoruz Adana'dan.

19 yaşındaki bir gencin polisçe vurularak katledilmesi, dünyanın neresinde olursa olsun insanın diyen herkesin yüreğini yakar. Fakat olayın bu yanı ayrı bir konudur.

Ali'nin katli sadece onu vuran polis değildir. Hem babası olacak o vatansız hem de onu Türkiye'ye alıp yıllar boyu besleyen sensin...

O adam ve sen Türkiye'yi; "Suriyeli hain üreme ve üretme çiftliği", yaptınız, Tayyip nam hain!

Şuraya bak ya...

Adam iki eş ve 18 çocuğuyla birlikte kendisini Türkiye'ye besletiyor...

Yoksul, çilekçe, bilgi ve bilinçten voksun. ABD Havdudunun "Yeşil Kü-

şak Projesi"yle, Muaviye-Yezid ya da CIA-Pentagon Dimi'nin afyonuyla beyni uyuşturulup zihin hasarına uğratılan zavallı on milyonlar, bu ihanet oyununu büyük bir sessizlik ve kabulleniş içinde izliyor ve hâlâ yüzde otuz beş oranında Tayyipçiler'e oy yağıyor...

Ülkeyi 200 milyar doların aşan zarara uğrattın, hain, bu Suriyeliler yüzünden... ABD, bu ihanetlerinden ve kendisine yaptığın hizmetkârlıktan dolayı sana hep; "Efferim oğlum Tayyip, sen bu yolda devam et!" diyor, enseni tapışıyor... Ne diyor İsrail?

"Tayyip Erdoğan Hükümeti Suriye'de bizim düşmanlarımızı öldürüyor."

Siyonist İsrail adına, efendim ABD adına Suriye'de milyonlarca Müslümanın canına kıydın, kıydınız, hain!

Ali'nin 20 kişilik ailesine vatandaşlık verilsin derhal, diye emirler yağıyor Tayyip...

Bir kez daha kanun manun tanımlaşğını ortaya koyuyorum.

O zaman 5 buçuk milyon Suriyeli vatansız kaçkının tamamına ver vatandaşlığı... Onların ekşiği ne?..

Şunu bil ki ey hain;

Sen de, benim iktidarın da, parti görünümlündeki "çakar amaçlı ve din maskeli suç örgütü"n de gayrimişrusunuz. Anayasa ve kanunlar dışımsınız. Sizin yaptığınız tüm işlemler, attığınız tüm imzalar geçersizdir, boştur. Bunu da bil adın gibi...

Siz ABD karartması ve dayatması altında İbليسçe hile yolları kullanarak Türkiye'yi ele geçirmiş bir azal suç örgütüsünüz. Ve eninde sonunda defolup gideceksiniz.

Birinci Milli Kurtuluş'ta yendik, yine yeneceğiz...

Bir de neymiş?

Ali "şehitmiş", öyle mi?

Fetvacın Ali Erbaş'a söyle, hemen bir fetva yayımlasın bu konuda...

Türk Vatani üstünde Türk'ü azınlığa düşürmeye çabalyor

Gezi Direnişi'mizde katlettiğimiz Ali İsmail'ler, Berkin'ler, Ahmet'ler ve toplam 8 Gezi şehidimiz şehit değil sence, üstelik de "terörist", ama Suriyeli Ali şehit, öyle mi?

Küçük Armutlu'da polislin sadece evimize böyle paldır küldür, kanunsuz, izinsiz giremezsin, dediği için oracıkta katlettiği Dilek Doğan şehit değil, hem de "terörist" sence, öyle mi?

Dilek'in babasının, kâfiri imana getiren şu acı feryadına bak bir:

"Kızımı yakadular definden önce. Saçlarını kurutturdum üşümesin diye. İyice kuruttular, annesi de ördü güzelce. Çok severdi saçlarını. Ellerine lüna yaktı. Surtına da battaniye koyduk toprağın sertliği acıtmasın diye. Ashında Dilek kendi yorganıyla çok rahat yatardı ya, o acıyla kendi yorganını koymayı akal edemedik işte." (https://bit.ly/2YDNh5C)

Fakat bu sözler senin için hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü sende vicdanı ve insani tüm değerler iflas etmiş durumdadır.

İşte senin karanlık ve ihanet dolu ruh dünyan bu... Sen busun...

Türk ve Türkiye düşmanısın evvel ezel...

Senin bütün derdin Türk Vatani üstünde Türk'ü azınlığa düşürmek... Türkiye'yi bu yolla tasfiye etmek, Tarihe gömmek...

Yapımcın, devşiricim ve efendim seni bu yüzden seçti. Sendeki bu yüksek ihanet potansiyelini sezip keşfetti, alçak emperyalist haydutlar ABD, AB ve İsrail. Sen onlara çalışmaktasın 18 yıldan beri...

Bu gerçeği senin velinimetin, hocan, yetiştiricin Necmettin Erbakan, ömrünün son günlerinde bak nasıl ortaya koyuyor:

Videonun Tapesi:

"(...) Düşününüz, bütün Güney Anadolu'daki hududumuz, Suriye ve Irak hududumuz baştan sona kadar şimdi artık İsrail'in olacak. Yahudi'vie

hudut olacaksınız. O Yahudi de İran'la savaşacak. Ve sana diyecek ki; sen de benimle beraber ol.

"Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber İran'la savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam ahlamini darmadağın ederler, insanlığı mahvederler.

"Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler, Türkiye'ye Sevr'i uygulayacaklar. Güneydoğu'yu alacaklar, İsrail'e katacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler. Ne yapacakları belli... Zaten de onlar hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar, adım adım...

"Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı-Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı. Bulduğumuz cepheye aykırı. Biz hep mazlumlardan yana olduk. Hiç bebek katillerini şimdiki kadar desteklemedik. Onlara maşalık yapmadık. Bebeği tutup da "al şunu öldür" demedi bu millet, tarihi boyunca. İlk defa bunların döneminde söylüyor.

"(...) Bu ne büyük vahşet... Bunun elbette dünyada da hesabını veremezler, ahirette de hesabını hiç veremezler!

"Şimdi ülkenin gidişatı maalesef böyle bir istikamete doğru gidiyor. Öbür taraftan millet eziliyor.

"(...)

"(Batılı emperyalistler ve Siyonist İsrail) 80 senedir şimdi bunun için uğraşıyorlar. Bizi işsiz bırakmak, aç bırakmak, borca esir etmek ve dimimizden uzaklaştırmak için.

"En uygun yönetim olarak da bu AKP yöneticilerini buldular. Çağırıldılar; dediler ki; "Bak bizim planımız bu. Artık Büyük İsrail'in kurulması vakti geldi. Bir an evvel bunları yapacağız. Size bu sandalyeleri vereceğiz ama siz de emirlerimizi yerine getireceksiniz."

"Bunları işbaşına getirdiler. Şimdi emirlerini bir bir uygulatıyorlar. Geçen sefer tezkereyi Meclis reddettiği için bunlara büyük azar geldi!

"Biz sizi bunun için mi koyduk!

"Efendim ne yapalım, Meclis reddetti."

"Höt! Becereceksiniz... Enrimizi harfiyen vaktinde yerine getireceksiniz. Beceremezseniz sizin yerinize becereni getiririz." (https://www.youtube.com/watch?v=2Z84Omr0os)

Ve ölmeden bir gün önce kendisini ziyarete gelen Namık Kemal Zeybek'e, bakın ne vasiyette bulunuyor Erbakan:

Videonun Tapesi:

Namık Kemal Zeybek: Mehmet Akif yaşasa bunlarla mücadele ederdi. Erbakan yaşarken bunlarla mücadele ediyordu.

Çağlar Cilara: Etti mi son dönemde? Karşı mıydı bu kadroya?

Namık Kemal Zeybek: Hem de nasıl. Ooo bakın size ne anlatayım...

Erbakan bunları Türkiye'yi felakete götürdüklerini gördü. Bu takımın. Her ay beni çağırdu. Bizim bir birlik telingimiz ve dostluğumuz vardı. Hapishanede birlikteydik. Dil Okulu'nda, sonra ben bakanken o benim başbakanımdı falan. Çağırıldı ve proje şu: Milli Kurtuluş Partisi kuralım. Bu çan altında Saadet Partisi'ni, Büyük Birlik Partisi'ni, Milliyetçi Hareket Partisi'ni sayıyordu, işte Doğru Yol Partisini...

Çağlar Cilara: Vefatından önceki projesini açıklıyorsunuz Erbakan'ın...

Namık Kemal Zeybek: Projesi bu Erbakan'ın. Ölümünden birkaç yıl önce başladığı ve ölümüne kadar sürdürdüğü, hiç vazgeçmediği proje bu. Yani bunları Milli Kurtuluş Partisi altında toplayalım. Bunlar gitsin, sonra biz her parti kendi milletvekilini alsın, partisine dönsün. Bir çatı parti kuralım diyordu.

Çağlar Cilara: Siz her ay Erbakan'la buluşup bunu konuşuyordunuz...

Namık Kemal Zeybek: Bunu konuşuyorduk, hikayemiz uzun ama. Ölümünden bir hafta kadar önce ben ziyarete gitmek istedim. O zaman Demokrat Parti Genel Başkanımıydı. Dedi ki hasta ve kimseyi kabul etmiyor.

Sonra ikinci bir haber geldi. Sizi duyunca dedi; görüşmek istedi, dedi. Biz Şevket Kazan Bey ile gittik. Şevket Kazan onun yanından hiç ayrılmayan sadık bir dostudur. Hep yanında oldu. Ölümüne kadar. Onunla birlikte gittik. Hoca, Erbakan Hoca yataktan kalkmış sedirde oturuyor, hastanedeki odasında ve boynunu taşıyamıyor. Boyunu büyük duruyor. Vücutu da çökük duruyor.

Ama o vaziyette iken gözlerime derin derin baktı. "Namık Kemal", dedi; "vatan ve millet tehlikede. Vatani ve

milleti bunlardan kurtarın" dedi.

Çağlar Cilara: Ak Partililer için söylüyor.

Namık Kemal Zeybek: Ak Partililer için söylüyor.

Çağlar Cilara: Kendi yetiştirdiği öğrencileri için...

Namık Kemal Zeybek: Bunlar işte kaçıp diyor, top oynuyorlarmış falan diyor. Ve...

Çağlar Cilara: Başka ne kullandı ifade?

Namık Kemal Zeybek: Bunu kullandı. Daha önceden bunların Siyonist olduğunu söylüyordu.

Çağlar Cilara: Evet söylüyordu. Ama ölümünden bir hafta önce size diyor ki vatan tehlikede, vatani bunlardan kurtarın.

Namık Kemal Zeybek: Vatan ve millet tehlikede. Vatan ve milleti bunlardan kurtarın, dedi. Ben duygulandım. Daha fazla rahatsız etmek istemedim. Allah şifa versin, dedik, kalktı. Dışarı çıktık. Şevket Bey hüngür hüngür ağlıyor.

Ne oldu Sayın bakan?

- Hocanın son vasiyeti bu. Gidiyor hoca dedi. Hissetmişim onu.

Çağlar Cilara: Erbakan Hoca'nın vasiyeti buydu yani...

Namık Kemal Zeybek: Vasiyeti buydu.

Şimdi ne oldu?

Öldü. Ölünce badem gözlü oldu...

Ve şimdi bakıyorum Erbakan Hoca ile ilgili, ona sahip çıkacak şekilde bir takım programlar yapıyorlar.

Çağlar Cilara: Peki vasiyetini yerine getirmek için sizler ne yaptınız? Siz derken yani o projeyi hayata geçirmek için çalıştınız mı?

Namık Kemal Zeybek: Çalıştık. Başaramadık.

Çağlar Cilara: Olmadı.

Namık Kemal Zeybek: Olmadı. Yapamadık O ayrı bir hikaye ve uzun hikaye. Yapamadık...

Çağlar Cilara: Demokrat Parti Genel Başkanlığı döneminde çağrılar yaptığınız çeşitli partilere; gelin birlikte seçime girelim, diye. O dönemi hatırlıyorum ben sizin.

Namık Kemal Zeybek: Ya bakınız. MHP'ye çağrıda bulunuldum. Devlet Bahçeli'ye. Muhtelif kanallardan haber gönderdim. Yani biri götürmezse diğeri götürsün diye. O da şu: Biz şu anda en yani bu bloкта en gelişmiş oyu en çok parti MHP. Bu besbelli. Dolayısıyla biz Demokrat Parti olarak MHP'yi kayıtsız şartsız desteklemeye hazırız.

O zaman var olan Türkiye Partisi. O da bu işin içinde, birlikteyiz. Abdullatif Şener Bey sayın bakan. Büyük Birlik Partisi de bu işin içinde, Saadet Partisi de buna uygun. Dolayısıyla biz gelelim MHP içinde MHP yoluyla Türkiye'yi bu sıkıntıdan kurtaralım.

Çünkü bu MHP'nin oylarını yani meydana getireceği rüzgar çok yükseklere çıkarır. Bunlar tek başına gelemezler. Böylece bir kurtuluş yolu açılır filan diye uğraştım. Ama bırakın olmadığını Devlet Bahçeli benimle görüşmeyi bile kabul etmedi.

Çağlar Cilara: Evet randevularınızı hep reddetmiş.

Namık Kemal Zeybek: Yani Hatta görüşsün, Türkiye'ın bir bastonunu sana verecem diye...

Çağlar Cilara: O kadar da zorladınız

Namık Kemal Zeybek: Hatta benden korkmasın diye dedim ki ben aday da olmayacağım yani MHP'ye de girmeyeceğim. Milletvekili adayı da olmayacağım. Herhangi bir talebin de yok. Yani nefsi bir durumum yok, ama inanmadı. (https://www.youtube.com/watch?v=09N7-zqBl6o)

Erbakan Hoca'yı bütünüyle haklı çıkardın, hain!

Ve rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'ün deyişle senin Müslüman sıfatıyla cenaze namazının kılınması bile caiz değildir. Tabii bütün avanenin de:

"On küsur yıllık icraatı gulül (kamu malı hırsızlığı) suçlarıyla dolu olan AKP iktidarının bu gulül siyasetlerini kotaran kodaman kadrolarının hiçbirinin cenaze namazı 'Müslüman' sıfatıyla kılınmaz. Hatta onların katıldığı saflarda, girdikleri camilerde namaz kılınmaz."

İşte siz busunuz, Tayyip ve Tayyipçiler...

Hesap vereceksiniz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!..

4 Mayıs 2020

Akkoronavirüsü (AKV) günlerinde adım adım hak ihlalleri... Bitmek bilmeyen insan ve doğa cinayetleri hız kesmiyor...

Dünyayı saran pandemi günlerinde, insanlık virüse karşı büyük bir savaş verirken, ülkemizde Tefeci-Bezirganların saltanatı tarafından sürdürülen yağma ve talanlar hiç durmaksızın devam ediyor.

11 Mart'ta resmi ağızdan varlığı tesellilen ama daha önce umreciler vasıtasıyla yurda çoktan giriş yapmış olan virüsle savaşımız AKP'ye rağmen sürüyor. Karşımızda böylesi büyük ve derin salgında bile halkın düşüncemeyen bir rant çetesi olunca yoksul ve emekçi halkın hayatta kalması gündem güne zorlaşıyor. Bu nedenle adım Covid-19 olarak bildiğimiz virüsün bizdeki karşılığı "AkKorona Virüsü"... Kısaca AKV olarak tanımlayabileceğimiz bu virüs normalinden kat be kat öldürücü.

İktidara taşındıkları günden bugüne baskılarını sistematik olarak arttıran siyasal İslamcı diktatörlük, Koronavirüsü de baskı aracına çevirmeyi ihmal etmedi. Devlet yönetimini aile şirketine dönüştüren AKP'giller için salgın bulunmaz fırsatlar yarattı. Toplumsal, siyasal ve ekonomik her türlü krizi fırsata çevirmede epey yol katetmiş iktidar için bugünkü koşullar varlıklarını sürdürme adına bulunmaz nimet anlamı taşıyor. Her türlü krizin faturasını halka ödetenler öncelikle kullandığı baka meselesini raftan indiriyor.

Salgın bahane ederek çıkarttıkları infaz paketinde ilk sıraya susturulması gereken gazetecileri koydular. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağrel, Aydın Keser, Hülya Kulunç, Ferhat Çelik'i hapse yollamak için gece yarısı ek düzenleme yapıldı. AKV dört elle yerli ve milli söylemlerine sarılıp düşünce ve ifade özgürlüğünü tutsak ederken cinayete, yaralamaya, hırsızlığa bulaşmış rüşvetçi mafya artıkları da davul ve zurnaları serbest bırakıldı. Daha baştan paketin hangi suç örgütlerine tahliye sağlayacağı belliydi. Paketin mimarlarından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, Alaattin Çakıcı'nın avukatlığını üstlendiği umutlanmamalı. MHP'nin ana damarını oluşturan ve organik bağları hiç kopmayan Kontraçerilla ve mafya bağlantıları sebebiyle, salgın başladığı günlerden beri ortaklık görümlerine Devlet Bahçeli'nin gece yarısı Meclise gelmesi olağanüstü bir durum sayılmasa gerek. Devlet'in Devlet'e karşı önemli bir görevi icra edildiği o gece. En tepedeki mafya örgütünün başını serbest bırakan devlet, hırsızlık, dolandırıcılık, gasp ve adam yaralamak gibi adı suçlardan hüküm giymiş 92 bin adi suçluyu sokaklara ve evlere salmakta hiç çekince duymadı. Nihayetinde fitratlarında tüm bu mezihmetler olunca affetmesi de kolay oldu. Kadına ve çocuğa karşı işlenmiş suçlarda aff yok deseler de serbest kalıp çıkan suç makineleri dışarı çıkar çıkmaz masum insanların canına kastettiler.

En acı örneği Gaziantep'te yaşandı. Bir yıl önce eşini bıcakladığı için hapse giren şahıs tahliye olunca 9 yaşındaki kızını döverek öldürdü. Cezaevlerinde virüsün yayılmasını engellemek amacıyla çıkarttıkları iddia ettikleri aftan kimlerin yararlandığı ortada. Şimdi kaç ev birer suç mahalline dönüştü acaba? Kaç kadın ve çocuk evde şiddete maruz kalıyor? Bunun hesabını ancak ve ancak o infaz yasasına evet diyen eller verebilir.

"Evde kal" çağrılarını yapanlara kaç ev güvenli olmaktan çıkarıldı diye sormak lazım. Her türlü şiddete karşı kişilerin devlet eliyle serbest bırakılması "ev içi şiddetin" kapsamı bir kez daha araladı. Katil ve hırsızlarıyla baş başa bırakılan kadın ve çocuklar için artık evler yuva olmaktan çıkıp çoktan birer zindana dönüşmüş durumda.

Kamuoyuna üzerinde toplumsal uzlaşmanın sağlandığı havasını yayarak oluşturdukları "af rüzgârı" gece yarısı Mecliste muhalefetin eksik katılımlı desteği ile yasalandı. Salgınla mücadelede gereken gösterilerle çıkartılan "Yeni Infaz Paketinde" hangi suçlar affedildi, gelin beraber bakalım:

Hırsızlık, gasp, kapkaç, tehdit, yağma, dolandırıcılık, hileli/taksirli iflas, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, güveni kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı ne kadar suç varsa aftan yararlandı.

Peki af kapsamına alınmayan suçlar (buradaki suç tanımı da kime ve neye göre) hangileri dersiniz:

* Kamu mallarının yağmalanmasına karşı çıkmak.

* Doğal çevrenin talan edilmesi ile tarihi ve kültürel varlıklarımızın yok edilmesine karşı çıkarak bu değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için mücadele etmek.

* Halka doğru haber ulaştırma adına basın özgürlüğünü kullanarak devlet tarafından işlenmiş her türlü talan, yağma, cinayet ve katliamları araştırmak, haber yapmak ve eleştirmek.

* Demokrasiye inanıp hukukun üstünlüğünü her platformda korkusuzca dile getirip savunmak.

* Özgürlük, eşitlik, adalet temelinde evrensel insan haklarını savunmak.

* İktidar marifetini gerçekleştirilen her türlü israfı, yolsuzluğu, hırsızlığı duyurmak.

* Dini ve milli duygular kullanılarak halkın birbirine karşı öfke duymasına sebep olan her türden ötekileştirici, düşmanlaştırıcı söylemlere karşı durmak.

* Halkların kardeşliğine gölge düşürecek kutuplaştırıcı siyaset diline ve uygulamalara karşı yüksek sesle barış

savunmak. Görüldüğü üzere suç atfedilen hiçbir eylemin suç olma niteliği taşımadığı çok net. Haramilerin iktidarlarını sürdürebilmeleri adına giydirilmiş hukuk dışı uygulamalardan ibaret bir infaz paketi.

İşte böyle onurlu gazetecilik yaptıkları için Banşlar, AKP'giller Türkiye'sinde gece yarısı operasyonu ile demir parmaklıkların arkasına gönderildi. Düşünce ve siyasi suçlar da af kapsamına alınmadı. Oysa kişi hak ve özgürlüklerimizi korumak ve teminat altına almak bizatihi tanımında demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti yazan TC'ye ait değil mi?

Her gece TV ekranlarından akıp giden yüzlerce sayının daha diüne kadar adı, sevdiği, kısaca bir yaşamı vardı. Ölümün bugün için bizi teğet geçmesi sevindirmesin. Cinayet mahallinde oturanların kendi güvenli alanları dışında halk adına salgında yeterli tedbir almadıkları için kayıplarımızla eksiliyoruz her gün sıra belli olmadan. Sarayın ve halkın korona günlüğü bir değil tabii ki. Virüsün yayılma gösterdiği günlerden bu yana Sarayından burununu çıkarmayan Tayyip, sermayenin çarkları dönün diye milyonlarca emekçiyi fabrikalara, madenlere gönderiyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlarımızı evde tutarak buluşma önleme tedbiri almaya çalışıyor ama aynı evden çalışmak zorunda bırakılanların virüs tehlikesini taşıyabilecekleri ısrarla gözden kaçırıldı.



Mesele patronların daha az zararlı bu krizi atlattıklarını sağlamak olunca, 20 yaş altı çalışan gençlerimizde de virüse çalışma izni çıktı. Bunların üzerine utanmadan halka evde kalın çağrılarını yapıyorlar. Virüse rağmen açlıkla ve sefaletle boğuşan bizi. Onlar ise korunaklı yalı ve saraylarında dinlenmeye çekildi. İşten atılmaları yasak dendi. Sonra da işçiyi günlük 39 lira 24 kuruşla ölüme mahkûm ettiler. İşçi ve emekçi düşmanı AKP'giller'in çıkarttığı Torba Yasayla asgari ücretin yarısı olan 1170 TL'ye taksim ettirilen işçiyi patron isterse 6 aya kadar ücretsiz izne çıkarabilecek. Emekçilerimize ilaç diye sunulan acı reçete bundan ibaret.

Hiçbir inandırıcılığı olmayan TÜİK verilerine göre Mart ayında enflasyon 0,57 artış gösterirken bu artışın tüketici fiyatlarına yansımaları da % 13,33 oranında

oldu. Dar gelirli insanların açlıkla savaşta korona günlerinde daha çok hissedilir oldu. TÜRK-İŞ'in yaptığı araştırmaya göre ise açıklık sınırı 2.374 TL, yoksulluk sınırı ise 7.732,91 TL'ye yükselmiş durumda. Açıklanan bu tablolara göre bugüne kadar asgari standartlarda yaşamaya mecbur bırakılan emekçilerimiz artık asgari ücretin de altında göz göre göre ölüme terk edildi. Koronavirüsün yol açtığı ekonomik ve sosyal krizin faturası yine milyonlarca emekçinin sırtına yüklenmiş durumda.

AKP'nin "Maskeli Balosu": Kanal İstanbul İhalesi

Parababaları için özel hazırlanmış "Ekonomik Koruma Kalkımı" çalışanlar için zam, zulüm ve işsizlik anlamı taşıyor. Sarayın ve Damadın saltanatı sürdürdüğü memleketimizde yolsuzluk ve talanın hızına yetişilmiyor. Korona sadece sağlığımızı tehdit eden bir virüs. AK Korona Virüsü ise doğal ve çevre tahribatı demek. Dünyanın bütün ülkelerinde çalışanlar için ek tedbirler alınırken bizde ise yapımı ekolojik felaket getireceği bilim insanlarımız defalarca söylenen "Kanal İstanbul Projesi"nin ilk ihalesi 26 Mart'ta yapıldı. Su kaynaklarını kurutacağı, havayı kirleteceği söylenen projeye ilişkin açılmış onlarca dava sonuçlanmamışken AKP'giller'in yangından mal kaçırıcısına ihaleyi gerçekleştirmeleri vatan hainliğinden başka bir şey değildir.

Marketten mi, postaneden mi, eczane-den mi bir türlü nasıl dağıtacaklarına karar veremedikleri bir maskeli bugün hâlâ halka ulaştıramamışken gözümüze sokar gibi maskeli ihale yapmaları hepimize çok büyük bir hakarettir. Devasa rakamlara ulaşan rant projeleriyle yandaş müteahhitlere destek çıkan AKP'giller, aynı cömertliği salgının önlenmesi, yurttaşların ve toplumun sağlığını koruması ile ekonomik yardımların çalışanlar için adil bir şekilde pay edilmesinde gözetmiyor.

Salda Gölü Faciası

İnsanlar faturalarını, kiralarnı ödemek için yeterli sağlık önlemini almamalarıyla canı pahasına çalışmak zorunda bırakılırken, kaynaklarımızın rant projelerine aktarılmasına bir örnek de Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi inşaatı. 1. Derecede Doğal Sit Alanı kabul edilen turkuz mavimsi suyu, bembeyaz kumsallı yurdumuzun incisi sayılan Salda Gölü, AKP'nin çalın hırsızın son kurbamı oldu. 12 Nisan'da Koronavirüs salgınıyla ziyarete kapatılan Salda Gölü'ne, ertesi gün iş makineleri ve kamyonlar sokuldu. Çıplak ayakla basılmasına bile zarar vereceği bilinen milyonlarca yılda oluşmuş doğa harikası bembeyaz kumlar iş makineleri yardımıyla kazındı ve kamyonlarla taşındı. Salda Gölü'ne yapılan katliama kamuoyundan yükselen ses karşısında Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı zorunlu bir açıklama yapmak zorunda kaldı. TOKİ tarafından yüklenici firma ile sorumlu personeller hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gölde yapılan çalışmaların takibini izleme amaçlı 24 saat canlı yayın yapan kamera izleme sistemi kurulduğunu açıkladı. (https://bit.ly/3aYFXuf)

Benzer filmi daha önce Dipsiz Göl'ün kurutulmasında izlemiştik. Orada da hazine avcısı AKP'giller gölüm suyunu önce çekmiş, aradıkları defneyi bulamayınca Buzul Çağ'ında oluşmuş binlerce yıllık gölüm dibini dozerle düzleştirip doğa harikası gölü yapay havuza dönüştürmüşlerdi. Bugün aynı durum Salda'nın başına geldi. Eski göl tabanına çökeltmiş fosillerden huntit mineralidir. Hunti ya İngilizlere ihraç ettiğimiz, yanmanın kıyafetler, ateşe yangına dayanıklı yalıtım malzemeleri üretiminde kullanılan, çok değerli maden. Kamyon ve kepeçler, çalışan işçiler o gün huntitin üzerine bastıkça ezdiler. Bu kadar ince toz haline gelebilen huntit mineralini kepeç ile kazınmak, yıkmak, yüklemek ve de üstünde kamyon dolandırmak önemli miktarda çok ince toz oluşumuna ve tozlamaya sebep olur. Huntit mineralini yol yapımı veya kaplaması olarak kullanmak oradan geçen insanlar için tehlikelidir. Götürdükleri yer de plaja inen yol. Yola dökmeyi düşünüyorlar. Ama bunun üzerine kamyonlar, arabalar ya da insanlar bastığında iyice ezilecek. Çok ince toza dönüşen huntit minerali solunum yollarında, akciğerde alveollerde birikip zarar verebilir. Kuru havada rüzgârla birlikte tozduğunda hem yörede yaşayan köylülerin ve hayvanların hem de gelen turistlerin akciğerlerine sıvanacak, yapışacak. Sonra da KOAH, silikozis gibi hastalıklara neden olur." dedi. (https://bit.ly/2Sv2Uid)

Asla telafisi olmayan bu katliam nedeniyle Salda Gölü büyük zarar gördü. Koronanın verdiği zarar ile AKP'giller'in açtığı doğal tahribatları karşıladığımızda insanlara, canlılara ve doğaya bundan daha büyük bir kötülük yapılabilir mi? Yok maalesef. Koronanın aşısı bulunur bulunmazına, korumuruz ama AKP'nin yıkıcı politikalarına tek aşı halkın örgütlü mücadelesidir.

Ankara'dan Bir Yoldaş

Kurtuluş Partisi Koronavirüs sürecinde de devrimci sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor

Bir süredir tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan ve hayatı felç eden Koronavirüs pandemisini Parababaları ve onların siyasi temsilcileri kendileri lehine fırsata çevirip, zulüm düzenlerinin devamını sağlamaya çalışırken, onların sınıf düşmanları olan biz Kurtuluş Partililer de Koronavirüs sürecinde mücadelenin karantınaya alınmaması için, gerek teorik, gerek pratik mücadelenin her şart altında sürdürüleceğini gösterdik.

Bu süreçte bilimin emri gereği sokaklarda, meydanlarda eylemler, basın açıklamaları yapamamasak da, günlük pratik faaliyetlerimizin en azından bir bölümünü zorunlu olarak sektöre uğrasa da, sürecin başından itibaren sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlarla, canlı yayımlarla AB-D Emperyalistlerini ve yerli taşeronları olan AKP'giller'i teşhir etmeye devam ettik; halkımızı siyasi, ekonomik konularda, sağlıkla, eğitimle, hukukla ilgili konularda bilgilendirmeye devam ettik.

Genel Başkan'ımız Nurullah Anık'un ufuk açan, Türkiye ve dünyaya ilişkin mevcut durumu bilimin ışığında anlattığı, yö gösterdiği değerlendirmeye yazılan tüm hüzyarla devam etti.

Devrimci Sınıf Sendikacılığının Türkiye ve dünyadaki bayraktarı Nakliyat-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'yla gerek 1 Mayıs öncesi gerek 1 Mayıs günü yaptığımız programlarla İşçi Sınıfının dününü ve bugünü, içinde bulunduğu durumu değerlendirdik.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve

Kurtuluş Partisi Koronavirüs sürecinde de devrimci sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor

İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak, en güncel konularla ilgili yaptığı bir dizi canlı yayında AKP'giller İktidarının ihane projelerini bir kez daha tüm çıplaklığıyla teşhir etti.

HKP Merkez Komite Üyesi ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran 23 Nisan'da "Bir Devrim Meclisi olarak 23 Nisan Meclisinin ruhu 100. yılında İkinci Kurtuluş Savaşı mücadelemizde yaşıyor" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Ramazan Kap, 24 Nisan'da Ermeni Soykırım Yalınını bir kez daha teşhir etti.



HKP MYK Üyesi Halil Arabulan'ın moderatörlüğünde, yiğit Real Direnişçileri Yaşar Kara ve Yılmaz Balkese'yle yapılan canlı yayında Türkiye'deki sendikal hareket değerlendirildi, Türkiye'deki İşçi Sınıfı Hareketi'nin tek temsilcisinin Partimiz ve Nakliyat-İş Sendikası olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Eczacı Yoldaşımız Mesut Küçükosmanoğlu, "Korona Salgını Döneminde Dünya ve Türkiye'de ilaç politikaları"

başlıklı sunumunuyla Parababalarının Türkiye'deki sağlık ve ilaç politikalarını anlattı. Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu ise "Korona Salgını günlerinde sağlık sistemimiz" adlı bir sunum gerçekleştirdi.

Halkçı Hukukçularımız Av. Doğan Erkan ve Av. Halil Ağrışöl, çeşitli güncel konularda halkımızı bu kez sosyal medya üzerinden bilgilendirdi.

Nakliyat-İş Sendikası Ankara Bölge Temsilcisi Bayram Karkın ve Örgütlenme Uzmanı Mehralı Yücedağ'ın katıldığı canlı yayında "Taksim'i 1 Mayıs Alanı Yapma Mücadelesi" anlatıldı.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs'ta, HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina'nın moderatörlüğünde yaptığı, yüz binlerce kişiye ulaşan ve ilgiyle izlenen canlı yayın programında Türkiye'nin dört bir tarafındaki direnişçi işçilere bağlanarak 1 Mayıs'ın gerçek ruhu hissettirildi.

Yine Halkçı Kamu Emekçilerimiz eğitim, pedagoji ve sağlıkla ilgili çeşitli mecralarda verimli, doyurucu programlar gerçekleştirdi.

Parti Gençliğimizin "Sosyal Mesafeyi Koru, Siyasi Mesafeyi Yakınlaştır!" sloganıyla yaptığı günlük kitap tanıtımları ve çeşitli demokratik kitle örgütleri bünyesinde yapılan programlar büyük ilgi çekti.

Hal ve şartlar ne olursa olsun, Türkiye Devrimi'nin Önderi, Usta'mız Hikmet Kıvılcımlı'nın söylediği ve yaptığı gibi "... bir delik bulup kızıl soluğumuzu halka duyuracağız!" Geçmişte bunu yaptık, gelecekte de bunu yapacağız!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

2 Mayıs 2020

Kurtuluş Partililer

Nakliyat-İş'ten:

Örgütlü Olduğumuz Tüm İşyerleri, Grev, Direnişlerimiz Koronavirüs Salgınına Karşı Mücadele Alanlarına Dönüştü

Başta rafta sayfa 20'de

Muğla'da 611, Şanlıurfa Polçak'ta 513, Kastamonu, Karabük Reysaş'ta 140 gündür direnen üyemiz Tüvtürk işçileri ve 85 gündür yürüttüğümüz Samsun-Çorum Grevimizde işçiler aynı dövizleri açarak, mücadeleyi kararlı bir biçimde sürdürmeye devam ediyorlar.

Sendikamızın da örgütlü olduğu Nakliyat Ambarlarında, Tüvtürk Taşıt Muayene İstasyonlarında, Kargo ve Lojistik işletmelerinde, ulusal ve uluslararası taşımacılık yapan işletmelerde, otoyal ve tünellerde, vagon imalatında çalışan işletmelerde üyelerimize yönelik bilgilendirmeler yapmış, işverenler tarafından alınması gereken önlemlerin alınması sağlanmıştır. Bu süreç devam etmektedir.

Sendikamız, Tüvtürk Taşıt Muayene İstasyonları, Otoyal ve Tünellerde Koronavirüs ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için Cumhurbaşkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, CİMER ve İşçileri Bakanlığına dilekçeler vermiştir. Bu İşletmelerin Koronavirüsün daha fazla yayılacağı ortamlar olduğu için belirli sürelerde faaliyetlerinin durdurulması ve işçilerin ücretli iznini olması gerektiği bildirilmiştir. Sendikamızın girişimleri sonucunda araç muayeneleri 3 ay ertelenmiştir.

Ayrıca Sendikamız Nakliyat-İş'in vermiş olduğu mücadele sonucunda Araç Muayene İşçileri 4 gün izin kullanacak, 3 gün çalışacaklar.

Örgütlü olduğumuz işyerlerinde açılan dövizlerde bugüne kadar hayatını

kaybeden sağlık emekçileri vatandaşlarımızı anıldı. Aynı zamanda işçilerin talepleri dile getirildi. Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler ifade edildi. Sendikamızın da üyesi olduğu Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)'nin hazırlanmış olduğu Koronavirüs afişleri de işyerlerinde açıldı.

Sendikamız ülkemizde ve dünyayı saran Koronavirüs belasına karşı mücadelesini sürdürüyor. Sürdüremeye de devam edeceğiz.

Örgütlü olduğumuz işyerleri direniş alanlarımızda açtığımız döviz ve afişler şunlardır:

Kaybettiğimiz Sağlık Emekçileri ve Tüm Vatandaşlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz!

Sağlık Emekçileri Onurumuzdur Alkışlıyoruz, Kutluyoruz!

İşsizlik Fonu Sermaye İçin Değil Amacına Uygun Olarak İşçiler İçin Kullanılsın!

İşten Çıkartılmalar Yasaklınsın! İşçilerden Vergi Kesilmesin, Servet Vergisi Getirilsin!

Tüm Gerekli Testler Yapılsın Ve Önlemler Ahınsın!

Acil Üretim ve Hizmet Dışındaki Hizmet ve Üretime Ara Verilsin. İşçilere Ücretli İzin Verilsin!

Covid-19'a Karşı Herkese Ücretsiz Halk Sağlığı Hizmeti!

Direniyoruz! Tüm İşçiler İçin Korunma Önlemleri Ahınsın!

14.04.2020

“Mücadelemiz, İşçi Sınıfı Mücadelesi karantinaya alınmaz, hapsedilemez!”

Dünya Sendikalar Federasyonu Başkanlık Kurulu Üyesi, DSF'ye bağlı Taşımacılar Enternasyonal Genel Sekreteri ve Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'nun 29 Nisan 2020 tarihinde katıldığı "Koronavirüs Sürecinde 2020 1 Mayıs'na Giderken İşçi Sınıfının Mücadelesi" başlıklı canlı yayın programında yaptığı konuşmanın özünü özetliyoruz.

Sevgi ve saygıdeğer işçiler, emekçiler;

Öncelikli olarak hepimizi saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. 2020 1 Mayıs'ına girerken Türkiye ve dünyadaki işçi sınıfı mücadelesinin sorunları nelerdir? Bu dönemde neler yaşanmakta? Bunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunacağım.

Bugün dünya insanlığı ve tüm dünya halkları Koronavirüs pandemisi belasıyla uğraşmaktadır. Dünyanın tüm ülkelerine yayılmış, tüm insanların baş belası haline gelen Koronavirüs pandemisinde, şu ana kadar üç milyon üzerinde vaka sayısı görülmüştür, insanlık iki yüz yirmi bine yakın kişinin ölümüne şahit olmuştur.

Türkiye'de de yine bu günkü en son verilere baktığımızda yaşamını yitiren vatandaşlarımızın, işçi ve emekçilerin sayısı üç bini aşmıştır. Dünya insanlığı, dünya halkları bu Koronavirüs belasıyla yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor.

Bir gerçeklik ortaya çıkmış durumda. İçerisinde yaşadığımız böylesine zorlu bir süreçte insanlara karantina çağrılarını yapılırken, evde kal çağrısı yapılırken bir şey çok açık bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmış durumda: Hayatı yaratanlar işçiler ve emekçilerdir.

Bugün yaşamını devam ettiriyorsa insanlar, evlerinde karantinada kalabiliyorsa bunu kimler sağlıyor?

Bunu başta sağlık emekçileri canlarını, varlıklarını yoklarını ortaya koyarak, Koronavirüs pandemisi ile sağlık alanında uğraşarak yapmaya çalışıyorlar.

Bunu enerji santrallerinde enerji alanında çalışan işçiler ve emekçiler yapmaya çalışıyor. Bunu marketlerde Koronavirüs riski altında satış yapan, marketlerin çalışmasını sağlayan işçiler ve emekçiler yapıyor. Bunu yine belediye çalışan temizlik işçileri yapıyor.

Yani hayatı şu anda devam ettiren, insanların yaşamasını, hayatta kalmasını sağlayan işçiler ve emekçilerdir.

Bu vesileyle bu zorlu şartlar altında çalışan, toplumun geleceği için canlarını ortaya koyarak üretimin de hizmetin de devamını sağlayan işçileri ve emekçileri de sevgi ve saygıyla selamlamak istiyorum.

Gerçekten biraz önce de söylediğim gibi burada başta sağlık emekçileri büyük risk altında canlarını ortaya koyarak mücadele ediyor. Türkiye'de de bu süreçte önemli sayıda profesörden, doktora, hemşiresine, sağlık çalışanlarına, hastanede çalışan işçilerine kadar önemli sayıda sağlık emekçisi yaşamını kaybetmiştir.

Bu Koronavirüs pandemisi ile ilgili çok farklı değerlendirmeler yapılabilir.

Bu virüs nasıl ortaya çıktı? Biyolojik bir savaşın mı ürünü ya da pay bir virüs mü?

Nasıl ortaya çıktı sanırım önümüzdeki yıllarda çok daha netçe ortaya çıkar. Yani işin o yönlerini çok fazla değerlendirmelik, bu süreçte bizler için anlamlı değil.

Bu süreçte işçiler ve emekçiler neyle karşılaşıyorlar nelerle karşı karşıya geliyorlar?

Burada çok açık bir şekilde şu ortaya çıkıyor: Amerika'sından İtalya'sına Türkiye'sine, İran'ına, İspanya'sına kadar tüm dünya ülkelerinde, bu sürecin olumsuz etkilerinin yaşandığı tüm dünya ülkelerinde Koronavirüs pandemisi başta yoksulları, işçileri ve emekçileri vuruyor.

Yaşamını yitirenlerin büyük çoğunluğuyla ilgili yapılan istatistik araştırma sonuçları ortada. İşçiler emekçiler ve yaşlılar... İşte huzurevinde kalanlar ve diğerleri. Bunların hepsi ortaya çıkmış durumda.

Bir gerçeklik yine ortaya çıkıyor, çok açık bir şekilde: Koronavirüs pandemisinde en fazla vaka sayısı olan ülke ABD. Che Guevara'nın söylemiyle insanlık soyunun baş düşmanı olan ABD Emperyalizminin merkezinde

toplu mezarlar var. Bu Amerikan rüyası diye dünya halklarına yutturulmaya çalışılan şeyin, aslında insanlığın nede denli büyük bir düşmanı olduğu da ortaya çıkmış bulunuyor.

Dünyadaki en fazla vakanın olduğu ülke Amerika. Ve en fazla ölümün olduğu ülke de Amerika, dolayısıyla. Amerika'daki sağlık sistemi tümünden felç olmuş durumda. Gelişen Koronavirüs vakalarına yanıt veremiyor. İşçiler, emekçiler, yoksullar ucuz yiyecek almak için kilometrelerce kuyruğa girmek durumunda kalıyor. Emperyalizmin ticari merkezi olan New York da yoksulluk ve toplu mezarlıkların olduğu bir merkez dönüşmüş durumda aynı zamanda. Bir taraftan bu var, bir taraftan da 11 milyon nüfusu ile dünyada ki 22 ülkeye doktor ve hemşire göndererek sağlık hizmeti götürmeye çalışan Sosyalist Küba var.

Avrupa Birliği'nin de bu süreçte tamamen emperyalistlerin hizmetinde olan bir ekonomik ve siyasi birlik olduğu da ortaya çıktı. Yani başında İtalya'da, İspanya'da binlerce insan yaşamını yitiren, bu ülkeler Avrupa Birliği'nden yardım talebinde bulunurken hiçbir şekilde bu yardım talebine yanıt vermediği de ortaya çıkmış durumda.



Yani burada aslında Koronavirüs pandemisiyle her ülke kendi olanakları ölçüsünde bir mücadele ortaya koyuyor. İşte Rusya'da, Hindistan'da, Pakistan'da, İran'da, ülkemizde bu mücadele sürüyor. Ama bir taraftan da bu sürecin yaşanması, bu süreçte olup bitenler sınıfsal mücadeleden de elbette bağımsız değil.

Türkiye'ye baktığımızda bu süreçte müdahale konusunda zaten geç kalınmış durumda. Mart ayının başlarında başlayan önlemler ortaya çıktı. Salgının Türkiye'de ne zaman ortaya çıktığı bile belli değil, farklı açıklamalar yapıyor.

Gerçek durum nedir?

Bu açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığı da ortada. Ve bu da tartışılıyor. Her gün Sağlık Bakanlığı tarafından bir takım veriler paylaşılıyor. Ama bunun gerek vaka sayısı olarak gerekse ölüm sayıları bakımından daha fazla olduğu da tartışılan bir gerçeklik.

Bu süreç bir taraftan yaşanırken bir taraftan binlerce işçi ve emekçi işinden ve ekmeğinden olmuş durumda. 700 bin civarında işyeri kapanmış; restoranlardan, kahvesine, berberine... Buna benzer küçük işletmelerin birçoğu kapandı. Orada çalışan birkaç milyon işçi ve emekçi işinden oldu. Bunların bir kısmı zaten kayıt dışı olarak çalışıyordu, sigortası da yoktu. Sigortasız olarak çalışmayı sürdüren işçiler ve emekçilerdi.

Bu süreçte, dediğim gibi, olup bitenler Türkiye'de ve dünyadaki sınıfsal mücadeleden bağımsız değil. Bu süreçte işveren sınıfı, Parababaları kendi çıkarları için, kendi çıkarlarını geleceği için ekonomik anlamda, siyasi anlamda bir takım önlemler alma derdinde. Çok uluslu şirketler, büyük emperyalist tekeller, Finans-Kapitalistler de yine aynı şekilde kendi şirketlerinin çıkarlarını düşünüyorlar. Onlar için insanların sağlığı, işçilerin sağlığı hiç önemli değil. Onların onlar için asıl olan, kendi işletmelerinin çıkarları ve kendi geleceği. Biz bunlara karşı diyoruz ki; bizim 2020 1 Mayıs'ındaki en önemli sloganımız "İşçilerin Sağlığı Patronların, Kapitalistlerin Parababalarının Kârlarından Daha Önemlidir!"

Türkiye'de de AKP İktidarı birtakım önlemler alma adına tamamen mevcut Parababaların, yerli Parababalarının çıkarları doğrultusunda önlemler aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB'un, Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu TİSK'in talepleri doğrultusunda bir takım önlemler aldı. O açıklanan, Hazine Bakanının da açıklamış olduğu 200 milyarlık bir

önlem paketi alındı. Ekonomik paket diye açıklanan paket tamamen işverenlerin çıkarlarına, işverenleri rahatlatmaya yönelik düzenlemeler içeriyor.

İşçiler açısından alındı gözükken bir takım önlemler de aslında işverenleri rahatlatmaya yönelik. İşçilerin ücretlerinden her ay düzenli olarak yapılan kesintilerle oluşturulan İşsizlik Fonu bu gün tamamen sermayenin ve işverenlerin çıkarları için kullanılmakta, onların yağmalamasına açılmış durumda. Yapılan birkaç düzenleme oldu. Bunlarla ilgili bir kez daha paylaşmak istiyorum değerlendirmelerimi.

Örneğin geçtiğimiz günlerde ücretsiz izinle ilgili bir düzenleme yapıldı. Ücretsiz izne çıkmak daha önce 4857 sayılı iş kanununa göre işçinin kabulüne bağlı idi. Bu kanun ortadan kaldırıldı. İşveren, işçiyi istediği gibi, istediği sürede ücretsiz izne çıkartabilecek. Ve bu ücretsiz izin süresi 3 ay olacak, daha sonra 6 aya kadar uzatılabilecek. Bu süre içerisinde işsizlik sigortası tarafından ödenecek olan para 1,168 TL, 1,168 TL bugün bir kişinin yaşamını devam ettirmesi için yeterli bir rakam değil. Açlık sınırının da kesinlikle altında bir rakam.

Ücretsiz izne çıkarılanlara 1,168 TL reva görülürken, bu düzenlemeyi yapan milletvekillerinin maaşları 25 bin lira. Emekliye eğer o milletvekilleri iki maaş alma hakları var; böylece bu milletvekilleri 40-50 bin liralara yakın maaş almakta.

Ama bir taraftan da ücretsiz izne çıkartılan işçiyi de ödenecek rakam 1,168 TL oluyor. Böylesine adaletsiz bir şekilde düzenlenmiş bir yasal düzenleme bu.

Şimdi diyelim işveren işçiyi ücretsiz izne gönderdi. Daha sonrasında işverenin cebinden bir tek kuruş para çıkmayacak. Üç ay geçti, bu süre uzadı, bu süre içerisinde işsizlikle geçen süre kıdem tazminatı hesabında hesaba dikkate alınmıyor.

Bir sağlık sigortasından faydalanması için bir düzenleme yapıldı, bildiğimiz gibi. Yani işveren bu süreçte işlerini yoluna koyduktan sonra işçiyi ücretsiz izne çıkartacak, işçinin ücreti işsizlik fonundan ödenecek. İşçinin kendi ücretinden kesilen para ile ödenecek, daha sonra işveren bu Koronavirüsle ilgili süreç biraz daha rahatladığı zaman işçiyi gel, tekrardan çalışmaya devam et diyecek.

Bu süre içerisinde şunu yapıyor mu işveren? Çok para kazandığı zaman kârlarına kâr kattığı zaman bunu yandırdığı işçiyi paylaşılıyor mu?

Yok...

Ama şu anda bir Koronavirüs sürecinden dolayı yaşanan ekonomik zorunluktan kaynaklı olarak yapılan düzenlemelerin tüm faturasını işçilere ve emekçilere ödetmeye çalışıyorlar.

Daha sonra yapılan birkaç düzenleme var. Onunla da ilgili bilgi vermek istiyorum. Yasada, 4857 sayılı yasada denkleştirme denilen bir olay var. O da tamamen işverenlerin çıkarına yapılan bir düzenlemeydi. İşçi bugün işyerinde daha fazla iş var diyelim, 11 saate kadar çalışıyor. Daha sonra bugün fazla çalışmış olduğu süre kadar, iki ay içerisinde o süreyi izin olarak kullanabiliyordu. Böylece fazla mesai ödemek zorunda kalmıyordu işveren. Yani işlerin yoğun olduğu zaman işçi fazla çalışma yapıyor, onun karşılığında diğer günlerde 60 gün içerisinde, iki ay içerisinde izin kullanıyordu. Bu süreyi 4 aya çıkardılar. Yani 60 günlük süreyi 4 aya çıkardılar.

Biz de konuyla ilgili Bakanlığa birtakım yazılar yazdık. Yani bizim talebimiz şuydu Bakanlığa yazı yazarken. Özellikle örgütlü olduğumuz işyerlerine ilişkin araç muayene istasyonlarında, kargolarda ve diğer yerlerde, insanlar için en acil mal ve hizmet üreten birimler dışında faaliyet, üretim ve hizmetler dursun, acil üretim ve hizmet alanlarındaki faaliyet devam etsin, işçiler ücretli izinli sayılsın diye talebimiz vardı. Genel anlamdaki talebimiz de bu yöndedir.

Bakanlık, yazmış olduğumuz yazılara cevaben diyor ki; işçiler şu anda fazla çalışabilirler ya da işleri yoksa izin kullanabilirler. Ama dört ay içerisinde ekonomik anlamda düzelmeye, rahatlamaya olursa da onun yerine fazla mesai yaparlar. Böylece her türlü şe-

kilde işverenleri daha bir rahatlatan düzenlemeler yapıldı. Bir bu...

Şu an bir diğer düzenlemeyle de Türkiye'de artık bu süreç içerisinde sendika, örgütlenme, toplu sözleşme, grev yapma hakları da askıya alınmış durumda. Sendikal faaliyeti sadece bir üye yapma faaliyeti olarak, o üyelik ilişkisine hapsedilmeye çalışıyorlar.

Biz 1 Mayıs'ta başlayacağımız Sarp Lojistik'teki grevde, greve çıkamaz duruma geldik. Bu örnek, Türkiye'deki sendikaların, konfederasyonların sorunlarını ortaya koymak bakımından gerçekten ibret verici.

Bu konfederasyonlar içinde DİSK de var. DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ bu Koronavirüs pandemisi ortaya çıktığında bizim talebimiz oldu diyor, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun kendi açıklaması var. Birgün Gazetesi'ndeki açıklaması da var. Biz talep ettik, diyor. Neyi talep ettiğinin farkında mı?

Biz sorduk aslında bu soruyu, yapmış olduğumuz basın açıklaması ile.

Şimdi talep edilen ş: 6356 sayılı yasadaki bir takım süreler var. Onunla ilgili olarak görevli makam devreye girdiğinde orada işlem duruyor. Bu nedenle bu, grevin askıya alınması demektir. Bu, toplu iş sözleşme sürecinin askıya alınması demektir.

Ve bizim yapacağımız, 1 Mayıs'ta başlayacağımız grev tamamen bu üç tane işçi konfederasyonunun, sözde üç tane işçi konfederasyonunun başvurusu üzerine çıkan genelgeden dolayı başlamadı. Bakanlığın dün bize göndermiş olduğu yazıda işverenin kapsam dışı çalışanlarından toplamış olduğu imza ile istemiş olduğu bir grev oylaması var. Grev oylamasını durdurduğu için biz 1 Mayıs'ta başlayacağımız greve çıkmayacağız.

Greve çıkmamak ne demek? Grev nedir?

Grev işçilerin patronlar karşısında, işverenler karşısındaki en etkili hak arama aracıdır. Yani bu hak arama aracının askıya alınmasına vesile kim oluyor?



Türkiye sendikal hareketindeki üç tane işçi konfederasyonun oluyor. Diyoruz ki; bu genelgenin çıkartılmasına kim vesile oluyorsa işçilerin mücadelesine ihanet ediyor. Yani sonuçta Sarp Lojistik işçisinin 1 Mayıs'ta greve çıkamamasının nedeni üç konfederasyonun talepleri doğrultusunda çıkartılan bu genelgedir.

Bu genelge kimin işine yarıyor? İşverenlerin işine yarıyor. Bizim örneğimizde görüldüğü gibi, grev en etkili hak arama aracı iken bunu kullanılamaz hale getiren nedir? Sözde üç tane işçi konfederasyonunun talebi ile çıkartılan genelge.

O bakımdan bu süreçte işçilerin, emekçilerin, işçi düşmanı, sendika düşmanı bir takım yasal değişikliklerle de karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Şimdi böyle bir talep de olunca ister istemez birçok işyerinde keyfi uygulamalar da hayata geçiriliyor. Mesela otomotiv sektöründe işçiler ücretsiz izne çıkartılıyor. Ve sendikalardan bir ses seda yok. Yine diğer alanlarda birçok sendikaların örgütlü olduğu yerlerde de benzer durumlar söz konusu. Bu noktada biz de işçilerin örgütlenmesi mücadelesini devam ettiriyoruz.

Sendika olarak şu anda Türkiye'de farklı bölgelerde devam eden direnişlerimiz var. Sendika olarak direnişimizi devam ettiren ikinci bir sendika yok. Ne yazık ki yok şu dönemde. Yani birkaç sendika vardı, o sendikalar da bu süreçte grevlerini askıya aldı. Bizim şu anda Muğla'da devam eden, Tüvtürk'te devam eden direnişimiz 626. gününe girdi. Ben buradan direnişi devam ettiren direnişçi kardeşlerimi selamlıyorum.

Yine Şanlıurfa'da 528. gününe girdi direnişimiz. Şanlıurfa/Polçak Tüvtürk Direnişi, orda Direnişi devam ettiren işçi kardeşlerimi selamlıyorum. Kara-

bük'te, Kastamonu'da devam eden ve 155. gününe giren Direnişimiz var. O direnişçi kardeşlerimi de selamlıyorum.

Burada en zorlu günde Samsun-Çorum'da grevimiz devam ediyor. Şu anda grevi devam eden tek sendikamız. Orada da grevimiz 100. gününe girdi. İstanbul'da Basın Ekspres Yolu üzerinde bir yerde, küçük bir işyerinde Nakliyat Ambarında grevimiz devam ediyor.

Şimdi burada, bu süreçte bu sürecin faturasını en fazla işçilere, emekçilere ve yoksullara çıkartılmaya çalışılıyor. Tam da böyle bir süreçte 1 Mayıs'a giriyoruz. Dediğim gibi bu süreçte sendikalar, işçi konfederasyonları yapması gerekeni yapabilmemiş, alması gereken tutumları alabilmiş değil. Yani bu grevle ilgili genelge ibretlik...

Şu anda DİSK yönetiminde bulunanlar sadece DİSK-AR'ın yapmış olduğu araştırmaları açıklamakla yetiniyor. Bu şekilde İşçi Sınıfının örgütlü mücadelesi verilmez. 1 Mayıs'la ilgili toplantı yapıldı. DİSK Başkanlar Kurulu toplantı yaptı. Biz o toplantıya katılmadık. Sonrasında öğreniyorum işte, bugün sanal ortamda dünyanın en büyük 1 Mayıs etkinliğini yapacaklar. 1 Mayıs'lar sanal ortamda doğmadı. 1 Mayıs'lar Şikago'da, Amerika'da işçilerin Parababalarına karşı, kapitalizmin zulmüne, sömürüsüne karşı dişe diş mücadeleden doğdu.

1 Mayıs'lar Koronavirüs pandemisi nedeniyle karantina altına hapsedilemez. Biraz önce söylediğim gibi bugün yaşam devam ediyorsa, işçilerin enerji sektöründe, marketlerde, kargolarda ulaşım sektöründe, diğer alanlarda, belediye temizlikte çalışan işçilerin sayesinde devam ediyor. 1 Mayıs'ın da kutlanacağı alanlar elbette buralardır. Buralarda bulunmak lazım.

Elbette büyük, kitlesel mitingler yapılma koşulları sağlık açısından yok. Elbette bunu biliyoruz. Ancak emperyalistlerin, IMF'nin ve Dünya Bankasının uydu olmuş bir ITUC'un, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun çağrısına uyarak Türkiye'deki 1 Mayıs'ları sanal bir ortamda kutlamak doğru değildir. Balonlarla da kutlanmaz. 1 Mayıs bizim yapmaya çalıştığımız gibi kutlanır. Dünden itibaren işyerlerinde tüm örgütlü olduğumuz yerlerde işçi kardeşlerimiz kutlamaya başladılar 1 Mayıs'ı. Bugün İstanbul'daki Tüvtürk Araç Muayene istasyonlarında sabahın ertesi, tüm istasyonlarda 1 Mayıs bildirileri okundu. 1 Mayıs'la ilgili afişler açıldı iş başı yapılmadan önce. Yarı Samsun-Çorum grev yerinde olacağız. Biz de orada belli bir sayıda, sosyal mesafeyi dikkate alarak grev alanında olacağız, 2020 1 Mayıs'ın grev alanında kutlayacağız, Samsun-Çorum Ambarındaki grevci işçi arkadaşlarımızla beraber. Muğla'da, Şanlıurfa'da, Kastamonu'da, Karabük'teki direnişçi arkadaşlarımız da direniş alanlarını 1 Mayıs alanlarına dönüştürecekler. Diğer örgütlü olduğumuz alanlarda Sarp Lojistik'te, Nakliyat Ambarlarında; bütün buraları 1 Mayıs alanına dönüştüreceğiz.

Tabii ki Türkiye'de 1 Mayıs alanı Taksim'dir. Geçen yıl Taksim'deydik. Aynı zamanda biz bu yıl da Taksim Meydanı'nda da olacağız. 1 Mayıs günü belli temsili bir sayıda arkadaşlarımız ile Kazancı Yokuşu'na karanfilimizi bırakacağız, Taksim Anıtına da çelenk koyacağız. Taksim Meydanı'na her platformda, her 1 Mayıs'ta sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yine 2009'lardan, 2010'lardan başlayarak 100 binlerce işçi ve emekçiyle nasıl Taksim'de buluştursak önümüzdeki 1 Mayıs'larda da yine Taksim Meydanı'nda olmaya devam edeceğiz.

Ama aynı zamanda Koronavirüs pandemisi salgınıyla ortaya çıkan bu sürecin faturasını işçilere ve emekçilere fatura etmeye çalışanlara karşı da her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Sarı sendikacılığa karşı da mücadelemiz sürecektir. Real Market İşçilerinin aynı zamanda sarı sendikacılığa karşı da direnişleri devam ediyor. Real Market Direnişçileriyle de beraberiz biz. Real Market Direnişi 33 aydan beri devam ediyor.

Benim de içinde bulunduğum sendika yöneticilerinin hakkında açılmış ceza davaları var, tazminat davaları var.

Bu Koronavirüs pandemisi sürecinde de biz Kozyatağı Metro'nun önünde olduk, direnişimizin devam ettiği mesajını verdik. Önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Uzel Makine İşçileri Türk-Metal Sendikası'nın, san Türk-Metal Sendikası'nın ihaneti sonucunda 12 yıldan beri tazminatlarını alamıyor. Uzel Makine İşçilerine de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Uzel Makine İşçileri de bir yılı aşkın zamandan beri direniyor, mücadele ediyor. Geçen yıl beraberdik, Taksim'e de gittik. Bu sene de az sayıdaki arkadaşımızla beraber yine 1 Mayıs'ta beraber olacağız.

Makro Market İşçilerine de sahip çıkıyoruz. 6500 işçinin çalıştığı, ülkedeki en büyük konkrato sürecinde olan işletmedeki Kayseri'deki, Ankara'daki Konya'daki İstanbul'daki arkadaşlarımıza da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Makro Market'teki İşçilerin mücadelesini de kazanımla sonuçlandıracağız er geç, onlara da sahip çıkacağız.

Aynı zamanda başta taşımacılık işkolunda olan işçi arkadaşlarımız olmak üzere, örgütlü olduğumuz alanlarda, kargolarla mesela, buradaki arkadaşlarımızın hangi koşullarda çalıştığını biliyoruz. Kargolarla örgütlü olan bir işçi sendika var. İşverenlerin icazeti ile örgütlenmiş durumdadır. Oradaki işçi arkadaşlar da bize üye olmak istiyorlar. Ama oradaki sendika, işçileri baskıyla tehditle kendi sendikalarında tutuyor. Kargodaki işçileri de, Aras kargodaki, Yurtiçi Kargodaki, diğer kargolardaki işçileri de bizim sendikamıza örgütlenmeye çağırıyoruz. Çünkü bu süreçte en fazla risk altında çalışan, en fazla çalışmaya zorlananlar arasında onlar da var. Sokağa çıkma yasağı ilan edilir kargodaki işçiler paket taşırlar. İşte online sistem üzerinden verilen siparişleri yerine getirmeye çalışırlar.

TNT/Fedex'te sendika olarak örgütlüyük, çoğunluğu sağlanmış durumdayız. Yetki sürecimiz mahkemede devam ediyor. Yurtiçi Kargo'da, MNG'de, Aras Kargo'da daha önceki yıllarda direnişlerimiz, işgallerimiz oldu. O süreçlerin çok önemli kazanımları oldu. Daha sonraki süreçlerde, dediğim gibi bazı icazetle örgütlenen sendikalar var. Ama oradaki işçiler de bizim sendikamıza gelmek istiyorlar, baskı görüyorlar.

Biz her zaman için şunu söylüyoruz: Buhandığımız her yerde, tüm işyerlerinde sandık kuralım, işçilerin sendikal tercihlerine saygı gösterelim, diyoruz. Bunu da her zaman söylüyoruz. Bu süreçte baskı altında olan kargo

işçilerinin sorunlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onlarla ilgili de Bakanlıkla yazışmalarımız var. Örgütlenmelerimizin devam ettiği kargolar var, görüştüğümüz kargo işçileri var, bunlarla ilgili mücadelemiz de sürecektir.

Bu süreçte, dediğim gibi, bu sürecin faturasının işçilere çıkartılmasına karşı, Parababalarına karşı mücadele ettiğimiz gibi aynı zamanda da sarı sendikacılığa karşı da mücadelemize devam edeceğiz. Biraz önce bizim Genel Sekreterimizle görüştüm, gerçekten ibretlik. Gebze Sendikalar Birliği daha öncesinde 1 Mayıs'la ilgili yarın yapacağı 40-50 kişilik basın açıklamasını, Kaymakamlığın tamamen keyfi bir tasarrufu ile 5 kişiyle yapmayı kabul ediyor. Kaymakamlık, ben böyle karar aldım, diyor. Koronavirüs sürecinde karar aldım diyor. Bunu üzerine 5 kişi ile sendikada yapmayı kararlaştırıyorlar...

Şimdi bu sendikacılık değil. Yani elbette bu zor dönemde işçilerin sağlığı bizim için her şeyin önünde gelir. Bu Koronavirüs sürecinde alınması gereken tedbirler alınmalıdır. Sağlıkla ilgili, sosyal mesafedir, işte temizlik kurallarına dikkat etmektir, beslenmeye dikkat etmektir; bunların hepsine dikkat etmek gerekir. Ama biz bir taraftan da mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim 1 Mayıs'larımızı kimse karantinaya almaya kalkamaz. Mayıs'ların karantinaya alınması, sınıf mücadelesinin karantinaya alınması gibi Parababalarının alttan alta böyle hesapları da var. Buna da fırsat verilemez. Elbette sokağa çıkmamız gereken, alana çıkmamız gereken her platformda da Parababalarının karşısına, bu işçi düşmanlığı yapan siyasi iktidarın karşısına da her alanda çıkmaya devam edeceğiz. Yani bunun için bir bedel ödemek gerekirse de hep beraber o bedeli ödeyeceğiz.

Yani yüreğimiz elbette şundan yanıyor: En zor koşullarda bir sokağa çıkma yasağı ilan edilir, daha sonra patronlar valiliğe başvuru yapar, işte bizi işyerimiz sokağa çıkma yasağının dışında bırakılsın diye, vali ona izin verir. Bir taraftan da evde kal çağırılır yapılar ama evde kalmayıp da çalışmak zorunda olan insanlar bırakılır bu riskli ortamda. Kalabalık ortamlarda birbiri ile temas halinde çalışmak zorunda kalır.

Örneğin madenlerde... Soma'da, katliamın olduğu Soma'da, 200 tane 300 Soma İşçisinin testinin pozitif çıktığı söyleniyor.

Niye? Madenlerde bu koşullarda çalışmaya zorlanıyor insanlar. Ve buna karşı

da orada örgütlü olan sendika Türkiye Maden İşçileri Sendikası hiçbir şey yapmıyor. Tamamen patronlarla işbirliği içerisinde. Orada Bağımsız Maden-İş Sendikası, Dünya Sendikalar Federasyonu'nun da üyesi, bizim de ilişkide olduğumuz Bağımsız Maden-İş Sendikası mücadele etmeye çalışıyor. İşçilere sahip çıkmaya çalışıyor. Sarı sendikacılıkla Parababalarının işbirliği halinde olduğunu görüyoruz.

Türkiye'de işçiler ve emekçiler olarak bu işçi düşmanlığına karşı, bu sendikal hakların askıya alınmasına karşı bir araya gelerek, örgütlenerek kendi güçlerimizi ortaya koyarak bu gidise hep beraber dur diyebiliriz. Yani bunu yaratmak lazım, bunun mücadelesini veriyoruz sendika olarak. Buhandığımız her alanda bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. 1 Mayıs'lar da bunun bir aracı.



Aslında şu tablo ortaya çıkıyor. Giderek de bu yaşananlar bir gerçeği biraz daha ortaya çıkmaya başlıyor: Başta da söylediğim gibi toplumsal sömürünün, sosyal sömürünün ortadan kalktığı kanunsal sağlığın daha etkili hale geldiği bir sürecin gelmesinin de aslında insanlık için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü dünyamız, işte o cıllanan Amerikan rüyasının ne hale getirdiği ortada...

Şu anda ne getirirdi? Biraz önce söylediğim gibi toplu mezarlar ve en çok ölümlerin yaşandığı bir ülke getiriyor insanlara...

Yani bunun dışında bir seçenek var mı?

Yok... Ve dediğim gibi diğer ülkelerdeki olup bitenlerde bu yönde. Yani bu yönde değerlendirmek lazım bu durumu.

Bizim bu 1 Mayıs'ta en önemli talebimiz, sloganımız şu: "İşçilerin, emekçilerin sağlığı patronların kârından daha önemlidir." Böyle bir anlayışla, böyle bir mücadeleyle bu süreçte işçilerin ve emekçilerin hem sağlıklarını korumuş oluruz hem ekonomik anlamda kazanımlarını korumuş oluruz. Çünkü gerçekten bu sürecin dünyadaki

ekonomik duruma etkilerinin ne olacağını konuşuyor. Bunun ekonomik anlamda 1929 ekonomik bunalımından sonraki en bunalımlı dönem olacağı söyleniyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik anlamda, siyasi anlamda en büyük bunalım yaşanacağı konuşuluyor.

Türkiye'de önümüzdeki süreçte 15 milyon insanın işsiz kalacağından söz ediliyor. Çünkü kerte kerte işsizlik de artacak. İşsizlik artacak, hayat pahalılığı artacak, bir taraftan karşılıksız para basılacak. İşte ekonomistler değerlendirmeler yapıyor. Bu süreçte artık çıkış yolu olarak neyin ortaya çıktığı da ortada. Kısacası, işçilerden emekçilerden yana, toplumsal sömürünün ve baskının ortadan kalktığı kanunsal bir toplumsal düzenin ihtiyacını da ortaya koymuştur bu süreç. O bakımdan İşçi Sınıfının ekonomik demokratik mücadele örgütleri olarak, sendikalar olarak bu süreci değerlendirmek ve işçilerin haklarına sahip çıkmak gerekiyor. 2020 1 Mayıs'na giderken buhantığımız işyerlerinde, sendikamızın bildirimlerini okuyoruz, bağlı buhantığımız Dünya Sendikalar Federasyonu'nun bu konuda bildirisini var. Onları işyerlerinde arkadaşlarımız okuyor. Yine Dünya Sendikalar Federasyonu'nun çıkarmış olduğu afişler var. Dünya Sendikalar Federasyonu sunulmuş anlamda bu olaya bakıyor.

Uluslararası Sendikalar Federasyonu ITUC gibi bu meseleye bakmıyor. İşte 1 Mayıs örneğinde olduğu gibi dünyanın en büyük sanal mitingini yapacağız diyorlar, 1 Mayıs'taki açıklaması o yönde. Bizim DISK de, o büyük dörtü denilen dörtü de bunların bir payandası olmuş durumda. Şimdi bizim şu anda, özellikle bu pandemi sürecinde 2020 1 Mayıs'na giderken taleplerimiz; herkese ücretsiz sağlık hakkı, işten çıkartmaların yasaklanması temel acil, devam etmesi gereken üretim ve hizmetlerin dışındaki tüm işyerlerinin geçici faaliyetine son verilmesi, buralarda çalışan işçilerin ve emekçilerin ücretli izinli sayılması, bu ücretlerinin sosyal devlet olma ilkesiyle devlet tarafından ödemesi, bu süreçte işverenlerin de sorumluluk alması; kanunsal sağlığın geliştirilmesi, özel hastanelerin bu süreçte kamulaştırılması ve insanların bir şekilde ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabilmesi, yaygın testleri yapılmasıdır. Bu konuda gerçekten Küba'daki sağlık sistemi örnektir.

O bakımdan bu süreçte dediğim gibi başta işçilerin, emekçilerin sağlıklarına sahip çıkılması, alınması gereken önlemlerin alınması ama bir taraftan da

kendi haklarımıza yönelik, örgütlenme hakkımıza, grev hakkımıza, toplu sözleşme hakkımıza yönelik saldırılar karşısında örgütlü ve birlik şeklinde mücadeleye devam edilmesi gerekir.

Biraz önce de söylediğim gibi mücadelemiz, İşçi Sınıfı mücadelesi karantinaya almaz. Buna izin verilemez. Yani bu ad altında, karantina adı altında, farklı şekilde bu mücadele hapsedilemez. İşçi Sınıfı mücadelesi devam ediyor. İşçi Sınıfı mücadelesi, Parababalarının işçi düşmanlığına karşı da, Parababalarının sömürü soygun düzenine karşı da, Parababalarının siyasi iktidarlarına karşı da, emperyalistlere karşı da devam edecek.

1 Mayıs'larda İşçi Sınıfının diğer talepleri de servetin ve gelirin adil paylaşımı, işçilerden gelir vergisi kesilmesi, servetin vergilendirilmesi, taşeronluğun yasaklanması, yani Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkılmasıdır.

Cumhuriyet'in kazanımları noktasında örneğin Türkiye'de Hfzıssıhha Enstitüsü kapatıldı. AKP iktidarı döneminde kapatıldı. Şimdi Hfzıssıhha Enstitüsü olmuş olsaydı, Koronavirüsle ilgili bir aşı geliştirme imkanı ortaya çıkabilirdi. Bu potansiyeli olan bir Enstitü kapatıldı.

Aynı şekilde SSK'nın ilaç fabrikası kapatıldı. Bomonti'de Petrol-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu ilaç fabrikası kapatıldı. İlaç fabrikasında 22 çeşit ilaç üretiliyordu. Ve bu SSK ilaç fabrikası Türkiye'deki ilaç tedariklerinin fiyatını da dengeliyordu. Bu da 2005 yılında kapatıldı. SSK ilaç fabrikası Türkiye'de kapatıldığı dönemde işçileri eş ve çocukları ile birlikte şu anla kıyasladığımızda aşağı yukarı 40-50 milyon işçiye ve emekçiye ve çocuklarına da hizmet verebilecek, sağlık anlamında ilaçların temini anlamında hizmet verecek kapasitedeydi. Bu da kapatıldı.

O bakımdan Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmak demek aynı zamanda insanların geleceğine ve sağlığına da sahip çıkmak demektir. Kanunsal hizmetlere sahip çıkmak, aynı zamanda insanların geleceğine de sahip çıkmak demektir.

Bu 2020 1 Mayıs'na her ne kadar zor koşullarda yani bu insanlığı karşı karşıya kaldığı ve şu ana kadar 220 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Koronavirüs pandemisi sürecinde, zorlu süreçte gidiyor olsak bile gelecek Türkiye İşçi Sınıfının, Dünya İşçi Sınıfının ve dünya haklarının olacaktır, diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.

"Türkiye'de 1 Mayıs demek Taksim demektir!"

Haluk Kürtuluş Partisi olarak 1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz ve yüz binlerce insanımıza ulaşan canlı yayın sırasında Türkiye'nin dört bir tarafından Direnişçi İşçilerin yanı sıra 1 Mayıs'ın Anavatanı Taksim'e çıkan, 1 Mayıs Marşı ve coşkulu sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen bir yürüyüşün ardından 1 Mayıs Şehitlerimizi hem Kazancı Yokuşu'nda hem Taksim Anıtı'nın önünde anan Nakliyat İş'e de yer verdik.

DSF Başkanlık Kurulu Üyesi, DSF'ye bağlı Uluslararası Taşımacılık İşçileri Enternasyonal Genel Sekreteri ve Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'yla 1 Mayıs günü yapılan canlı bağlantının çözümünü aynen yayınıyoruz.

Pınar Akbina: Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi Nakliyat-İş Sendikası'na bağlanıyoruz. Ayaklarımız tozıyla, Taksim'den geldiler, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutladılar. Şimdi, uluslararası çapta bir sendikacı, Dünya Sendikalar Federasyonu Başkanlık Kurulu Üyesi, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Sendikası Enternasyonal TUI Transport'un Genel Sekreteri, Nakliyat-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'na sözü veriyoruz. Özellikle 1 Mayıs İşçi-Emekçi Bayramımız kutlu olsun, hoş geldiniz.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Teşekkür ederim, sizin de 1 Mayıs'ımız kutlu olsun.

Pınar Albina: Çok teşekkürler Başkan. Ayağınızla tozıyla geldiniz, neler yaptınız, nasıl geçti kutlanmanız? Özellikle bir bilgi almak isteriz. Sizi canlı canlı dinlemek, heyecanınızı paylaşmak isteriz.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Teşekkür ederim. Ben bir kez daha işçilerin, emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ı kutluyorum. Bugün 1 Mayıs Meydanı Taksim Alanı'ndaydık, her yıl olduğu gibi. Bugün 2020 1 Mayıs'ında dünyada ve ülkemizde, Türkiye'de Koronavirüs pandemisinin dolayı kitlesel, birleşik, daha coşkulu 1 Mayıs kutlama koşulları yoktu. Ancak buna rağmen, bu koşullarda da birkaç açıdan 1 Mayıs'ların önemini ve içeriğini tüm İşçi Sınıfımızla, halkımızla paylaşma gereği ve sorumluluğunu hissediyoruz.

Bunlardan birincisi; 1 Mayıs, İşçi Sınıfının kapitalizme karşı, Parababalarının zulmüne, baskısına karşı isyanından doğmuştur. Yani 1 Mayıs'lar mücadele günleridir bu anlamıyla, İşçi Sınıfının uluslararası bir mücadele günüdür. Sadece bir ülkede değil, bugün tüm dünyanın değişik ülkelerinde, bize de bilgi geliyor, işte Yunanistan'dan Venezuela'ya, Şili'ye, Latin Amerika ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde, Pakistan'da, İran'da ve tüm ülkelerde İşçi Sınıfının kalbi ve mücadelesi, Parababalarının zulmüne karşı isyan gününe dönüşü. Ancak bu yıl kitlesel mitingler, kitlesel eylemler yapılamamakta birlikte, tüm İşçi Sınıfı bu mücadeleyi buhantığımız koşullarda veriyor.

1 Mayıs'ın bizim açımızdan ikinci bir yönü de şudur: Türkiye'de 1 Mayıs dediğimiz zaman aklımıza gelen Taksim Meydanı'dır. Taksim, 1 Mayıs Alanı'dır...

O bakımdan, bu süreçte de olsa İşçi Sınıfına, mücadeleye olan sorumluluğumuzdan dolayı, İşçi Sınıfının gerçek 1 Mayıs'larını kutlandığı, coşkulu, yüz binlerce katılımla

kutlandığı, 12 Eylül sonrası dönemde mücadeleye tekrar kazanılan bir mücadele alanına sahip çıkmak için, bugün temsili de olsa direnişçi arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle beraber 1 Mayıs Alanı olan Taksim Meydanı'ndaydık.

Real Market Direnişi'nden arkadaşımız vardı, Uzel Makine Direnişçisi arkadaşımız vardı, bu direnişçilerle beraber AKM'nin önünde toplandık, 1 Mayıs Marşı'nı söyleyerek, 1 Mayıs Marşı eşliğinde Taksim Anıtı'na gittik, sloganlarımızı haykırdık. Taksim'in İşçi Sınıfına yasaklanamayacağı, Taksim'in 1 Mayıs Alanı olduğumu dosta düşmana bir kez daha 2020 1 Mayıs'ında Taksim Meydanı'ndan haykırdık. Marşlarımızla, sloganlarımızla, az sayıda da olsa, kitleselliğimiz istediğimiz ölçüde olmasa da coşkulu 1 Mayıs Anıtı'na çelenk bıraktık. Orada kısa bir açıklama yaptık.

Bu seneki 1 Mayıs, olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz 1 Mayıs. Koronavirüs pandemisinin geçtiğimizden dolayı insanlığın başının belada olduğu, bununla uğraşmak zorunda kaldığımız bir süreçte gerçekleşti bu yılki 1 Mayıs. Bir taraftan da bu 1 Mayıs'ta, geçen hafta 23 Nisan'da olduğu gibi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O bakımdan, geçtiğimiz 1 Mayıs'lara göre çok daha fazla önem almıştı.

Bizden önce 1 Mayıs'la ilgili gelip oraya çelenk bırakanlar oldu. Bir takım işçi konfederasyonlarından çelenk bırakanlar oldu, onlar herhangi bir açıklama yapmadan, bizim yaptığımız gibi 1 Mayıs'ın ruhunu ve gerçek özünü yansıtmadan, göstermelik olarak bir çelenk bırakıp gitmişlerdi. O bakımdan bu yıl 1 Mayıs birtakım sınırlamalar içerisinde gerçekleşmiş olsa da, biz bu sınırlamaları da aştık. Polislerin ken-

dileri de ifade etti "Nakliyat-İş Sendikası yine yapacağına yaptı" diye. Çünkü diğer sendikalara bir açıklama yapma fırsatı, olanağı tanımamış polis. Ama biz sloganlarımızı, marşlarımızı haykırdık, açıklamalarımızı yaptık. Her iki tarafta da, gerek Taksim Anıtı'nda, gerek Kazancı Yokuşu'nda, karanfillerimizi, güllerimizi bıraktığımız yerde de açıklamalarımızı yaptık.

Geçtiğimiz yıllarda daha kitlesel bir katılımla yapıyorduk bu etkinliklerimizi, geçen sene yüz sayısını aşmıştık. Yani burada verdiğimiz mesajla Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Meydanı olduğunu, Taksim Meydanı'nın İşçi Sınıfına yasaklanamayacağı, buna sahip çıkma iradesini her türlü mücadelemizle bir kez daha göstermiş olduk.



Yani mesele sadece burada göstermelik bir şey yapmak değil, çünkü Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'lara açılması 2004'lerden başlayarak 2007, 2008, 2009'lardaki mücadeleye, yüz binlerce kişilik kitlesel mücadeleyle, olmuştur. O bakımdan her yıl olduğu gibi bu sene de Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Marşımızla, pankartımızla, sloganlarımızla Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Meydanı olduğunu direnişçi, işçi kardeşlerimizle beraber bir kez daha haykırdık. Ve temsili de olsa bu iradeyi İşçi Sınıfımıza, emekçi halkımıza mesaj olsun diye

kararlıca göstermiş olduk.

Biz elbette sadece Taksim'deki bir etkinlikle 1 Mayıs kutlaması, 1 Mayıs etkinliği yapmıyoruz. Bugün Kastamonu'da Tüvtürk Direnişçisi arkadaşlarımız 1 Mayıs etkinliği yapıyor. Diğer direniş alanlarında; Muğla'da, Şanlıurfa'da, Karabük'te yapıyor. Samsun-Çorum Grev Yeri'nde yaptık dün. Samsun-Çorum Ambar grev alanını 1 Mayıs alanına dönüştürdük.

Örgütlü olduğumuz tüm yerlerde, Sarp Lojistik'te, nakliye ambarlarında, araç muayene istasyonlarında, Ergene'de, İstanbul'daki, Bursa'daki muayene istasyonlarında işçi arkadaşlarımız işbaşı yapmadan önce işyerlerini 1 Mayıs alanlarına dönüştürdük.

Sonuç olarak bugünkü etkinliğimizle Taksim Meydanı'nın işçilerin 1 Mayıs alanı olduğunu gösterdik. Bu iradeyi İşçi Sınıfımız adına, tüm İşçi Sınıfımız ve halkımızın mücadelesi adına dosta düşmana bir kez daha göstermiş olduk.

Pınar Akbina: Evet, Sayın Başkan. Hepimizin, tüm İşçi Sınıfının yüreğini ferahlattınız Taksim'e çıkarak. Bu sene bizler buruk kutluyoruz maalesef, hep alanlardayken bu sene ne yazık ki evde olmak zorunda kaldık, bilim bunu gerektirdiği ve halkımızın sağlığını düşündüğümüz için. Ancak siz, dediğimiz gibi, tüm İşçi Sınıfının yüreğini ferahlattınız. Emeginize sağlık, ayağınızla sağlık diyoruz.

Şu an heyecanınızı, coşkunuzu bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Birazdan da sizin Taksim'e giriş anınızın görüntülerini yayımlayacağız. Daha sonra yine direnişçi işçilerle bağlantılar yapıyoruz, canlı yayımlar bu şekilde devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz başkan. Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Kolay gelsin, başarılar.

Pınar Akbina: Sağ olun.

Köy Enstitüleri ve bir aydın bozuntusu

Başta raftı sayfa 20'de

CHP tek partidir, iktidarı tek başına sürdürmektedir. Köy Enstitüleri'nin arkasında olduğu bilinen İnönü Millî Şef'tir, buna rağmen... Tabii, Finans-Kapitalin elindeki "Hür Basın"ın ve siyasetçilerin katkısıyla...

Ne yalanlar, ne provokasyonlar, ne saldırılar... En çok kullandıkları silah din düşmanlığı, mezhep farkı, komünistlik ve namus, her zaman olduğu gibi... Fakir Baykurt anlatıyor:

"... Söyledik Gönem'de okuduğumuz / "Köy enstitüsü yanı?" / Isparta'da gülağı tüccarımız... / İçeri girip bir gazete getirdi: / "Balık burada ne yazıyor? Al mendili saçakladım / Anasının yanında kızını kucakladım / Gazeteyi serdi önümüze. "Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri yapılırken Eskişehir Milletvekili Emin Sazak Enstitülerde ananelerimize aykırı müzik eğitimi yapıldığını öne sürdü..." Sordu gülağı tüccarı: "Bilmiyor musunuz bu türküyü?" / "Hayır bilmiyoruz." / Gerçekten duymamıştık. Hep böyle kondurular üretiliyor. Öğretmenlerin önünde kız erkek birleşerek, anasının yanında kızını kucaklayarak. Bunları Meclis'te söyleyip gazeteye yazdırınlarda hiç utanma yok." (http://bilsank.blogspot.com/2018/03/koy-enstitulu-delikanli.html).

"... / "Kızlar öğretmen olacak mı gerçekten?" / "Evlenecek misiniz? Yoksa düzüp düzüp bırakacak mısınız? / Neye uğradığımı bilemedim birden... / "Doğru mu yaani söyleyenler? Sen kaçı düzdün?" Çoban efendiyi iyilüde yanıtlamayı düşündüm önce: / "Enstitü bu kadar yakında; niçin gelip gezmiyorsunuz?" / "Köyde konuşuyorlar. Ondan soruyoruz yaani." / "Sizin Manastır Alevi köyü değil mi?" / "Siz de cemlerde kafaları çelcip çelcip yaani, horozları uçurup uçurup, mumları söndürüp söndürüp yaani, dahıyorsunuz birbirinizin karısına kızına, öyle değil mi?"

"Hüsni Bey, Şekip'in kardeşi. Konakta, çiftlikte onun da payı var... / ders soruları bitti. "Peki komünistlikten ne okuyorsunuz?" dedi bu kez... / "Çok söyleniyor, öyle dersler okuduğunuz! Yaani ileride köyleri komünist yapmak için?" / "Bizim öyle bir dersimiz yok! dedim telaşlı... / güliyor bryk altından. "Hep böyle yetimlerden, yoksullardan mı seçer öğrencilerini enstitü?" / "Halk Partisinin okulları bunlar. Ama iyi okuyorsunuz!" / Beylerle, bey çocuklarıyla aramız açıldı gider... / Beylerden bizi beğenene yoktu. Örneğin Şekip, "Hasan Ali'nin piçleri! Bunlardan öğretmen mi olur?" diye sövüyor, "komünist öncüler" olarak yetiştirmizi söylüyor. "Ama yağma yok, bu yurdu biz onlara kapırmayız!" / Biz de... Kurtuluş Savaşından sonra iş düşmanın olduğu gibi kaldığını söylüyoruz. Fırsat buldukça "Beyler köylünün kanını emiyor, Toprak Reformu zorunludur! diyoruz... / Hüsni Bey... "Bey çiftlikleri olmasa Türkiye'nin üretimi sıfıra düşer... Atatürk'ün yok mu çiftlikleri?... Ankara'da, Yalova'da, Mersin'de. Atatürk gütiği her yerden kendine çiftlik aldı. Sonra bunları Hazineye verdi; çünkü zürriyeti yoktu."

Bu kadar acımasız, bu kadar ah-laksızdırlar. Bu yüzden Fakir Baykurt; "Oradaki (Isparta Gönem Köy Enstitüsü) öğrenciliğimin yarısı cennet, yarısı cehennemdir", diyor.

Şimdi de farklı değil. Gezi Direnişi sırasındaki "Kabataş Gelini" yalamı örneğin. Ya da: "Camilere ayakkabılarıyla girdiler, camide bira içtiler", gibi... Bugün "Kürt Açılımı"nın sözde son bulmasıyla bunlara bölücülük de eklenmiş durumda. Bir de 17 ve 25 Aralık ile 15 Temmuz'dan beri Fetoculuk! Fakir Baykurt devam ediyor:

"Oysa komünizmin ne olduğunu bilmiyorum... "Rusya'nın rejimi! O rejimde karı kız ortak! İnsanlar bacısıyla yatar!" diyorlar"

"Gönem'de... zaman buldukça kitap okuyorum. Enstitü de bizi böyle yönlendiriyor. Sabahları özgür okuma saatlerimiz var... çok okuyanlar sevilirler. / Bu güzel hava 1946'da değişti. Çok okuyanlara "komünist" damava basıldılar. / Ankara'da önc-

titülerin yönetimi el değiştirdi. Halk Partisi... seçimleri kazanabilmek için habire ödüm veriyor... Amerika'nın dümen suyuna girdi. Polis, jandarma yurtta "komünist" avlıyor. Özellikle yazın alanında sıkı denetim var. Ufacık başımla ben de izleniyorum... haberlerim de yansıyor köye. / Bilen bilmeyen anama sesleniyor: / "Elifçee! Oğlun komünist olmuyuuş!" / "... Komünist demek... Kız kardeşimle evlenmek demek! Senin karı, benim karı yok demeeek!"

Böyle yalanlarla Köy Enstitüleri'ni bitirdiler. CHP içinde gerici muhalefet güçlendi. "Köy Enstitülerini Cumhuriyetin eserleri içinde en kıymetlisi, en sevgilisi sayıyorum", diyen Millî Şef İnönü dahi Köy Enstitülerinin arkasında durmadı. Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç görevden alındı. Kendisine sorulduğunda İnönü, dönemi ve bu değişiklikleri şöyle anlatıyor:

"Köy Enstitüleri'nin kapanmasından duyduğum acıyı tarif edemem (...) herkes zanneder ki Hasan Ali Yücel'i, Tonguç'u isteyerek değiştirdim; Köy Enstitüleri'nin kapanmasına neden oldum diye, benim hakkında kamuoyunda yanlış bir hüküm vardır, aslında o zaman bir sürü olaylar oldu. Kurultayda Enstitüler aleyhine bir cereyan başladı. Ben bunların doğru olmadığını yerine giderek tespit ettim, ama bu o kadar yoğunlaştı ki grubu etkiledi. Grubun büyük çoğunluğu Köy Enstitüleri'nin aleyhine dönuştü. Bakanlar içinde Köy Enstitüleri'ne vaziyet alanlar çoğaldı. En çok da bu konuda Köy Enstitüleri'nden şikâyet edilenlerin başında Millî Eğitim Bakanı Yücel'le, Genel Müdür Tonguç hedef alınıyordu. O sırada rahmetli Mareşal Fevzi Çakmak'tan da yoğun şikâyetler gelmeye başladı. Mareşal, "Bu komünist yuvalarını ne zaman kapatacaksınız diye soruyordu?" Mareşal, bunu âdeta bir mesele haline getirmişti. (...) Bu konuda bütün organlarda gücümü kaybetmişim. Ordunun üst kademesinde de huzursuzluk başlamıştı. Onun için en çok bu konuda saldırıya uğrayan, Ulusal Eğitim Bakanı Yücel'in, Genel Müdür Tonguç'un gönlünü alarak bir süre için bu şimşekleri bu olay üzerinden uzaklaştırmak istedim. Fakat sonradan demokratik hareketleri de başlatınca, olaylar öyle gelişti ki kendi cereyanında yürüdü ve bir an geldi ki Köy Enstitüleri'ni, eski gücüyle, eski ruhuyla devam ettirmek olanakları benim elimden çıktı" (Mevlüt Kaplan, Aydınlanma Devrimi ve Köy Enstitüleri. Aktaran: Mehmet Anık. Bir Modernleş(tir)me Projesi Olarak Köy Enstitüleri. https://www.academia.edu/4449802/Bir_modernleş(tir)me_projesi_olarak_k%C3%B6y_enstit%C3%BCleri_-_Village_Institutes_as_a_Modernisation_Project_-_Mehmet_ANIK).

Böylece; "iş içinde, iş için eğitim", şairiyle yola çıkan, başka deyişle eğitimde teori ve pratik bütünlüğünü sağlayan kültür ocakları, Cumhuriyet'in devrimci eğitim adımı son bulur. Köy enstitülerinde nüfusun % 80'i, çok ilkel şartlarda yaşayan, okuma yazma oranı % 5'i geçmeyen köylülüğün geliştirilmesi hedef alınmıştır. Yoksul köy çocukları; köylerinde ekmeğini taştan çıkararak aydın, bilinçli, kitap okuyan, tartışan, enstrüman çalan, sağlık-ziraat-inaaat-demircilik-marangozluk bilgileriyle donatılmış birer halk şefi haline getirilmişti.

Köy enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç ya da eğitim camiasının deyişle Tonguç Baba, bir eğitim devrimcisidir. Sosyalist kafalıdır. Sosyalizmi bilir. Örneğin, Marksist artdeğer teorininin anlatıldığı aşağıdaki pasaj Tonguç'un 1933'te yazdığı kitaptan



Tonguç öğrencileri.

aktarılmaktadır:

"Ondokuzuncu asırda... içtimai (toplumsal) sınıflar sermayedarlar ve işçiler diye ikiye ayrıldı. Bu iki sınıfın içtimai ve iktisadi vaziyetleri birbirinden pek farklı olduğu için servelerin taksimindeki müsavatsızlık (eşitsizlik) birçok mütefekkirlerin (düşünürlerin) nazarı dikkatlerini celbetmeye başladı. Bu ademi müsavatın (insani eşitliğin) en büyük sebebi addolunan mülkiyeti izale etmek (kaldırmak) ve faaliyeti beşeriyenin mihverini (toplumsal faaliyetin ekseni) değiştirmek temayülü (eğilimleri) uyandırmıştır. İşte bu fikre taraftar olan iktisadçılara (sosyalistler) denilir. (Sosyalistler arasında meslek itibarıyla pek çok ihtilafat (ayrılıklar) mevcut olduğundan bir sosyalizm mektebi değil müteaddit (birçok) sosyalist mektepleri mevcuttur). Sosyalizmin müsterek akideleri (ilkeleri) hülasatan (özetle) şöyle izah edilebilir: 1 — Onlara göre içtimai geçimsizliğin sebebi emvalin (malların, zenginliğin) mahdud (dar) ve tufeyli (asalak) bir sınıf elinde toplanmasıdır. Çareyi, mülkiyetin ve onun tabii bir neticesi olan ücret usulünün ilgasında (kaldırılmasında) bulurlar. 2 — Umumiyyetle sosyalist mektepleri kuvayı umumiyyenin (kamuoyunun) vezaif ve salahiyetlerinin tevsine (genişletilmesine) mütemayildir (eğilimlidir). (Sosyalistlerin en müfriti (ileri geleni) Karl Marx'ın esah iki iktisadi telakkisi (anlayışı) vardır. Bunlardan birincisi mevzuumuzla alakadar olduğu için bu umdeyi (ilkeyi) kısaca anlatalım: Fazla iş = Sur-travail ve zait (arh) - kıymet = Plus - Value nazariyesi... İşle meydana gelen kıymet sermayedarın mahsulatı (ürünü) satmakla elde ettiği kıymettir. İşin istihlak (tüketim) kıymeti ise gündelik suretiyle işçinin aldığı kıymettir. Bundan bizzar (zorunlu olarak) şu netice çıkar ki ilisinin arasındaki fark sermayedarın elinde kalır. Sermayedar mahsulü on saatlik iş (meydana getirilen kıymet) hesabıyla sattığı halde ameleyle (işçiye) beş saatlik işin mukabilini (istihlak olunan kıymet) veriyor ve fazlayı alıkoyuyor. Marx'ın bilahare pek maruf (bilinir) olan tabiriyle zait - kıymet (artdeğer) dediği bu fazladır. Bundan şu netice çıkar demektir: Sermayedar, amelenin on saatlik işini cebine atıyor ve ona beş saatlik iş ödüyor. Diğer tabirle amele sermayedara bedava beş saatlik iş yapıyor. (Ödenmeyen ve zait kıymeti vücuda getiren bu beş saatlik fazla işe K. Marx zait - kıymet (artdeğer) diyor.) (İsmail Hakkı, İş ve Meslek Terbiyesi, Bir Taslak adlı kitaptan aktaran: Engin Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, s. 141-142.)

Elbette, Tonguç'un 1933'te böyle yazması tek başına Marksist olduğu anlamına gelmez. Ancak, teoriden haberdardır, haksızlığa ve sömürüye karşı bir kişiliktir. O günkü yetersizliği de ortaya koyar:

"Şimdiye kadar verilen pek kısa tarihi izahattan da anlaşılacağı vechile gitgide iş ile çalışmak veya faaliyette bulunmak mefhumları (kavramları) arasında sulu bir irtibatın mevcudiyeti nazarı dikkati celbetmektedir. Esasen nazarı (teorik) millî iktisat ilminin en mühim hizmetlerinden biri de işi bir kıymet olarak tanıması, o mefhumu ilmi bir şekilde tefkik etmesidir. Bugün bu tefkikat kati bir şekilde ikmal edilmiş değildir" (s. 143).

Daha sonra oğlu Engin Tonguç çokbilmiş sözde aydınlarımızı da kısaca eleştirerek şöyle der:

"Bundan sonra Tonguç, "Millî iktisadın tekâmül şartları"ni inceleyen endüstrinin, tekniğin ve fazla nüfuslu kentlerin gelişmedeki önemini belirttikten sonra (yazarın notu: Burada bazı sol eleştiricilerin 1960'dan sonra Tonguç'un bu aşamaları bilmediği, evrimi köy gibi ilkel bir yüzeyde tutmak amacını güttüğü gibi suçlamaları akla geliyor. Oturup yüksek perdeden eleştiri yapmak varken, ta 1933'de çakmın küçük bir kitabı bulup incelemenin ne gereği var, diye düşünmüş olsalar gerek!) sanayi toplumlarındaki insanların özelliklerini şöyle belirtiyor: " Bu hayat terni tabii hakiki."

yetini de artırır. Mukayeselere imkan veren binlerce vasıtalar ferdin tenkit kabiliyetini ve itiraz hassasını (özellikliğini) keskinleştirir... Hakiki demokrasi hayat için de tenkitçi zihniyetin lüzumlu bulunduğunu kabul etmek lazımdır..." (s. 143).

Ve bu işine de yansır Tonguç'un. Kendisi eleştirir, doğru bildiğini savunur ve böyle de bir gençlik yetiştirmeye çalışır.

Engin Tonguç'un dediği gibi kendini solcu sanan veya gösteren kimi aydın bozuntuları bu gerçekleri bir türlü görmek istemez. Özellikle de II. Cumhuriyetçiler, "Yetmez ama evet"çiler... Bunlardan birisi de Tanıl Bora nam zat. Bu yıl Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümünde yazdığı



yazısında daha baştan niyetini belli ediyor, şöyle diyebiliyor:

"Köy Enstitüleri, seksen yıldır bitmeyen bir gündem konusuydu aslında. Bir zamandır tavsadığı söylenebilir. Belki öyle olması, başka açılardan bakmaya, daha serin bakmaya fırsat verir." (Birlikim, 22 Nisan 2020, https://www.birikimdergisi.com/haftalik/10047/koy-enstituleri).

"Bu da kabak tadı vermişti artık, tavsada da rahatladık, böylece bu rahat ortamda başka açılardan da bakabilirim", der gibi başlıyor.

Elbette yazının içeriği daha önemli. Başka açılardan ne olduğuna bakalım... Hemen sonrasında şöyle yazıyor:

"Köy Enstitüleri konusu, her şeyden önce, anti-komünizmin kurucu tecrübelerinden ve kurucu mitlerinden biri olarak işlev gördü."

Neredeyse Türkiye'de antikomünizmi yaratan Köy Enstitüleriydi diyecek. Sonra kısmen düzelterek devam ediyor:

"Bir yapı ve söylem olarak komünizm-sonrasına da devreden ve halen mükemmel iş gören modern anti-komünizm cihazının ilk kurulumu, Enstitüler'e karşı karalama kampanyasıyla yapıldı. Komünizmi/solculuğu "cinsel başboşlukta" özdeşleştirilen müstehcen zihniyetin tezvirat malzemesi de Enstitüler'di."

"Antikomünizm cihazının ilk kurulumu"nu doğuran Köy Enstitüleri'ydi, demeye getiriyor. Oysa çok daha öncesinde Kuvayimilliyeciler de komünistlikle ya da Bolşeviklikle suçlanmıştı. Bunu görmeyen geliyor. Yeni bir laf söyleyecek ya!.. Yukarıda belirttik, Tefeci-Bezirgân Sermaye bu topraklarda bin yıllardan beri kök salmış. Bu tür "tezvirat" (yalan, dolan, dedikodu) Tefeci-Bezirgân Sermaye için çocuk oyuncağıdır ve yeni değildir. Neyse ki, "cinsel başboşluk" ifadesini tınak içine almış. Devam edelim:

"Buna karşı bir mitoloji de var: bir Kemalizm miti olarak Köy Enstitüleri. Hem Kemalizmi bir aydınlanma projesi olarak sunmaya elverişli bir mit. Hem de Kemalizmin ihanete uğradığı, tamamına eremediği inanınca canlı timsali olan bir mit.

"Bu mitin oluşturduğu bıkınlık da, bu miti yavaşta camianın kendi üzerine kapanmışlığı, müthiş kendinden emniyeti ve kendinden memnuniyeti —ve yalan zamanda çıkan birkaç kitaba kadar: erkekligi— de, Köy Enstitüleri hakkında salimen düşünmeyi zorlaştıran bir etken olmadı mı?"

"Mir" için Türkçe Sözlük'te şunlar yazılı:

1. isim Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımlı olan halk hikâyesi, mitos.

2. isim, mecaz Efsaneleşen kavram veya kişi.

Buradan da anlaşıldığı gibi Köy Enstitülerine kara çalınıyor, sinsice. Köy Enstitüleri bir hayal ürünü, bir halk hikâyesi değildir. Haydi iyi düşünelim ve mecazi olarak efsaneleşmiş bir kurum demek istedi, diyelim. Bu bir yana, bu mitin oluşturduğu "bıkınlık" da ne ala? Kim bıkıncı? Köy

Enstitüleri hakkında edilen olumlu sözler mi bıkınlık veren? Eğer böyleyse neden? Açık değil. Aslında şunu demek istiyor: Köy Enstitüleri hakkında olumlu bakış o kadar güçlüydü ki, eleştirici bir yazı kaleme almaya cesaret edemedim. Ama şimdi tavsadı, rahatladım, yazıyorum".

Peki, bu tavsamada Türkiye'yi 20 yıldan beri yöneten din bezirgânlarının rolü yok mu? Hiç böyle bakmazlar. Çünkü dolaylı olarak din bezirgânlarını desteklerler. Ellerine tutuşturulan pusulaları böyle gösterir çünkü.

Bunlar neyse, şimdi zurnanın zurt dediği yere gelelim:

"Köy Enstitüleri, esasen kırsal ağırlıklı nüfusun beşeri sermaye donanımını olabildiğince az masrafla geliştirme amacıyla kurulmuş, bununla beraber olarak sadık yurttaş yetiştirme, böylece rejimin rıza üretim tabanını genişletme niyeti güdülmüştü. Köycü popülizm üzerinden Türkleştirmeyi ikmal etme amacı da gözetilmişti, tabii. Köyü kendi içinde kalkındırmanın, köylüyü köyde —ve köylü olarak; geliştirilmiş, mâmur bir ideal köyün köylüsü olartutmaya yarayacağı da umulmuştu. Kemalizmin, kültürel yapıyı ve yapılandırmayı toplumun zembereği olarak gören kültüralizminin de bir örneğiydi tabii."

Toplumun % 80'i köydeyse ve ancak % 5 kadarı okuyarsa, böyle bir yol tutulmasında ne sakınca var? Bunun toplumun gelişmesine katkısı olmaz mı? İyi bir adım değil mi? Bu soruları hiç sormazlar. İle eleştirecekler. Ayrıca, yukarıda gördük, Köy Enstitüleri'nin kurucusu Tonguç, kapitalist ekonomi yasalarını bilen, toplumsal gelişmenin nasıl olacağını gören bir kişi. Köyü kalkındırmak, köylüyü eğitmek, daha üretken kılmak, kooperatiflerle örgütlemek yanlış mı? Bu, kapitalizm öncesi üretim biçimlerinin tasfiyesi anlamına gelmeseyse bile, köylülük üzerindeki kapitalizm öncesi sömürüyü azaltma yönünde ileri bir adım değil midir? Köycü popülizm (köycü halk dalkavukluğu) ile ne ilgisi var?

Gereke mi? Yok!.. Dediğimiz gibi yazarımızın eline tutuşturulan pusula böyle bir yön gösteriyor.

Asıl üzücü olan, içlerinden pek çok yazar, şair, eğitici, bilimci çıkan köy enstitüleri "yarı-münevverlik" (yarı aydın olmak) ile suçlaması.

"Köy Enstitüleri, geç Osmanlı dönemine uzanan, 'eğitim planlamasında' aşağıya mı yukarıya mı ağırlık vermesi?' sorusuna 'aşağı'dan yana verilmiş bir cevap idi. Yani, daha sonra onların kendi etkilerine ışık tutmasını umarak, üst düzey seçkin yetiştirmeye değil; asgarî öğrenim düzeyini olabildiğince yaygın, kitlesel hale getirmeye öncelik vermek.

"Bu yönelim, başta öteki istikameti tercih edenler arasında olmak üzere, "yarı-münevverlik" endişesini alevlendirmişti."

Metafizik bir düşüncenin yansıması



Yoksul köy çocukları.

51... Her ne kadar kendi düşüncesi olarak yazmamış görünse de, kendisinin de böyle düşündüğü belli. Toplumda "yarı aydın" bile olsa okuyazar sayısının artması, bunlar içinden en iyilerin seçilmesi, böylece "üst düzey" aydın ya da bilimci havuzunun genişlemesi kötü bir şey mi? Ayrıca, Cumhuriyet'in yükseköğretimi geliştirme çabalarını yok mu sayalım?

Maalesef böyledir... Bizce asıl bugünkü gerici iktidarı ya da din bezirgânlarını şöyle böyle destekleyenlerin, hem de bilerek destekleyenlerin, bırakalım yarı aydınlığını, insanlıktan şüphe etmek gerek.

Kaldı ki, gericihik bile bu aydın müsveddelerinden daha doğru koyuyor gerçeği. Dinci gerici Mustafa Armağan, şöyle diyor, tabii her zamanki gibi kara çalarak Köy Enstitüleri'nin kapatılması konusunda:

"(...) Köy Enstitülerini'nin tarihçesini verecek değiliz. Hatta eleştiri bağında gündeme getirilen enstitülerin 10 yıllık ömrü zarfında yapılan eğitimsel hataları, ahlaki skandalları, beyin yıkama faaliyetlerini, köylünün manevi değerleriyle alay edildiği, faydadan çok zarar getirdiği ve Sovyetler Birliği'nden ilham aldığı vs. gibi sorunları da ele almayacağız.

"(...) Amaç, teorik bilgiler yerine köylüleri teknik bilgiye sahip okumuş elemanları Toprak Reformuyla köylüye dağıtılacak topraklarda istihdam etmektir.

"Fakat bu nasıl bir toprak reformudur ki, hazırlanmasına Atatürk zamanında, 1935 yılında başlamış, tam 10 yıl boyunca kanun üzerinde "çalışılmış" ve tam da Hitler'in teslim olduğu ay, 1945 Mayıs'ında Meclis'e getirilmiştir ama bu tarihte artık Meclis'in de, İnönü'nün de onu çıkaracak dermanı kalmamıştır! Dolayısıyla Toprak Reformu yapılsa diye başlanan Köy Enstitüleri projesi de Cumhuriyetin ilki kurucusunun bu kanunu bir türlü TBMM'den geçirememesi üzerine (geçirmemesi mi demeliydik?) rafa kaldırılmıştır. "Yani 1945 yılındaki dünya şartları, yani Köy Enstitüleri'nin ideolojik dayanağı olan Sovyetler Birliği'nin karşısındaki ABD kutbunda yer almışız CHP iktidarını kendi eliyle kurduğu bu kurumun kadük hale getirmeye zorlamıştır." (Yeni Şafak, 17 Nisan 2016)

Pek çok yanlış ifade ve yalana rağmen bazı doğruları ortaya koyuyor: Köy Enstitüleri'nin Sovyet eğitim sisteminden esinlenerek hazırlandığı ve II. Emperyalist Savaş sonrası Türkiye'nin ABD'nin çekim alanına girmesi... Köy Enstitüleri'nin ise Sovyet modeli olduğundan Amerikan Emperyalizmi tarafından istenmemesi. Tabii, iç güç olarak sü-

rekli bu doğrultuda alttan çalışma yapan Ortaçağ artığı Tefeci-Bezirgan Sermayeyi unuttumdan. "Yetmez ama evet"çiler bu gerçeklere de gözlerini kaparlar.

Köy Enstitüleri'nin kurulmasında Sovyetler Birliği'nden esinlenme var mıdır?

Bizce vardır. Bu da önemli değil. Normalde, namuslu yurtsever aydınlar ülke gerçekleri de bu uygulamayı dayatmıştır. Bizce çok da başarılı olmuştur. Ancak, ülkede demokratik devrim yapılamayınca, Antika Tefeci-Bezirgan Sınıf dipdiri kaldığından, Köy Enstitüleri kalıcı olamamıştır.

Köy Enstitüleri'nin kurucusu Tonguç Baba iyi bir yurtsever, iyi bir aydın, iyi bir eğitimciydi. İlle de sosyalizm propagandası yapması gerekmez ama bizce düşünce ve uygulamaları bakımından sosyalist bir eğitimciydi, bir eğitim devrimcisidir. Örneğin, Tonguç'un 27 Mayıs Devrimi olur olmaz Anayasa Komisyonu Başkanı Sıddık Sami Onar'a sunulmak üzere hazırladığı ilköğretim ile ilgili taslak, tam bir Demokratik Devrim "Minima Programı"dır. Maalesef Tonguç, devrimden hemen sonra, 24 Haziran 1960'da ölüyor. Aşağıda 13 maddelik bu taslağı olduğu gibi veriyoruz:

"1. İlköğretim mecburi ve parasızdır. Yedi yaşına basan kız - erkek her çocuk on beş yaşına bitirinceye kadar laik ilkökula, teknik okullara ve kurslara devam etmeye mecburdur.

"2. Mecburi öğrenim çağında bulunan her çocuk öğrenim süresince aşağıdaki haklara sahiptir:

"a. Hayat okuluna mahsus ilkelere uygulayabilecek öğretmenlere kavuşmak,

"b. Sağlık koruyucu imkanlar elde etmek,

"c. Modern bir okul binasında okumak ve eğitilmek,

"d. Kitaplardan öğretim araçları

ından faydalanmak,

"e. Öğrenim süresi içinde taşıt araçlarından parasız faydalanmak.

"3. İlk eğitim - öğretim kurumlarının amacı, öğrencileri Türkiye'nin ihtiyacı ve iktisadi bünyesine en uygun bir yolda cumhuriyetçi, laik yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

"4. İlköğretim kurumlarında sınıfları öğrenci sayısı elliden fazla olamaz. Bu kurumlara devam eden öğrenciler yılda en az iki yüz gün öğrenim görürler. Günlük öğrenim süresi beş ders saatinden az olamaz.

"5. Mecburi öğrenim çağında bulunan çocuklar devlet okullarından başka okul veya dershanelere devam edemezler.

"6. Bakılmaya muhtaç kimsesiz çocuklar mecburi öğrenimi tamamlamaya kadar devletçe eğitilirler.

"7. İlköğretim masrafları devlet, özel idare, belediye ve köy bütçelerine konulacak ödeneklerle ve devletçe kabul edilen yardımlarla karşılanır.

"8. Her normal Türk yurttaşı hangi zümreden olursa olsun istidat ve kabiliyetine göre, her derecedeki okullarda öğrenim görmek hakkına sahiptir.

"9. Her öğretmen modern eğitim ilkelerine göre "öğretme hürriyetine" sahiptir.

"10. Mecburi öğretim kurumlarında devletin resmî ilinden başka dille öğretim yapılamaz.

"11. Yetişkin halktan okuma yazma bilmeyen her yurttaşın okuryazar duruma gelmesini sağlayacak halk eğitimi kurumlarına başvurmak hakkıdır.

"12. Köylerde ve köy karakterinde olan kasabalardaki halk, oturduğu yerlerin ihtiyaç ve özelliklerine en uygun laik öğretim kurumlarına başvurmak hakkına sahiptir.

"13. Siyasi partiler mecburi eğitimin, halk ve meslek eğitiminin, sanat ve bilim alanındaki çalışmalarını engelleyecek teşebbüs ve hareketlerde bulunamazlar." (Engin Tonguç, ay, s. 407-408).

Devrimciler bugün iktidara gelse uygulamaları gereken bütünlükte bir program.

Bu gerçekleri görmeyip, anlaşılması zor suntuflu ya da ağdalı cümlelerle Köy Enstitüleri'ni sinsice eleştirmek gericiliğe hizmet eder.

Köy Enstitüleri bugün yok ama bırakmış miras, deneyim çok büyük ve hep anlacaktır.

Yazımızı, bir Köy Enstitülü öğrencinin, Veli Erdemir'in öğrenciyken yazdığı ve gericiğin saldıklarıma neden olan Köylü Derfleri adlı şiiriyle bitirelim.

Sabanla kovarsın baharı güzü
El için işlersin bayırı düzü
Derindir bilinmez için içyüzü
Katlan köylüm katlan gelirim bir gün.

Cahil muhtar bilmez halin nasıldır.
Ayaklar çatlamış eller nasırdır.
Verdiğin paralar göz damlasıdır.
Katlan köylüm katlan gelirim bir gün.

Derdini anlatsam halin bilinmez.
Dışın görünse de için görünmez.
Hocan muska yazar hastan dirilmez.
Seni kurnazların emiyor köylüm.

Paralar verirsin bütçeniz artmaz.
Başa seçtiğiniz doğruluk yapmaz.
Bahçeler yaparsın diktiğin tutmaz.
Katlan köylüm katlan gelirim bir gün.

Bütün işlerini plana aldık.
Size şu sefâlik yetmez mi artık.
Elbisen yamalı çarışın yırtık.
Köylüm dert ortağın olurum bir gün.

Gözün açık değil melul durursun.
Bulanık suların artık durulsun.
Mahkemeye gitsen suçlu olursun
Senden hakim için altın yok köylüm.

Uçan bir kuşun var, daha konmadı.
Kimseler derdine derman bulmadı.
Benim de burada sabrım kalmadı.
Nasip olacak mı ermeye köylüm.

Pek eski zamandan bükülmüş belin
Yaş değmiş paslanmış, ses vermez telin
Hasta vücudunun doktoru benim
Gönlünü açmaya gelirim bir gün.

Hepsinden üstündür ahlâkın, huyun
Her adam içemez derindir kuyun
Borusuz geliyor içilmez suyun
Suyunu süzmeye gelirim bir gün.

Maksız mülksüz kalmış pek çoktur açın
Yabandır aşlanmamış ağacın
Hiçbir gün kalbimden gitmiyor acın.
Acıdan dert aldım, dertliyim köylüm.

Yeter senelerce çekmişsin kahr
Kadını erkeği hepsi de dahil
15 yaşındaki yiğitler cahil
Marifet yuvası kur attın köylüm

Yardım yapılmıyor öksüz kalana
İhtimas geçilir zengin olana
Haksız olanların beyni bulana
Adalet yanında gelirim bir gün.

İnişli yokuşlu dağlardan indim
Günlerce sayarım bitmiyor derdim
Seni hasta duydum görmeye geldim
Gizli dertlerini aç bana köylüm.

Köy için yazarım bu şiirleri
Kalbimde gizlerim enstitüleri
Bu gaye yolundan dönmem ben geri
Vatanın uğruna coşar giderim.
Veli Erdemir, 1944

ABD Taşeronu, Antika Tefeci-Bezirgan Sermayenin Temsilcisi, Piyon AKP'giller'in İşçi Düşmanı, Halk Düşmanı Tedbirlerle Covid-19 Mücadelesi!

Bildiğimiz üzere dünyadaki ülkelerin tamamına yakını baş belası Koronavirüs ile uğraşılıyor. Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu virüs ne yazık ki can almaya devam ediyor. Rakamları tam olarak doğru kabul etmek bile dünya genelinde 21.04.2020 itibarı ile kayıtlara geçen vaka sayısı 2 milyon 564 bin 327. Ölü sayısı ise 177 bin 521. Yine aynı tarih itibarıyla ülkemizde ise 95.591 vaka görüldüğü, ölü sayısının 2259 olduğu söyleniyor. Bu tablo ne yazık ki dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe kötüleşerek devam ediyor.

Umuyoruz ki bilimin ışığında bu belayı defedeceğiz ve en kısa zamanda normal yaşamımıza döneceğiz. Her zaman umudumuzu kaybetmeden, akılcı, bilimsel tedbirlerle hem Covid-19'a karşı, hem de bu salgın fırsata çevirmeye çalışan ABD-AB Emperyalizmine, işbirlikçi iktidarlara, Parababalara karşı mücadelemiz devam ediyor, edecek.

Virüs aynı yapıyor ama Tayyipgiller aynı körüklüyor

Salgının yayılması ile birlikte dünyadaki zenginler de, siyasetçiler de, starlar da bu virüse yakalanmaya başladılar.

Ancak bu aynı kapitalist sistem çok iyi yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Bütün dünyada bu virüsle baş etmeye çalışan ülkeler kendi sistemlerine göre tedbirler alıyor, halkına yönelik ekonomik paketler açıklıyor. Basında çıkan haberlere baktığımızda birçok ülke, vatandaşlarına para yardımı yapacağını (bizdeki asgari ücretin iki-üç katı kadar aylık ödemeler) ilan ediyor.

Ancak bir ülke var ki o, haraç-bağış topluyor vatandaşlarından.

Bildiğimiz gibi AKP'giller iktidarı yine millî duyguları coşturarak, "Biz Bize Yeteriz" diyerek "Millî Dayanışma Kampanyası" adı altında TV'lerden İBAN numaraları vererek halktan para istedi. Halkın bağışları ile virüsle mücadele edeceklerini, halka destek olacaklarını açıkladı. Çünkü devletin kasası tam takır bomboş. Böylelikle ülkemizdeki kodamanlar haraçlarını vermeye-bağışlarını yapmaya başladılar. Öğrendik ki yapılan aynı ve nakdi bağışların tamamına gelir vergisi matrahından düşüyorlarmış. Böylece devlet eliyle virüs vurgunu başlamış oldu.

Bu salgın felaketinde bile halka ihanet. soverun ve talanlarında huz kesme-

diler. Halk can derindeyken onlar yine küplerini doldurma ve yandaşı doyurma peşinde; insanlıktan uzak, vicdansızca oyunlarına devam ediyorlar.

Virüs Ve İşçi Sınıfımız

Bütün bunlardan en fazla etkilenen, mağdur olanlar ise İşçi Sınıfımız, emekçilerimizdir.

18 yıldır olduğu gibi bu dönemde de AKP'giller'in yalan, talan ve ihanetlerini anlatmaya sayfalar yetmez. Genel Başkan'ımız Nurullah Ankar, "Halla ateşlere atılmış bugünlerde bile vurgun, talan ve sömürü ve Kamu Mah Hırsızlığı işlerine hiç ara vermiyorsun" diyerek özetliyor durumu.

AKP'giller, virüsle mücadele için "Evde Kal Türkiye" derken işçileri buzun dışına tutular. Kaçak Saraylı Reis her defasında üretimin durmayacağını, devam edeceğini belirtiyor.

Oysaki Dünya Sağlık Örgütü'nün "Pandemi" olarak ilan ettiği Covid-19 ile mücadelede en önemli çözümlerden biri, insanların evde kalması ve sosyal mesafeyi koruması. Hal böyleyken ülkede yüz binlerce insan işe giderken, otobüslerde, servislerde, yemekhanelerde, makinelerin başında, atölyelerde, maden ocaklarında, inşaatlarda, kargolarda, postanelerde işçiler dip dibeyken bu nasıl başlanacaktır?

Sosyal devlet anlayışına göre aslında acil ve zorunlu ihtiyaçların dışında üretimin geçici bir süre durdurulması ve bütün ekonomik kayıpları ve ihtiyaçları devletin karşılaması gerekir.

Ama ne yazık ki İşçi Sınıfı Covid-19 salgınına kurban ediliyor. AKP'giller'in yönetmediği bu krizin faturası ne yazık ki yine İşçi Sınıfımıza kesildi. Tüm diğer krizlerde olduğu gibi... AKP'nin hazinesinden sorumlu damadın açıkladığı ekonomik paketler ve tedbirler de hep patronları koruyan, kayıran tedbir açıklamalarıydı.

Türkiye kilitlenmiş bir şekilde karantina ve sokağa çıkma yasağı beklerken AKP'giller bir torba yasa ile bir gecede yine patronlara kıyak geçen, işçilere emekçilere ise ölümlerden ölüm beğen diyen yasalar çıkarttılar. İşçiler, emekçiler işe gitmek zorunda. Ya iş kazasında ya da Covid-19 nedeni ile ölecekmiş; ya da işsizlik pahalılık cehenneminde yanacakmış.

AKP'giller tedbirler kapsamında önce 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Daha sonra 20 yaş altındakilere dışarı çık-

ma yasağı getirildi. Ancak burada da yine çalışmak zorunda olan gençler bunu belgelediklerinde sokağa çıkabilecekler. Yani çocuk ve gençler üretimdeyse, yasak yok, Covid-19 salgını yok.

Salgını fırsata çeviren patronlar, işçi çıkarttılar. Binlerce işçi işsizlik cehennemine atıldı. Hiçbir güvenceleri olmadan, haklarını alamadan ortada kaldılar. Tüm sektörlerde çalışan işçilerin etkilendiği bu süreçte patronlar kısa çalışma ödeneği ile maliyetlerini azaltabilecekler. Ayrıca borçları, ödemeleri, vergileri vb. ertelendi. En önemlisi ise medyada üç ay işçi çıkartılmayacak reklamları ile arada yasalastırıldıkları "ücretsiz izin" oldu.

Gördük ki AKP'giller bir taşla iki kuş vurarak bu krizde yine TOBB ve TİSK'in taleplerini yerine getirdiler. Çünkü bu uygulama ile görünüşte üç ay işçi çıkartmak yasak ancak işveren, işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. Yani ücretsiz izin kullanımı 4857 Sayılı Yasada işçinin onayına bağlı iken bu düzenleme ile ortadan kaldırılmış oldu. Bunun karşılığında ise İşsizlik Fonundan işçiyeye ayda 1.168,00 lira ödenecek. Asgari ücret zaten bir sefalet ücretiydi, bu onun da altında kalan bir ücret oldu. Yani işçilere yine işsizlik, açlık ve sefalet reva görüldü.

AKP'giller böylece ücretsiz izne çıkartma adı altında işten çıkartmaları yasalastırarak meşrulaştırdılar. AKP'giller ayrıca bir vurgun daha yapıyorlar. Bu ücretsiz izin uygulaması ile işsizlik sigortası ödeneği ve kısa çalışma ödeneği başvurularına da asgari düzeye indirmiş oldu. Çünkü işverenler daha çok ücretsiz izin yöntemini tercih ediyorlar.

AKP'giller'in bir diğer işçi düşmanlığı ise devam eden toplu iş sözleşmelerini askıya alması ve yeni yapılacak örgütlenmelerde yetki belgelerinin bu salgın süresince göndermemesi oldu.

17 Nisan da Resmî Gazetede yayımlanan karar şu şekilde:

"18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan üç ayhık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmaya yetkilidir."

Yeri gelmişken belirtelim: İşçileri üretim durmasın diye bu can alıcı salgında işyerlerine gönderen AKP'giller'in, toplu iş sözleşmeleri konu oluncu toplantıları riskli bularak üç ay süre ile ertelemesine Nakliyat-İş yaptığı eylemlerle tepkisini gösterirken, dava açacağını ilan ederken: diğer sendikaların sessiz kal-

ması sanı sendikacılığın geldiği son noktayı bir kez daha göstermiş oldu.

Keza, çarpıcı olması açısından bir hatırlatma daha yapalım.

Bu yasadın hemen önce bir genelge yayınlamıştı AKP'giller hükümeti. Aşağı yukarı aynı maddeler vardı genelgede.

Genelgeyle ilgili, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Devam eden TİS süreçlerinde salgın nedeniyle görüşmeler yapılamıyordu. Biz yeri geliyor TİS için 2000 işçi ile toplantılar yapıyoruz. Belli prosedürlerin yerine getirilememesinin ve sürecin uzamasının hak kaybı yaratmaması için Bakanlığa taleplerimizi iletmiştik. Bu doğrultuda da düzenleme yapıldı. Düzenlemenin işçiler açısından hiçbir hak kaybına yol açmadan hayata geçirilmesi gerekiyor" diyerek bu düzenlemede kendi paylarının olduğunu dile getirdi açık bir şekilde.

Nakliyat-İş ise "DİSK Başkanı ve Yönetim Kurulu, 12 Eylül Faşist generallerinin dahi cesaret edemediği, Sendikalar Faaliyeti, Toplu İş Sözleşme Sürecini askıya alan, işçileri aynı ücretle çalışmaya mahkûm eden, yasal olmayan Genelgeye evet diyor. Bu DİSK'in İşçi Sınıfı Mücadelesinin inkârıdır, kabul edilemez." diyerek bu genelgenin "6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa uygun olarak çıkarılmadığı ve hukuki olmadığı" yönündeki tavır koyup eylemler gerçekleştirmişti.

Sarı sendikacılığın geldiği noktaya şimdilik neyse diyelim...

Bizler de HKP'li işçiler olarak Toplu Pazarlık sürecini ertelleyen, sendikalar örgütlenmelerini askıya alan, yetki başvurularını, toplu sözleşme görüşmelerini en önemlisi de işçinin hak alma mücadelesinde en etkili silah olan grev hakkını ertelleyen bu yasayı tanımlıyoruz. Bu yasayı savunan sendikaların da şiddetle eleştiriyoruz.

Ayrıca işten çıkartmaları yasakladık diyorlar. Ama yasaya aykırı olarak işçiyi işten çıkartan işverene sadece aylık brüt asgari ücret tutarında (2.945,00 TL) idari para cezası verileceğini, böylece işten çıkartmanın yasak olmadığını, cezayı ödeyen işverenin istediği işçiyi işten çıkartabileceğini de belirtiyor aynı yasa maddesi.

Ayrıca Covid-19 salgını nedeni ile iş yükü artan market, PTT, kargo, dağıtım işçilerinin patronlar tarafından maliyeti artırma korkusu ile gerekli sağlık önlemlerinin (maske, eldiven vb) alınmadığını biliyoruz. Artan talebi karşılamak için üretim sektöründe çalışan işçilere yoğun baskıların yapıldığını biliyoruz. Bu işçilerin sosyal mesafeden uzak bir şekilde yan yana çalıştıklarını, yemekhanede yemek yediklerini, servis araçları ile işe gittiklerini biliyoruz.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bir aylık Covid-19 raporunu açıkladı. Acık-

lanan rapor; 11 Mart-10 Nisan tarihleri arasında en az 159 işyerinden 855 işçinin testlerinin pozitif çıktığını tespit ettiklerini, Salgının başından bu yana, Covid-19 vakası çıkmasına rağmen üretimin/hizmetin devam ettirildiğini, bazı işyerlerinde ise pozitif vakaların gizlendiğini, ya da bilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığını, karantinedeki işçilereyse çoğunlukla ücretsiz izin verildiğini belirtiyor. Raporda Türkiye'de salgının ilk bir ayında kayıtlara geçen ve tespit edilebilen Covid-19 nedeni en az 52 iş cinayetinin yaşandığı ifade ediliyor.

AKP'giller'in tamamen patronları, sermaye sınıfını koruyan Covid-19 tedbirleri ne yazık ki İşçi Sınıfını, emekçileri ölümlerin kucığına atmıştır. Vicdanın, merhametin olmadığı bu Tefeci-Bezirgan Sermaye Sınıfının siyasi temsilcisi iktidar, ne yazık ki halkımıza zulüm etmeye devam ediyor ve iktidarda kaldığı süreçte de ihanetlerine devam edecektir.

Ayrıca ABD emperyalizmi de bu salgınla bir kez daha çuvalladı. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD'de insana, kendi halkına değer vermediği için sağlık sistemi çöktü. Şu anda dünyada salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Oysaki sosyalist Küba kendi ülkesindeki salgını ev ev gezerek tespit ediyor, yeterli sağlık sistemi ve doktor sayısı ile kontrol altına alıyor, en önemlisi de başka ülkelere yardım elini uzatarak doktor gönderiyor.

Birgün Gazetesi'nin bir haberine göre "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Küba'da 10 bin kişiye düşen doktor sayısı ABD'de 10 bin kişi başına düşen doktor sayısının 3 katından fazla. Sosyalist Küba'da 10 bin kişiye 82 doktor düşerken, bu sayı Rusya'da 40, ABD'de 26, Çin'de ise 18 düzeyinde." (03.04.2020). Ayrıca Küba, Covid-19 salgını ile ilgili de ilçe geliştirdiğini ve ülkelerle paylaşacağını belirtti.

Bizler AKP'giller'in ruhunu bildiğimiz için bunlardan halk için, vatan için iyi bir şey yapacaklarına dair bir beklentimiz yok. Onlar da uşaklık etikleri ağababaları, insan soyunu baş düşmanı ABD emperyalizmi gibi davranmaya devam edecekler. Yani halk düşmanı uygulamaları halka zulüm etmeye, kasalarını doldurmaya devam edecekler.

Bizler İşçi Sınıfımızı, emekçi halkımızı bilinçlendirerek, örgütleyerek bir an önce Halk İktidarını kurmak ve bu asalaklardan, vatan hainlerinden, halk düşmanlarından kurtulmak istiyoruz. Tüm çabamızı, enerjimizi, umudumuzu bunun içindir.

Halkız Haklıyız Yeneceğiz !

22.04.2020

İstanbul'dan Bir İsci Yoldas

Nakliyat-İş ten:

1 Mayıs 2020'de de Taksim 1 Mayıs Alanı'ndaydık

Başta rafta sayfa 1'de

Taksim Anıtı'ndan sonra pankartımız ile yürüyüş ve sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na gidildi. Burada şehit olan işçiler anısına karanfil bırakıldı.

Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu burada da yaptığı konuşmada, şehit olan işçilerin kanının yerde kalmayacağını, hesabını soraçağımızı belirtti. Attığımız sloganların ardından Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamamız sona erdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda birçok güvenlik noktasından geçerek alana alındık. Polisin bütün engelleme ve yönlendirmesine rağmen Sendika olarak açıklamalarımızı ve sloganlarımızı attık. Alanda görevli bir polis memurunun, "yine farkınızı

ortaya koydunuz" demesi, alandaki yasaklamaları, engellemeleri aştığımızın bir ifadesi idi.

Bu yıl İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ı Koronavirüs salgını nedeni ile kitlesel olarak alanlarda, meydanlarda kutlayamadık. Ancak her koşulda 1 Mayıs heyecanımızı, coşkunluğumuzu yatararak bundan sonraki yıllarda da Direnişlerimizle, Grevlerimizle Taksim Meydanı'nda olacağız.

**Yaşasın 1 Mayıs İşçi Bayramı!
İşçi Sınıfımızın Uluslararası Birlik-Dayanışma Mücadele Günü Kutlu Olsun!**

1 Mayıs 2020

Nakliyat-İş Sendikası



Nakliyat-İş ten:

400 işçinin çalıştığı Sarp Lojistik'te, 1 Mayıs'ta başlayacağımız Grev'e, DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ'in istemleri ile çıkartılan "Genelge" engeli sonucu başlayamıyoruz. Protesto ediyoruz!

Başta rafta sayfa 20'de

Türkiye İşçi Sınıfı mücadelesi tarihinde bir ilk yaşanmaktadır. DİSK'in de içerisinde olduğu 3 işçi konfederasyonunun talebi çalışanları antidemokratik grev uygulanmaz duruma getiren bir Genelgeden dolayı Sendikamız Grevi başlayamamaktadır.

Sendikamız Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelerce güvence altına alınmış olan Grev Hakkını kullanılmasını engelleyen durumla ilgili iş mahkemelerine dava açacaktır.

Ancak bir kez daha İşçi Sınıfı Mü-

cadelesine, grev hakkına ihanet olan bu antidemokratik "Genelge'nin" çıkarılmasını talep eden üç işçi konfederasyonu; DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ yönetimlerini de protesto ediyoruz.

Sarp Lojistik'te İşçi Sınıfımızın daha insanca yaşayabileceği bir ücret ve çalışma koşulları yaratma mücadelemiz, Koronavirüse, antidemokratik genelgelere karşı devam edecektir. 28.04.2020

**DİSK/Nakliyat-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu**

Nakliyat-İş ten:

Sendikamız, 100 işçinin çalıştığı Demtrans Taş. ve Tic. AŞ'de 9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzaladı

Başta rafta sayfa 20'de

TİS görüşmelerine işyeri temsilcileri katılmışlar, üyelerin iradelerini yansıtmışlardır. İmzalanan toplu iş sözleşmesi de üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamamış ve sendikamızın grev kararı alacağı günlerde yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmıştır.

Buna göre;

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin ücretlerinde birinci yıl % 22 oranında artış sağlandı.

İkinci yıl ücret zamları TÜİK'in yıllık enflasyon oranıdır.

Sözleşmenin diğer sözleşmelere örnek olacak maddesi ise asgari ücretle işe giren ve sendika üyesi olan işçinin ücretine % 30 oranında zam yapılması maddesidir. Böylece işe yeni giren bir işçinin ücreti, % 30 zam oranı, ikramiye (dört aylık ikramiyenin 12 aya bölünmesi) ve aylık yakacak yardımı ile birlikte ücretleri net 4.000,00 TL'dir.

İkramiye 4 tam maaş olarak kabul edilmiştir.

Kıdem tazminatında yasal 30 günlük süre 45 gün olarak kabul edilmiştir.

Nakliyat-İş Sendikası

Nakliyat-İş ten:

İşten Çıkarmalar Yasaklasın, İşçilere Tam Ücretli İzin Hakkı Verilsin!

Başta rafta sayfa 20'de

Ayda ödenecek 1.177,2 lira ile işçileri, onursuz şekilde bu aldatmacaya ortak etmek istiyorlar. İşçiler, İşçi Sınıfı dünyamızın en dürüst, ahlâkî, onurlu insanlarıdır, sınıfıdır.

Bu durumdan hiç kimse, İşçi Konfederasyonları(Türk İş, DİSK, Hak-İş), Sendikalar kendine paye, vazife çıkarma-

sın. Yapılan düzenleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)'in isteği ile işçiyeye aylık 1.177,2 lira karşılığı o da işsizlik fonundan işverenlere, işten çıkarmayı daha kolay duruma getirme düzenlemesidir. 09.04.2020

Nakliyat-İş Sendikası

Nakliyat-İş ten:

Yaşasın 1 Mayıs! Samsun/Çorum Ambarı Grev Alanı, 1 Mayıs Alanıdır

Başta rafta sayfa 20'de

Yarın da Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Alanı'nda kutlamalarımız ve anmalarımız devam edecek.

Ülkemizde yaprağın kıpırdamadığı bir dönemde, bu virüs salgını da her şeyin önüne geçerek var olanları da (sözleşme, örgütlenme vb.) durdurdu.

Şu anda ülkemizde sadece salgına rağmen umudumuzu kaybetmeden, moralimizi bozmadan, inatla, azimle güzel günlere olan inancımızla Sendikamız direnişlerini ve grevini devam ettiriyor.

Samsun/Çorum Ambarı Grev Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamamız 1 Mayıs Marşı ve sloganlarla başladı

Bu inanç ve kararlılıkla bugün de 1 Mayıs'ı Grev alanında kutladık. Sendikamız yöneticileri, üyelerimiz, işyeri temsilcilerimiz Real, Makro ve Uzel Direnişçilerinin de katılımı ile 1 Mayıs marşı eşliğinde bir basın açıklaması gerçekleştirdik.

Basın açıklaması sendikamız Ge-

nel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapıldı.

Küçükosmanoğlu yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın tarihçesine değinerek bu yıl Koronavirüs nedeni ile tüm dünyada kitlesel etkinliklerin yapılamadığını belirtti.

Bu süreçte bu virüs bahanesi ile işçileri işinden, ekmeğinden eden, virüsün tüm faturasını işçilere, emekçilere çıkartan fırsat düşkünü İşverenleri, Parababalarnı, Finans Kapitalistleri, Emperyalistleri protesto ettiğini belirtti.

Virüse rağmen işverenlerin, işten çıkartmalarla, ücretsiz izinle ve birçok koşulu dayatarak işçileri çalışmaya zorladıklarını, işçilerin de zorluluktan çalışmaya devam ettiğini ifade etti.



Dünya Sendikalar Federasyonu'nun 1 Mayıs 2020 Açıklaması;

1 Mayıs 2020: Mevcut Durum ve Görevlerimiz

Başta rafta sayfa 20'de

Bilinçli olarak halk sağlığını hiçe sayan ve vurguncu çokuluslu şirketlerin kârlarını arttırmak için sistemin hayati işlevlerini özelleştiren kapitalist hükümetlerin izlediği politikalar ve yetersiz kaynak ayrılması sonucu mahvedilmiş bir halk sağlığı sisteminde; hâlihazırda milyonlarca vaka ve yüz binlerce ölüme sebep olmuş bir pandeminin ortasında, tedavi ve bakım yükünü cesaretleri ve özverileriyle bu mücadelenin en ön safında omuzlayanlar halk sağlığı sistemi içinde çalışan sağlık emekçileridir.

İşçiler ve halk tabakaları olarak sesimizi militan sağlık emekçileriyle birleştiriyor, mücadeleleriyle dayanıyor ve personel açığının ivedilikle giderilmesini, sağlık altyapısının yeterli hale getirilmesini, halkın kalıcı ve geçici ihtiyaçlarına hizmet edecek materyallerin sağlanmasını; özel sektöre el konulmasını, sağlık ve sosyal hizmetlerin ticarileştirilmesinin ve özelleştirilmesinin yasaklanmasını talep ediyoruz. Ücretsiz, kamucu, kaliteli bir sağlık hizmeti talep ediyoruz. İşçilerin sağlığı kârın önemi değildir!

Gıda ve temel ihtiyaçların üretimi ve dağıtımında, süpermarketlerde, ilaç sektöründe, temizlik hizmetlerinde, enerji sektöründe ve diğer hizmetlerde yaptıkları işlerle halkın hayatta kalabilmesi için gereken her şeyi erişmesini sağlayan işçileri selamlıyoruz.

Aynı zamanda Koronavirüs pandemisinin sonuçlarını bahane ederek, işten çıkarmalar, ücret kesintileri, kayıt dışı çalıştırma ve sendikal özgürlüklerinin kısıtlanması suretiyle, işçilerin çalışma haklarına yönelik büyük saldırıları kınıyoruz.

Uzun süredir işsiz olanlar, sigortasız işçiler, göçmenler, mülteciler, başka hastalıklardan muzdarip olanlar tam anlamıyla kaderlerine terk edilmekte, yaşamlarını sürdürmemekte ya da sağlık

durumlarını yeteri kadar takip edememekte; bu da sağlıklarının gitgide daha da bozulmasına yol açmaktadır.

Dünyanın dört bir yanındaki temel ihtiyaç olmayan ürünlerin üretildiği şirketlerde çalışan işçilerden gelen şikâyetlere göre, çalışanlar gerekli koruma şartları sağlanmadan üretim bantlarında veya ofiste çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Bunun amacı çokuluslu şirketlerin kârlılıklarını artırabilmeleridir. Bunun sonucu olarak da pandemi İtalya'nın kuzeyinde, ABD'de, Türkiye'de ve başka yerlerde olduğu gibi hızla yayılmaktadır.

Tüm bu sorunlara karşı aktif bir şekilde direniyor, militan taleplerimizi, İşçi Sınıfının taleplerini ortaya koyuyoruz. Herkes için ücretsiz ve kamucu bir sağlık sistemi sağlansın, işçilere daha yaşanabilir ücretler verilsin, tüm işsizler için tam istihdam sağlansın, çalışmayan ve Koronavirüs veya diğer hastalıklardan muzdarip olanlara tatmin edici bir maddi destek sağlansın. Pandemi bahanesiyle yapılan tüm işten çıkarmalar ve olumsuz yöndeki değişiklikler iptal edilsin!

Aynı zamanda, halkların doğal ve üretilmiş zenginliklerini çalan, kanlı çatışmaları ve savaşları körükleyen kapitalist ülkeler ve emperyalist güçlerin halklara yönelik dışmanlığıbu koşullarda bile luz kesmeden devam etmektedir. Bu güçler işçilerin ihtiyaçlarını hiçe saymakta, çilguncu bir çabayla kendi ekonomik çıkarlarını güvence altına almaya çalışmaktadır. ABD'nin Küba, Venezuela ve İran halklarına karşı ekonomik yaptırımları, Suriye, Filistin, Yemen'e yönelik emperyalist müdahaleler, silah üretimi ve ticareti, çatışmalar ve dışmanlıklar sürmektedir.

Koronavirüse karşı kullanılan hijyen ürünleri ve zorunlu malzemelerde yapılan vurgunlar, geliştirecek ülkenin ilgili şirketlerine devasa miktarda kârlar getirecek olan bir aşu bulunmasına yönelik çabalar yoğunlaşmaktadır.

Kapitalist saldırganlığa ve vurgunculuğa karşı işçiler ve halklar dayanışmamızı ve proletarya enternasyonalizmini güçlendirmekte; salgından etkilenen yirmi üç ülkeye alanında uzman doktorlar gönderen Küba'nın, doktorlara ve işçilere destek olmak için genel grev örgütleyen İtalya İşçi Sınıfının ve bu krize karşı tüm halklarla dayanışma içinde ve militan sloganlarla savaşan, sessiz kalmayan tüm ülkelerdeki işçilerin izinden gitmektedir.

Mayıs 1886'da Chicago'da günlük çalışma süresinin 8 saat olması için mücadele eden ve yaşamlarını feda eden göçmen işçiler, mücadeleye hiç ara vermeden haklarını talep etmeleri için dünya İşçi Sınıfının yolunu açmıştır.

Bir kez daha işverenleri uyaran Küçükosmanoğlu, bu süreçte iktidarın da patronlardan yana yasalar çıkarttığını, bu yasalara da işçi konfederasyonlarının onay verdiğini, bunun kabul edilebilir bir yanının olmadığını söyledi.

Bu yasalardan dolayı yarın yani 1 Mayıs'ta başlayacak olan Eskişehir Sarp Lojistik işyerinde grevin başlamayacağı, bu nedenle bu işçi konfederasyonlarının aynı zamanda grev kırıcılığı yaptığını ifade etti.

Ancak koşullar ne olursa olsun, bu 1 Mayıs'ın sloganı olan "İşçilerin Sağlığı Patronların Kârından Daha Önemlidir"den hareketle; direnmeye, mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, bir kez daha tüm işçilerin 1 Mayıs bayramını kutlayarak sözlerini bitirdi.

Ardından sendikamızın 1 Mayıs bildirisini Real Direnişçisi ve sendikamızın üyesi Yılmaz Balkese okudu.

Anılan sloganların ardından grev alanındaki 1 Mayıs kutlamamız sona erdi.

Yaşasın 1 Mayıs!

Taksim 1 Mayıs Alanıdır

Yasadlanamaz!

İşçiyiz Halkıyız Kazanacağız!

29.04.2020

**Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi**

DSF öncülüğündeki uluslararası sınıf temelli işçi hareketi, onların mücadele mirasını saygıyla selamlamaktadır ve hangi şartlar altında olursa olsun, zorluklara rağmen, İşçi Sınıfının özgürleşmesi ve kapitalist saldırganlıktan kurtulması için, işçilerin güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve sömürülmesinin ortadan kalkması için mücadeleye devam etmektedir.

ACİL GÖREVİMİZ

Erkek ve kadın işçi kardeşler, çalışanlar ve işsizler, emekçiler, göçmenler ve mülteciler, genç bilim insanları, yerli halklar, kadınlar ve erkekler, yüz yüze olduğumuz karmaşık güçlükler karşısında, sosyal sömürünün ortadan kaldırılması için mücadele etme yeteneğimizi acil ve güncel taleplerle birleştirerek bir kez daha mücadelenin ön safında yer almalıyız:

- 1- Tüm halkların ücretsiz, tam ve yeterli bir sağlık hizmetine ulaşabilmesi için devletler ve hükümetler halk sağlığı hizmeti için gerekli maddi kaynağı sağlamalıdır.
- 2- Stratejik konumda olan sağlık sektöründeki özelleştirmeler yasaklanmalıdır.
- 3- Uluslararası kurumlar iyi dileklerde ve açıklamalarda bulunmayı bir kenara bırakıp kuruluş prensiplerine uygun hareket etmelidirler.
- 4- Herkes için güvenli ve ücretsiz aşı imkânı sağlanmalıdır.
- 5- İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır.
- 6- Çalışanların tüm ücret, sigorta ve çalışma haklarına saygı duyulmalıdır.
- 7- Demokratik ve sendikal özgürlükler korunmalıdır.
- 8- Grev hakkı korunmalıdır.
- 9- İşçiler ve halklar arasındaki enternasyonalizm ve dayanışma güçlendirilmelidir.
- 10- Vurgunculuk ve pahalılık sona ermelidir.
- 11- Irkçı ve neo-faşist unsurlar püsürtülmelidir.

Sevgili arkadaşlar,

DSF'nin 75. kuruluş yıldönümünü kutlarken, "HİÇ KİMSE YALNIZ OLMAMALIDIR!" sloganımızı pratiğe geçirerek sınıf mücadelesini güçlendirelim. Tüm işçilerle birlikte güncel ihtiyaçlarımızın karşılanması için mücadele edebiliriz.

Dünya Sendikalar Federasyonu 75 yıldır en ön saftaydı ve şu anda da öyledir. Bunu sürdürmek bizim görevimizdir ve görevimizi yerine getireceğiz.

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın 1 Mayıs!

Kavga Sürüyor!

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)

DSF'nin COVID-19 ile ilgili talepleri

- Ücretsiz, kamusal, tam ve evrensel sağlık hizmeti
- İşten çıkarmaların yasaklanması
- Demokratik ve sendikal özgürlüklerin tam anlamıyla korunması
- Mücadelemiz sürüyor!

Yıldönümü 75 1945-2020

Halkın Kurtuluş Yolu

Nakliyat-İş'ten:

Yaşasın 1 Mayıs! Samsun/Çorum Ambarı Grev Alanı, 1 Mayıs Alanıdır



Nakliyat-İş'ten:

400 işçinin çalıştığı Sarp Lojistik'te, 1 Mayıs'ta başlayacağımız Grev'e, DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ'in istemleri ile çıkartılan "Genelge" engeli sonucu başlayamıyoruz. Protesto ediyoruz!



Nakliyat-İş'ten:

Sendikamız, 100 işçinin çalıştığı Demtrans Taş. ve Tic. AŞ'de 9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı



Zafer, Nakliyat-İş öncülüğünde direnen Real, Makro, Uzel Makine İşçilerinin olacak

İşgal! Grev! Direniş!
Yaşasın Nakliyat-İş!
İşçilerin Birliği
Sermayeyi Yenecek!



Zafer, Nakliyat-İş öncülüğünde direnen Tüvtürk İşçilerinin olacak



İşçilerin Sağlığı Patronların, Kapitalistlerin Kârından Değerlidir!
1 Mayıs 2020 İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü, Koronavirüs salgını nedeni ile kitlesel olarak alanlarda, meydanlarda kutlanamıyor.

Sendikamız bu süreçte şartlara, koşullara teslim olmayarak 1 Mayıs'ı en anlamlı yer olan Grev alanında kutladı.

17 Ocak'tan beri patronun, işçi-sendika düşmanlığı nedeni ile sözleşme imzalamadığı Samsun Çorum Ambarı'ndaki Grev yerinde sosyal mesafe ve salgın kurallarına uyarak bir kutlama gerçekleştirdik.

Ayrıca sendikamız örgütü olduğumuz tüm işyerlerinde ve direniş alanlarında günler öncesinden 1 Mayıs kutlamalarına başlamıştı.

19'da

Sendikamız ile 400 işçinin çalıştığı SETİ Grup'un lojistik hizmetlerini yapan Sarp Havacılık Lojistik Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'de 3. dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinde arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamamıştır. Bunun üzerine sendikamız 1 Mayıs 2020'de greve çıkma kararı almıştır.

Grev hazırlıkları yaptığımız, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele Dayanışma Günü Olan 1 Mayıs'ta başlayacağımız grevi, işverenin grev oylaması başvurusu üzerine 23 Mart tarihli genelge gerekçe gösterilerek Eskişehir İş Kurumu ve Çalışma Müdürlüğü tarafından "Grev Oylaması" talebi geçici süreyle durdurulmuştur.

Bu neden Sendikamız 1 Mayıs'ta Sarp Lojistik'te greve başlayamayacaktır.

19'da

Birinci Yıl Ücret Zammı % 22, Yeni İşe Giren İşçi Ücreti, Sendikaya Üye Olduğunda Aylık (İkramiye vb. haklarla) 4.000,00 TL Net oldu.

Sendikamız, Gebze'de faaliyet gösteren ve yüz üyemizin çalıştığı Demtrans Taş. ve Tic. AŞ işyerinde, yürürlük süresi 01.01.2020-31.12.2021 olan iki yıllık 9. Dönem toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Bütün sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi Demtrans Taş. ve Tic. AŞ ile 9. Dönem Toplu iş sözleşme sürecinin her aşamada üyelerimizin bilgisi, denetimi ve ortak kararı ile sonuçlanmıştır. TİS taslağı üyelerimizin önerileri ile ortak kararlarla belirlenmiştir.

19'da

Nakliyat-İş'ten:

Örgütlü Olduğumuz Tüm İşyerleri, Grev, Direnişlerimiz Koronavirüs Salgınına Karşı Mücadele Alanlarına Dönüştü



Sendikamızın örgütlü olduğu işyerleri öncelikli olmak üzere taşımacılık işkolundaki tüm işyerlerinde, küresel bir salgına dönüşen Koronavirüse karşı işçi sağlığı başta olmak üzere, insan ve toplum sağlığı için



Köy Enstitüleri ve bir aydın bozuntusu

Hüseyin Ali

Elimden gelse bütün dünya okullarının programlarına "insanın insanı sömürmemesi" adlı bir ders koyardım
İsmail Hakkı Tonguç

Bu yıl 17 Nisan Köy Enstitüleri'nin 60. kuruluş yıl dönümünü. İlerici bir atımda Köy Enstitüleri. Hatta Cumhuriyet'in eğitimde yaptığı bir devrimdi, diyebiliriz. Maalesef ömrü kısa oldu. Ömrünün kısa olmasının nedeni,



Enstitüelilerin "Tonguç Baba"sı.

bu devrimci atılımın bir sosyal devrimde dayanmamasıydı. Kuvayimilliyeciler, dış düşmanı (emperyalizmi ve piyonlarını) kovmuş, iç düşmanın (Tefeci-Bezirgân Sermaye) görünürdeki yüzü olan Saltanatı kaldırmıştı. Ama Tefeci-Bezirgân Sınıf siyaseten sinmiş olsa da ekonomik anlamda dipdiri duruyordu. Bu güç Kuvayimilliyeciler ve devrimleri için en büyük tehlikeydi.

Daha da kötüsü Türkiye'de Finans-Kapitalin palazlanmasıyla oldu. Finans-Kapital, halk içinde 300-500

aileyi geçmeyen bir azınlıktı. Ama dışarıda emperyalizm, içeride bu topraklarda binlerce yıldan beri hüküm süren Tefeci-Bezirgânlık ile çıkar birliğine girdi. Finans-Kapitalin Türkiye topraklarındaki kökü olan Tefeci-Bezirgân sermaye, Kuvayimilliyecilerin devrimlerini ters yüz etmek, en azından etkisiz kılmak için olmadık ahlâk dış işlere, yalana dolana, provokasyona başvurarak halkı kandırmada mahirdi.

Nitekim bugüne kadarki tüm karşivedrimci hasarlarda Tefeci-Bezirgân sermaye için içindedir. Özellikle din silahını kullanarak halkı kandırır. Tıpkı günümüzde din bezirgânlarının yaptığı gibi.

İşte Köy Enstitüleri de aynı şekilde Tefeci-Bezirgân sermaye tarafından saldırıya uğramıştır. "Köy Enstitüsü Delikanlı" yazar Fakir Baykurt'un deyişiyle; "Açlıklarına pişman olmış gibi on yıl içinde her şeyi ters turs ettiler."

17'de

Dünya Sendikalar Federasyonu'nun 1 Mayıs 2020 Açıklaması; 1 Mayıs 2020: Mevcut Durum ve Görevlerimiz

Dünya Sendikalar Federasyonu, 1 Mayıs 2020 vesilesiyle, çalış-



malılarıyla yaşam makinesinin dişlilerini Koronavirüs pandemisi gibi zor zamanlarda bile döndürmeye devam eden, yaşamın sürdürülebilmesi, işçilerin ve halk tabakalarının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli tüm metallerin üretimini sürdüren bütün katalardaki işçileri selamlamaktadır.

Tüm dünyada kamusal halk sağlığı sistemleri içindeki milyonlarca sağlık emekçisini de saygıyla selamlıyoruz: doktorları, hemşireleri, tüm sağlık emekçilerini... Onlar ki Koronavirüs pandemisinin tam göbeğinde, yeterli koruyucu ve tıbbi ekipmana sahip olmaksızın kendi hayatlarını ve sağlıklarını tehlikeye atarak her gün hastaların canlarını pandemiden kurtarmak için mücadele vermektedirler...

19'da

Nakliyat-İş'ten:

İşten Çıkarmalar Yasaklasın, İşçilere Tam Ücretli İzin Hakkı Verilsin!



Nakliyat-İş'ten İşten çıkarmalarla ilgili düzenlemenin de yer aldığı

Torba Yasa Tasarısı ile ilgili açıklama: İşten çıkarmalara yasak gelmiyor, ücretsiz izne çıkarma adı altında işten çıkarmalar yasal olarak meşrulaştırılıyor. Bunun karşılığı da işçiye ayda 1.177,2 lira ödeniyor. Bu para da İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor. Ücretsiz izin kullanımını 4857 Sayılı Yasada işçinin onayına bağlı. Düzenlemede bu da ortadan kalkıyor.

Ayda 1.177,2 lira ile bir tek kişi bile hangi ihtiyaçlarını karşılayabilir?

Türk-İş'in Mart ayı verilerine göre bir tek çalışanın aylık yaşam maliyeti 2.847, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.345 TL'dir.

İşten çıkarmalara yasak gelmiyor, bu düzenleme tamamen bir aldatmacadır. Bu düzenleme ile asıl olarak işverenler rahatlatılmıdır.

19'da